

# **TransAnatolie TA0601: Ankara Hattuşaş Amasya en Cappadocië: Culturele rondreis Angora Hattuşaş Amasya en Cappadocië 8d7n**

## **Inhoud**

TransAnatolie TA0601: Ankara Hattuşaş Amasya en Cappadocië: Culturele rondreis Angora Hattuşaş Amasya en Cappadocië 8d7n .....	1
1e dag: Europa – Ankara.....	2
2e dag: Ankara.....	2
3e dag: Ankara – Hattusas – Alacahöyük - Amasya (376 km) .....	3
4e dag: Amasya – Zile – Cekerek – Bogaziliyan – Cappadocië (330 km) .....	4
5e dag: Cappadocië.....	5
6e dag: Cappadocië, de Heilige Land van Christendom volgens de Openbaring van Sint Jan.....	5
7e dag: Cappadocië – Kayseri- Ankara (320 km) .....	6
8e dag: Ankara.....	6
Prijs.....	7
Opmerkingen.....	7
Facultatieve uitstappen .....	7
In de prijs begrepen .....	7
Niet inbegrepen .....	8

## 1e dag: Europa – Ankara

A

Aankomst te Ankara. Onthaal and transfer naar uw hotel 4\*-5\* -charme-boutique voor het welkomstdrink, avondmaal en overnachting. [i](#)

## 2e dag: Ankara

O-M-A

Na het ontbijtbuffet leidt onze gids ons voor een bezoek aan het Museum van Anatolische Beschavingen, prijswinnaar museum van de Wereldmusea in 1995.

[Le Musée des Civilisations Anatoliennes, Ankara, Anatolie, L'Asie Mineure, Turquie \(transanatolie.com\)](#)

[Anatolian Civilizations Museum, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara, Turkey \(transanatolie.com\)](#)

In het Museum van de Anatolische beshavingen Museum zien we een heel interessant spijkerschriftbrief van een Hititische vrouw geschrijft aan haar man die in buitenland werkt, zij spreekt over haar schoon moeder.

We vervolgen onze reis met een bezoek in de Oude Ankara, aan de citadel, aan Konak Boyacizade, aan het Zenger Pacha etnografisch Museum, en daarna aan het Kruidenmarkt. Middagmaal in Hacibey, een traditioneel döner kebab restaurant.

Na de lunch bezoeken we het Mausoleum van Atatürk en dichtbij museum met zijn fotografie tentoonstelling,

herinnering aan het belangrijkste momenten van zijn leven en van het stichting van het Republiek.

[Ataturk Museum: Mausoleum en het Museum van Atatürk \(transanatolie.com\)](http://transanatolie.com)

Avondmaal en overnachting in het hotel 4\* or 5\*. [i](#)

## **3e dag: Ankara – Hattusas – Alacahöyük – Amasya (376 km)**

O-M-A

Na het ontbijt vertrekken we via de Kizilirmak Vallei naar Hattusas een van UNESCO's Werelderfgoed in Turkije, de hoofdstad van de Hittieten, rivalen van het Oude Egypte en voor het nog oudere Alacahöyük. De voornaamste bezienswaardigheden gaan tot de laatste periode van het machtig Hettitisch heiligdom. Tot Yazilikaya kunnen we zien de grote tempel te Asagi Sevir (tempel nr 1), de vestingmuren van de stad met de kolossale porten (de leeuwen poort Arslanli, de poort Poterni en Yer, de Koningspoort Kral), de Ondergrondpoort, de Koningspoort en het Pantheon-Yazilikaya. In Hattusas bespreken we ook de godenwereld zoals die is afgebeeld op de rotsreliëfs van het cultusoord Yazilikaya.

In Yukari Sevir bewonderen we de restanten van 31 tempels.

De openlucht rotstempel van Yazilikaya, ligt op 5 km ten noord-oosten van Bogazköy.

In een typisch dorp schuiven we aan voor een Hettitisch gekruid middagmaal.

Daarna zijn wij in Alacahöyük.

Alacahöyük is een belangrijke archeologische vindplaats in Centraal-Turkije die bewoning vanaf 5500 tot 600 v.Chr. vertoont. De ruïneheuvel ligt op 36 km ten noorden van Bogazkale en 52 km ten zuiden van Çorum. De meest roerende

vondsten zijn in het museum in Ankara ondergebracht, maar de plaats heeft zelf ook een klein museum. Het was een belangrijke stad onder de Hattiërs en hun opvolgers de Hittiteten.

In de namiddag vertrekken we richting Amasya, de geboorteplaats van de beroemd geograaf Strabo (eerste eeuw voor Chr.) en de plaats waar de Turkse kroonprinsen zijn opleiding kregen.

De zonsondergang beleven we aan de rand van de Yesil Irmak en fotograferen we de prachtige oude houten Osmaanse huizen van Amasya.

Ons charmehotel in Amasya voor het avondmaal en overnachting. [i](#)

## **4e dag: Amasya – Zile – Cekerek – Bogaziliyan – Cappadocië (330 km)**

O-M-A

Na het ontbijtbuffet onderzoeken we de stad van Ferhat en Sirin, ook bekend als 'Stad van de kroon', Amasya.

Bewonderen de oude huizen, Hazeranlar Konagi, de Etnografische Museum, de Koninklijke graven uit het Griekse tijdperk die in de rotsen zijn uitgehouwen. Maar ook de Amasya Kasteel, Burmali, de Moskee met de Spiraalminaret, de Moskee van Bayezit II en zijn Kulliye Medrese, de Gök Medrese, de brugen (Caglayan, Alcak, Kus), Darussifa – Bimarhane (psychiatrisch ziekenhuis).

Het Asmaya Museum, één van de van de mooiste van Turkije toont 27000 stukken uit elf verschillende beschavingsperiodes. Middagmaal in een lokaal restaurant.

In de namiddag rijden we door Turhal – Zile en bezoeken we de Zile Kasteel, waar Julius Caesar met Veni, Vidi, Vinci zijn

zoveelste militaire campagne besloot .Daarna rijden we naar Cappadocië , één van de feeëriekste landschappen ter wereld.

Avondmaal en overnachting in ons hotel 4\* or 5\*-charme boutique. [i](#)

## **5e dag: Cappadocië**

O-M-A

Na het ontbijtbuffet brengen we een bezoek naar de oude huizen van Ürgüp en verder gaan we doorheen de Rozen Vallei, de Vallei van Kamelen, de Vallei van de Maagd Maria.

Nadien ontdekken we verschillende oude ambachten: Tapijtenknoperij, nomadische kultuurvoorwerpen, een onyxatelier.

We eten vanmiddag 'Cömlek Kebab', alweer een streekspecialiteit, met een prachtig zicht op de Kizilirmak Rivier.

In de namiddag bezoeken we de ondergrondse stad van Ozkonak or Derinkuyu dan Het vroegere Sinassos heet nu Mustafapasa, het getuigt van wat in de Griekse geschiedenisboeken bekend staat .. We rijden verder naar Soganli , de vulkanen Erciyes en Hasandag verliezen ons daarbij nooit uit het oog..

Avondmaal en overnachting in ons hotel 4\* or 5\*-charme boutique. [i](#)

## **6e dag: Cappadocië, de Heilige Land van Christendom volgens de Openbaring van Sint Jan**

O-M-A

Wandeltochten door een aantal valleien met prachtig geërodeerde tufsteenformaties

Middagmaal in het hotel of in typische local restaurant.

In de namiddag bezoeken we het vallei van Göreme, het openluchtmuseum omgeven door kerken. In de late namiddag kunnen we de primitief christelijk kunst en de Byzantijnse fresco's bewonderen in verschillende kerken.

Daarna volgt een heerlijk diner met folkloristische dansavond. Overnachting in ons hotel 4\*,5\* charme. [i](#)

## **7e dag: Cappadocië – Kayseri- Ankara (320 km)**

OMA

Na het ontbijt genieten we van vrije tijd om te wandelen in Pasabag, een deel van Het beroemde vallei van Zelve. Onderweg naar Kayseri (het antieke Caesarea),

hebben we de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan een lederwarenfabriek.

Middagmaal onderweg.

Bij de Seldjoekse vesting kunnen we de Huan Medrese met zijn archeologisch Museum en de Grote Moskee-Honata Hatun Moskee bewonderen.

In het zuiden vinden we de Döner Kümbet, een zeer klassiek mausoleum van een Seldjoekenprinses (1276 ) de eerste Seldjoekse anatomieschool en het Museum van medische geschiedenis Gevher Nesibe.

We bewonderen ook de Medrese van Sahabiye en we wandelen via het stadsplein naar de bedesten en de Grote Moskee.

Avondmaal en overnachting in Ankara, het hotel 4\* or 5\*. [i](#)

## **8e dag: Ankara**

O

Na het ontbijt buffet genieten we van vrije tijd in Ankara tot aan de transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht. Einde van een intens gevarieerde reis.

Proef onderweg baklava en neem afscheid van een andere culturele rondreis van Transanatolie Tour. [i](#)

## Prijs

- [Tour Prijslijst van TransAnatolie: Reisproducten \(Tours, Rondreizen, Groepsreizen, Vakanties\) van TransAnatolie Tour in Turkije](#)
- Of stuur a.u.b. een e-mail voor de speciale voorwaarden en prijzen. [i](#)

## Opmerkingen

- Vertrekdatum kan aangepast worden voor besloten groepen
- Er is een speciale prijs voor besloten groepen van meer dan 23 personen, voor leden van culturele verenigingen, voor studenten, leraren, personen met een handicap en hun begeleiders.
- Stuur a.u.b. een e-mail om de speciale voorwaarden en prijzen te kennen.
- Een gratis plaats voor gesloten groepen van meer dan 22 personen voor de prestaties in Turkije. [i](#)

## Facultatieve uitstappen

- Ontdekking van Cappadocië in een luchtballon
- Draaiende Derwisch Dansen
- Cappadocië per luchtballon, Draaiende Derwisch Dansen. [i](#)

## In de prijs begrepen

- 8dagen/7nachten in vol pension vanaf avondmaal dag 1 t/m. ontbijt dag 8,
- overnachting in 4\*-5\*-charme boutique hotel,
- Vervoer in Turkije,
- middagmalen in typische Turkse restaurants,

- Turkse folklorische avond,
- toegangen aan de geprogrammeerde bezoeken,
- diensten van een universitair gediplomeerde Frans-, Engels- of Nederlandstalige gids. [i](#)

## **Niet inbegrepen**

- vlucht Europa/Istanbul
- Verzekeringen, luchthaventaksen
- Drank aan tafel en de gebruikelijke fooien voor chauffeur en gids ( richtprijs 3 à 5 euro pppd). [i](#)

Vertreksdagen kunnen georganiseerd worden (volgens de vraag van de speciale groepen). [i](#)

Alle rechten zijn voorbehouden aan TransAnatolie Tour-Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.. [i](#)

## **TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.**

[i](#)