

TransAnatolie TA3412: Het paard van Troje en Apocalyps Zeven Kerken: Culturele rondreis 12d11n vol pension logies in hotels 4*/5*, uitzondering 3* in Pergamon; vol pension.

Inhoud

TransAnatolie TA3412: Het paard van Troje en Apocalyps Zeven Kerken: Culturele rondreis 12d11n vol pension logies in hotels 4*/5*, uitzondering 3* in Pergamon; vol pension.	1
Dag 1: Europe-Istanbul.....	2
Dag 2: Istanboel: Wijk Eyüp-Mausoleum van Eyup-Chorakerk- Topkapipaleis-Harem.....	2
Dag 3: Cirkus Maximus-Ibrahim Pacha Paleis-Yerebatan Cisterne-Blauwe Moskee - Hagia Sofia-.....	3
Dag 4: Istanboel - Egyptische market en Sjachelarij - Boottocht op Bosphorus – Iznik - Bursa (200km)	4
Dag 5: Bursa-Thyatira-Sardes 305 km	6
Dag 6: Salihli-Sardes-Filadelfia Alaçehir-Hierapolis-Pamukkale (144km)	7
Dag 7: Pamukkale-Afrodisias-Efese (247km)	7
Dag 8: Selçuk-Izmir-Pergamon (Ayvalik) (104km)	8

Dag 9: Bergama (Ayvalik)-Assos-Troje-Çanakkale (Eceabat) (244 km)	9
Dag 10: Çanakkale (Eceabat)-Gallipoli-Andrianopolis/Edirne (228 km)	10
Dag 11: Edirne –Istanboel (239km)	11
Dag 12: Istanbul- Bruxelles	12
Prijzen.....	12
Opmerkingen.....	12
Facultatieve excursies	12
Inbegrepen	12
Niet inbegrepen	13
TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.....	13

Dag 1: Europe-Istanbul

Vertrek naar Istanbul.Verwelkoming en transfer naar het hotel.

[i](#)

Dag 2: Istanboel: Wijk Eyüp- Mausoleum van Eyup-Chorakerk- Topkapipaleis-Harem

O-M-A

Vandaag gaan we met de bus op ontdekking langs de Gouden Hoorn. We beginnen in de wijk Eyüp, een plek waar moslims het mausoleum van de vaandeldrager van de Profeet komen bezoeken. Daarna wandelen we een eind langs de Byzantijnse muur tot aan de Chorakerk/Kariye Camii met haar wereldberoemde mozaïekencyclus met scènes uit het Oude en Nieuwe Testament.

In Panorama 1453 beleven we de laatste dag van het Oost-Romeinse Rijk. We rijden verder langs de hele lengte van de landmuren tot Yedikule met de ingemetselde Porta Aurea.

Middagmaal in Konyali Restaurant in Topkapi Paleis, uitgebreid bezoek inclusief de harem.

[Topkapi-Paleis: Het Topkapi-paleis \(Turks: Topkapi Sarayı\) \(transanatolie.com\)](http://transanatolie.com)

Wellicht rest ons nog wat tijd om doorheen de grote Overdekte bazaar te flaneren. Het avondmaal nemen we in Kumkapi, een wijk beroemd voor zijn uitstekende visrestaurants
Overnachting in our Hotel 4*-Boutique of gelijkwaardig. [i](#)

Dag 3: Cirkus Maximus-Ibrahim Pacha Paleis-Yerebatan Cisterne-Blauwe Moskee - Hagia Sofia-

O-M-A

Op de hippodroom bespreken we de restanten van wat ooit het Circus Maximus was en de Nika-opstand onder keizer Justinianus en keizerin Theodora. Bezoek aan de Hippodroom, aan de Ibrahim Pasja Paleis en zijn Etnografisch Museum. Nadien wandeling door de historisch Sultanhametwijk en bezoek aan de Blauwe Moskee.

We lunchen in het Mesopotamische restaurant Gilgamesh, bekend voor zijn zuid-oostelijk Turkse keuken. Daarna komen we onder de grond in de wonderlijke Yerebatan- cisterne terecht, een enorm Byzantijns waterreservoir.

Namiddag: bezoek aan de Hagia Sofia-moskee.

[Het Museum van Ayasofya \(Hagia Sophia, 532-37\) Istanbul Turkije \(transanatolie.com\)](http://transanatolie.com)

Mogelijkheid van kennismaking met de culturele Turkse producten: tapijten, juwelen, lederwaren. Avondmaal en overnachting in het hotel 4*-boetiekhôtel of gelijkwaardig. [i](#)

Dag 4: Istanboel - Egyptische market en Sjachelarij - Boottocht op Bosphorus – Iznik - Bursa (200km)

O-M-A

Na het ontbijtbuffet bezoek aan de Egyptische Kruidenbazaar, dan Boottocht op de Bosphorus; we varen onder de twee hangbruggen die Europa met Azië verbinden en bewonderen de onbetaalbare yali's en de sultanspaleizen zoals het Beylerbey- en het weergaloze Dolmahbace-paleis.

We verlaten Istanbul om het vertrekt naar Iznik. Vervolgens steken we per ferry in 30 minuten een arm van de Zee van Marmara over. Iznik, het oude Nicea is de plek van het eerste oecumenisch concilie in 325 waarin het arianisme (een leer die de goddelijke persoonlijkheid van Christus ontkende) werd veroordeeld.

Raad van Nicée.

De stad dankt haar reputatie aan de vele aardewerkateliers die er tijdens de Ottomaanse tijd zijn gevestigd.

In de Romeinse tijd werd de stad verdedigd door sterke muren van 5 kilometer lang, die een onregelmatige veelhoek vormden met vier poorten, waarvan er drie nog steeds zichtbaar zijn.

In het stadscentrum zie je de oude kerk Aya Sofia (St. Sophia) die tijdens de Ottomaanse verovering in een moskee is veranderd. Bij opgravingen kwamen de oude mozaïektegels en de fresco's aan het licht. De Groene Moskee is een van de meest interessante monumenten van de stad (eind 15e eeuw). Bezoek aan het Iznik-museum in de Nilüfer Hatun Imareti, een

vrome stichting uit de 14e eeuw. Het bevat Romeinse en Byzantijnse inscripties, sarcofagen, sculpturen,... De muren herinneren ons aan de verdediging van de stad tegen invasies van buitenaf. In 1331 viel de stad in handen van de Ottomanen. Met de verovering van Constantinopel in 1453 verloor de stad aan belang, behalve dat het in de 17e eeuw een plaatselijk centrum van keramiekproductie werd. Toen verhuisde deze industrie naar Istanbul.

Middagmaal is in Iznik.

Bij ons aankomst oriëntatietour in Bursa.

Bursa is waarschijnlijk een van de mooiste steden van Turkije. De stad is beroemd voor zijn moskee, maar ook voor de tuinen en boomgaarden die zich uitstrekken aan de voet van de berg Olympus, de huidige Ulu Dag. De exploitatie van thermale bronnen en het kweken van zijderupsen onder Justinianus maakten het tot een buitengewoon bloeiende stad.

Bursa is beroemd met Karagöz en Hacivat ook:

Het centrale thema van de toneelstukken is de contrasterende interactie tussen de twee hoofdpersonen. Ze zijn perfecte imitaties van elkaar: in de Turkse versie vertegenwoordigt Karagöz het ongeletterde maar directe publiek, terwijl Hacivat tot de ontwikkelde klasse behoort, Ottomaans-Turks spreekt en een poëtische en literaire taal gebruikt. Hoewel Karagöz zeker bedoeld is als het meer populaire personage bij de Turkse boeren, is Hacivat altijd degene met een nuchtere geest. Hoewel Karagöz altijd de superieure opleiding van Hacivat overtreft met zijn volkse humor, is hij ook erg impulsief en zijn eindeloze stortvloed aan snel rijk-schema's resulteert altijd in mislukking. In de Griekse versie is Hacivat (Hatziavatis) de beter opgeleide Turk die voor de Ottomaanse staat werkt, en vaak de Pasja vertegenwoordigt, of gewoon wet en orde, terwijl Karagöz (Karagiozis) de arme Griekse boer is. Hacivat probeert voortdurend Karagöz te "domesticeren", maar boekt

geen vooruitgang. Volgens de Turkse dramaturg Kırılı benadrukt Hacivat het bovenlichaam met zijn verfijnde manieren en afstandelijke instelling, terwijl Karagöz meer representatief is voor "het onderlichaam met eten, vloeken, ontlasting en de genoegens van de onderbuik.

Diner en overnachting in Bursa, hotel 5*[i](#)

Dag 5: Bursa-Thyatira-Sardes 305 km

O-M-A

Bursa, de eerste hoofdstad van het Ottomaanse rijk .

Na het ontbijt bezoekt u de Groene Moskee, een juweel van marmer en aardewerk waarvan de gebedsruimte is bekleed met geglazuurde terracottategels in een prachtig blauwachtig groen. Het werd gebouwd tijdens het bewind van Mehemed I en is misschien wel een van de mooiste Ottomaanse moskeeën. Bezoek ook het Groene Mausoleum met de overblijfselen van Sultan Mehmet I. De buitenmuren van deze achthoekige türbe zijn bedekt met blauw- groene tegels en maken het tot een van de wonderen van de stad. In het Muradiye Complex vertellen we over het tragisch levenseinde van twee Ottomaanse prinses, Cem en Mustafa.

Vrije tijd in de Bazaar van Bursa met een enorme keuze aan zijdeproducten en kruiden.

Lunch in Yüce Hünkar Restaurant naast het Groene Mausoleum om de meest verfijnde keuken van Turkije te proeven met de Kebab van Alexander de Grote.

De Groene Moskee en het Groene Mausoleum zijn opwarmers voor een verkenning langs Thyatira en Philadelphia, de eerste kerken uit de Openbaring van Johannes. In vroegchristelijke tijden was Thyateira-Akhisar de thuisbasis van een belangrijke christelijke kerk, genoemd als een van de zeven kerken van het boek Openbaring. De apostel Paulus en Silas hebben

Thyateira misschien bezocht tijdens de tweede of derde reis van Paulus, hoewel het bewijs volledig indirect is..

In Sardes zien we een unieke synagoge, de akropolis en de tempel van Artemis. Diner en overnachting in Sardes-Salihli hotel 4* [i](#)

Dag 6: Salihli-Sardes-Filadelfia Alaşehir-Hierapolis-Pamukkale (144km)

O-M-A

Na het ontbijt Kerk van Sint Johannes in Alaşehir-Philadelphia

Philadelphia wordt vermeld als de zesde kerk van de zeven. De brief die specifiek aan de christenen van Philadelphia is gericht, staat in Openbaring 3:7-13 (Openbaring 3:9).

Middagmaal bij de nomaden van Pamukkale.

Bovenop de witte kalkterrassen van Pamukkale ligt het antieke uitgestrekte Hierapolis. We nemen ruim de tijd voor ons bezoek aan de necropool en de kalkterrassen. [i](#)

Dag 7: Pamukkale-Afrodisias-Efese (247km)

O-M-A

Na het ontbijt vertrek naar Afrodisias . We bewonderen de beelden uit de bekende beeldhouwschool en uit het unieke Sebasteion. Daarnaast is er de fotogenieke tetrapylon, het stadion, de thermen en de tempel van Afrodite. Verder is er het kleine maar rijkgestoffeerde museum in Afrodisias.

Middagmaal in Afrodisias.

Na middag bezoeken we het superdrukke Efese van boven tot onder. De Celsus-bibliotheek is de grote trekpleister.

Transanatolie in Epsesos

De hangende huizen zijn een extra ticket meer dan waard . We bekijken ook de resten van het Artemision, een van de zeven wereldwonderen.

[Ephesus Museum: Museum of Ephesus, Selcuk, Selçuk, Izmir, Turkey \(transanatolie.com\)](http://transanatolie.com)

Diner en overnachting in Selçuk of in Kuşadası. [i](#)

Dag 8: Selçuk-Izmir-Pergamon (Ayvalik) (104km)

O-M-A

Afhankelijk van het vertrek uur is er eventueel nog wat tijd om een bezoek naar het Huis van Maria op de Nachtegalenberg.

Op onze verkenning van: Izmir bezoeken we de Joodse wijk en de kerk van Polycarpus, een herinnering aan een van de zeven vroegchristelijke geloofsgemeenschappen in het huidige Klein-Azië .

Vertrek naar Pergamon : de akropolis het archeologisch museum , het 'rode paleis' ,een van de zeven eerste kerken..

Pergamon is een goed voorbeeld van een stad die planmatig en gecontroleerd uitbreidde. Philetairos veranderde Pergamon van een archaische nederzetting in een versterkte stad. Hij of zijn opvolger Attalos I bouwde een muur rond de hele bovenstad, inclusief het plateau in het zuiden, de bovenste agora. Daardoor werd de stad gemonumentaliseerd.

Na de lunch lopen we over het Asklepeion, het antieke kuuroord.

Het asklepeion was een bedevaarts- en kuuroord met o.m. hydrotherapie . Patiënten uit het hele Romeinse rijk hoopten er op genezing.

De naam Asclepius is afgeleid van Asclepius, gesymboliseerd door het beeld van slangen, een plaats van wonderbaarlijke genezingen waar religie, traditionele geneeskunde, magie, hydrotherapie en empirische psychiatrie zich vermengen. Deze cultusplek omvatte een medische school, een verzamelcentrum voor filosofen en geleerden, een bibliotheek, tempels gewijd aan de goden en zelfs een theater.

De behandelmethoden bij Asklepeion omvatten offers aan de goden, gebeden in de tempel, slaap- en droomanalyse, thermale baden (warm en koud), modder-, zon- en zeebaden, wrijvingen, massages, medicijnen gewonnen uit planten. Ook muziek, shows en spelletjes maakten deel uit van de behandeling.

Bij de ingang van het heiligdom stond " Dood, toegang verboden!" Stervenden en vrouwen die op het punt stonden te bevallen werden eruit gegooid. Geen enkele zieke mocht in het heiligdom sterven.

Hippocrates zou zijn medische opleiding hebben genoten in het Asklepeion . De artsen Satyros (ca. 150) en Galenus (129 - 199) maakten Pergamon beroemd. De zieken kwamen er om spirituele en fysieke genezing te zoeken. In het Asklepeion kregen ook toekomstige artsen hun opleiding.

Kenmerkend voor het Asklepeion was de praktijk van incubatie, ook wel 'tempelslaap' genoemd die bekend staat als "enkoimesis" vergelijkbaar met anesthesie, geïnduceerd met behulp van slaapverwekkende stoffen zoals opium.

Diner en overnachting in Bergama of in Ayvalik (hotel 4*). [i](#)

Dag 9: Bergama (Ayvalik)-Assos-Troje-Çanakkale (Eceabat) (244 km)

O-M-A

Na het ontbijt bezoek aan Assos, waar de geest van Aristoteles en en zijn filosofen nog rondwaart in de buurt van de Dorische tempel van Athena en het theater. Het aristotelisme was de eerste filosofie die een poging deed om te komen tot een volledig wereldbeeld en was dan ook zeer breed. Het omvatte richtingen metafysica, de fysica, biologie, psychologie, wiskunde, logica, kenleer, ethiek, politieke filosofie, retorica en literatuur.

Na het middagmaal laten we in Troje de verschillende opgravingslagen aan het woord. Ze vertellen over Homerus' Moeder aller oorlogen Het vervolg leest men in zijn Odysseus "

Diner en overnachting in Çanakkale of in Eceabat, hotel 4*[i](#)

Dag 10: Çanakkale (Eceabat)-Gallipoli-Andrianopolis/Edirne (228 km)

O-M-A

Vanuit Canakkale hebben we een prachtig uitzicht over de Dardanellen en vinden we verschillende oorlogsmonumenten waaronder enkele ter ere van de Turkse soldaten die mee vochten in de Slag om Gallipoli. We bezoeken o.a. het Canakkale Martyrs.

Memorial, het goed onderhouden British Consular Cemetery en de landingsplaats bij Kumkale. Aanloop, verloop en afloop van de grootste catastrofe van de Eerste Wereldoorlog en de best geslaagde evacuatie uit de militaire geschiedenis . De Anzac-troepen: mythe en werkelijkheid. Van officier Mustafa Kemal tot president Atatürk.

Eens de Dardanellen over bezoek van Eceabat- Gallipoli in het bloederige spoor van de Anzac- invasietroepen en de Turkse verdedigers. Vanaf de landingsplaatsen van Ari Burnu en Sedelbahir tot de evacuatie bij Suvla Bay. De begraafplaatsen en de monumenten maken geen onderscheid

tussen de Johnnies en de Mehmetts . Lunch in Gallipoli in Nar Restaurant op de weg Çanakkale-Edirne.

Transanatolie is in Gallipolie.

Verder naar Adrianopolis /Edirne , stad van vele veldslagen, zomerverblijf van de sultans, uitvalsbasis voor veroveringen van de Balkan tot Wenen ,speelbal tussen Grieken, Bulgaren , Russen en Turken. Een stop bij het Karaagac -monument dat het Verdrag van Lausanne, de stichtingsakte van de Turkse republiek, in herinnering brengt.

Diner en overnachting in Edirne,Hotel 4*.[i](#)

Dag 11: Edirne –Istanboel (239km)

O-M-A

Bezoek aan Edirne, voormalige hoofdstad van het Ottomaanse Rijk, stad van vele veldslagen,zomerverblijf van de sultans... Hoogtepunt van de Ottomaanse architectuur is zonder twijfel de Selimiyemoskee. Bezoek aan de site van de Beyazit II moskee met een voormalig ziekenhuiscomplex.

In Edirne staan de drie topwerken van Sinan,meester-architect van Suleiman de Prachtlivende op het programma: de Selimiye Moskee, de karavanserai van Rustem Pasja en het Beyazid Kulliyesi. De Selimiye Moskee wordt beschouwd als het hoogtepunt van het werk van Sinan, misschien wel de mooiste moskee ooit gebouwd en gewijd aan Sultan Selim II. Bezoek aan het Archeologisch Museum en de Üçşerefeli-moskee, gebouwd in 1447 tijdens het bewind van Murat II. Het wordt geflankeerd door vier minaretten en een ervan is versierd met drie galerijen. Vandaar zijn Turkse naam.

Na het middagmaal aan de oever van de Meriç/Maritsa in het Bulgaars , nemen we de snelweg naar Istanboel. Diner en overnachting in Istanbul,hotel 4*.[i](#)

Dag 12: Istanbul- Bruxelles

Vrije dag tot vertrek naar de luchthaven . Einde van een onvergetelijke reis.

Proef onderweg baklava en neem afscheid van een andere culturele rondreis van Transanatolie Tour. [i](#)

Prijzen

- [Tour Prijslijst van TransAnatolie: Reisproducten \(Tours, Rondreizen, Groepsreizen, Vakanties\) van TransAnatolie Tour in Turkije](#)
- Of stuur a.u.b. een e-mail voor de speciale voorwaarden en prijzen. [i](#)

Opmerkingen

- Vertreksdatum kan veranderd worden voor gesloten groepen .
- Er is een speciale prijs voor gesloten groepen van meer dan 23 pax. Kortingen zijn eventueel mogelijk voor studenten, onderwijspersoneel, reizigers met een beperking en hun begeleiders.
- Eén FOC voor groepen van meer dan 23 pax. [i](#)

Facultatieve excursies

- Draaiende Derwisj Dansen,
- Diner in het Gar Kabaret restaurant of in de Caravanserail Night Club of in de Galata Toren of in Orient House Istanbul. [i](#)

Inbegrepen

- Verblijf van 12 dagen en 11 nachten in een hotel 4*-5*, uitzondering 3*+ in Pergamon , vol pension(ontbijt, lunch en diner),
- Vervoer in Turkije,

- Rondreis bevat: 11 nachten in hotel 4* vol pension, 10 maaltijden in diverse gespecialiseerde restaurants s'middags
- Ingangsgelden voor de verschillende bezoeken voorzien in het programma
- Bottocht op Bosphorus
- De begeleiding door een universitair geschoolde meertalige gids (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Urdu).

[i](#)

Niet inbegrepen

- Vluchten H/T naar Istanbul
- Verzekeringen, luchthaventaxen
- Drank aan tafel en de gebruikelijke fooien voor chauffeur en gids (richtprijs 3 à 5 euro pppd) [i](#)

Vertrekdagen kunnen georganiseerd worden (volgens de vraag van de speciale groepen) [i](#)

TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.

[i](#)