

# Culturele Turkije Rondreizen van TransAnatolie Tour

---

[Discover the Homeland of Civilizations - Turkey: Explore Turkey with TransAnatolie Tour](#)

## Inhoud

TransAnatolie TA0601: Ankara Hattuşaş Amasya en Cappadocië: Culturele rondreis Angora Hattuşaş Amasya en Cappadocië 8d7n .....	17
1e dag: Europa – Ankara.....	17
2e dag: Ankara.....	17
3e dag: Ankara – Hattusas – Alacahöyük - Amasya (376 km) .....	18
4e dag: Amasya – Zile – Cekerek – Bogaziliyan – Cappadocië (330 km) .....	19
5e dag: Cappadocië.....	20
6e dag: Cappadocië, de Heilige Land van Christendom volgens de Openbaring van Sint Jan.....	21
7e dag: Cappadocië – Kayseri- Ankara (320 km) .....	21
8e dag: Ankara.....	22
Prijs.....	22
Opmerkingen.....	22
Facultatieve uitstappen .....	23
In de prijs begrepen .....	23
Niet inbegrepen .....	23

TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.....	24
TansAnatolie TA0602: Culturele Tour Turkije (Rondreis Oost Turkije): Oost Turkije van TransAnatolie: Volledige Tour van het Oost Turkije:15 Dagen vol pension (4 star of 5 star).....	24
Dag 1: Aankomst Ankara .....	24
Dag 2: Ankara - Hattuşaş- Amasya (336 km) .....	25
Dag 3: Amasya -Niksar-Ordu-Giresun (320 km).....	25
Dag 4: Giresun-Trabzon (130 km) .....	26
Dag 5: Trabzon-Maçka-Gümüşhane-Bayburt-Erzurum (342 km) .....	27
Dag 6: Erzurum-Ani-Kars-Ağrı (Doğubayazit) (434 km) ....	27
Dag 7: Ağrı (Doğubayazit) – Van (152 km) .....	29
Dag 8: Van (100 km).....	30
Dag 9: Van -Tatvan-Bitlis-Silvan-Tigris-Hassuni-Diyarbakir-Mardin (451km).....	31
Dag 10: Mardin – Harran – Urfa - Katha (408 km) .....	33
Dag 11: Kahta -Nemrut Dağ – Kahta - Antioche (351 km). 34	
Dag 12: Antioche – Alexandrette – Tarse – Gülek – Tyana Niğde – Cappadocie - Nevşehir (479 km) .....	36
Dag 13: Cappadocië (80 km) .....	36
Dag 14: Cappadocie: Rosen Vallei – Paşabag - Sarath Ondergrond Stad –Akasaray Pizze Toren –Acemhöyük - Zout Meer - Ankara (330 km).....	37
Dag 15: Terugreis .....	37
Prijzen.....	38
Facultatieve uitstappen .....	38
Inbegrijpen .....	38
Niet inbegrijpen .....	38

TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.....	39
TransAnatolie 0603: Culturele Turkije Tour: Zeugma-Edessa: 8 Dagen.....	39
1e Dag: Europa–Ankara .....	39
2e Dag: Ankara-Lac Salé-Tyana-Niğde-Mersin .....	39
3e dag: Mersin-Tarsus-Antioche-Antakya-Hatay-Gaziantep	40
4e dag: Gaziantep-Eufraat Delta -Urfa-Harran- Kahta .....	41
5e dag: Kahta–Nemrut Dagi (Nemrut Gebergte)–Kahta–Kahramanmaraş-Kayseri-Cappadocië .....	44
6e dag: Cappadocië.....	46
7e dag: Cappadocië-Dal van ondergrondse Roses-Pasabag-Ville van Saratli - Pizze van Aksaray (schuine toren) - Acemhoyuk .....	46
8e dag: Ankara-Europa .....	47
Prijs .....	47
Optionele Excursie's .....	47
Inbegrepen in de prijzen .....	47
Exclusief van de prijzen.....	48
TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.....	48
TransAnatolie TA0604: ARARAT BERG - ARK van NOACH: Culturele Turkije Rondreis 15 Dagen: volpension (4*/5* boutiques hotels): Volledige Tour van Centraal, Noord, Oost en Zuid Turkije: Oost -Turkije compleet.....	48
Dag 1: Aankomst Ankara .....	50
Dag 2: Ankara - Hattuşaş-Alacahöyük- Çorum (336 km) ...	50
Dag 3: Çorum-Amasya – Niksar Ordu (Giresun)(369 km) ..	51
Dag 4: (Ordu) Giresun-Trabzon (130 km) .....	51

Dag 5: Trabzon-Maçka–Hamsiköy-Gümüşhane-Bayburt– Erzurum (342 km).....	52
Dag 6: Erzurum-Ani-Kars (290 km) .....	53
Dag 7: Kars-Doğubayazit (188 km).....	54
Dag 8 Doğubayazit-Van (178 km).....	55
Dag 9: Van (100 km).....	56
Dag 10: Van -Tatvan-Bitlis-Silvan-Tigris–Hassuni-Diyarbakir - Mardin (451km).....	57
Dag 11: Mardin – Harran – Urfa .....	58
Dag 12: Urfa, Unesco werelderfgoed – Urfa Archeologische Museum-Göbeklitepe-Atatürk Stuwdam- Kâhta .....	58
Dag 13: Kahta -Nemrut Dağ-Kahramanmaraş-Kayseri (407 km) .....	59
Dag 14: Kayseri-Cappadocië – Cappadocië (160 km).....	60
Dag 15: Cappadocië-Kayseri-Nevşehir-Europa .....	60
Prijzen.....	61
Facultatieve uitstappen .....	61
Inbegrepen .....	61
Niet inbegrijpen .....	61
Opmerkingen.....	62
TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.....	62
TransAnatolie TA0605: TALASSA TALASSA – ARMENIERS - SELDJOEKEN URARTIERS: Een culturele reis 10 dagen volpension naar Annatolië, de Zwarte Zee, Oost Turkije: de Hittieten, Kaukasiërs, Armeniërs, Seldsjoeken, Omaïden, Perzen, Ottomanes, Turken... ..	62
Dag 1: Aankomst Ankara .....	63
Dag 2: Ankara - Hattuşaş- Alacahöyük-Çorum (336 km) ...	63
Dag 3: Çorum-Amasya – Niksar Ordu (Giresun)(369 km) ..	64

Dag 4: Ordu-Giresun-Trabzon (130 km) .....	65
Dag 5: Trabzon-Maçka-Gümüşhane-Bayburt-Erzurum (342 km) .....	66
Dag 6: Erzurum- Archeologische site Ani, een van UNESCO's Werelderfgoed-Kars-300km .....	67
Dag 7: Kars-Digor (Doğubayazit) – (188 km) .....	69
Dag 8: Doğubayazit – Van (176 km) .....	70
Dag 9: Van (100 km).....	71
Dag 10: einde aan een bijzondere reis.....	72
Prijzen.....	72
Opmerkingen.....	73
Facultatieve uitstappen .....	73
Inbegrepen .....	73
Niet inbegrepen .....	73
TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.....	74
TransAnatolie TA3401: BYZANCE CONSTANTINOPLE ISTANBUL Culturele rondreis Istanbul 4d3n: logies in 4* hotels en boetiekhotels volpension .....	74
1ste dag:Europe-Istanbul-Bzantijnse land en zeemuren ....	74
2e dag : Wijk Eyüp-Mausoleum van Eyup-Pierre Loti-Chorakerk-Hagia Sofia-Topkapipaleis-Harem .....	75
3de dag: Cirkus Maximus-Ibrahim Pacha Paleis-Yerebatan Cisterne- Egyptische en Sjachelarij market-Blauwe Moskee-Boottocht op Bosphorus .....	76
4e dag: Istanbul-Brussel-Europa .....	77
Prijzen.....	77
Opmerkingen.....	77
Facultatieve excursies.....	77
Inbegrepen .....	77

Niet inbegrepen .....	78
TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.....	78
TransAnatolie TA3402: ISTANBUL VAN EEUWEN: Culturele Rondreis Istanbul 5d4n: logies in 4* hotels en boetiekhotels volpension .....	78
1ste dag: Europe-Istanbul-Bzantijnse land en zeemuren ...	79
2e dag: Wijk Eyüp-Mausoleum van Eyup-Pierre Loti-Chorakerk-Hagia Sofia-Topkapipaleis-Harem .....	79
3de dag: Cirkus Maximus-Ibrahim Pacha Paleis-Yerebatan Cisterne- Egyptische en Sjachelarij market-Blauwe Moskee-Boottocht op Bosphorus .....	80
4e dag: Archeologisch Museum-Çinili Köşk-Beylerbeyi Paleis-Çamlica Heuvel-Asié .....	81
5e dag: Istanbul-Brussel-Europa .....	81
Prijzen.....	82
Opmerkingen.....	82
Facultatieve excursies.....	82
Inbegrepen .....	82
Niet inbegrepen .....	83
TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.....	83
TransAnatolie TA3403: Culturele Klassiek rondreis: ISTAMBOUL- ANKARA-CAPPADOCIE: De essentiële 8-daagse: logies in 4*-5* hotels en boetiekhotels volpension. ....	83
1ste dag: Europe-Istanbul-Bzantijnse land en zeemuren ...	83
2e dag: Wijk Eyüp-Mausoleum van Eyup-Pierre Loti-Chorakerk-Hagia Sofia-Topkapipaleis-Harem .....	84
3de dag: Cirkus Maximus-Ibrahim Pacha Paleis-Yerebatan Cisterne- Egyptische en Sjachelarij market-Blauwe Moskee-Boottocht op Bosphorus .....	85

4e dag: Istanbul-Ankara-Zoutmeer-Archelais Aksaray .....	86
5 de Dag: Aksaray-Acemhöyük- Cappadocië - Land van Mooie Paarden.....	87
6e dag: Cappadocië - Heilige Land van Christendom.....	88
7e dag: Cappadocië – Hacibektaş- Kayseri- Ankara (320 km) .....	88
8e dag: Ankara.....	89
Prijs.....	89
Opmerkingen.....	90
Facultatieve uitstappen .....	90
Inbegrepen .....	90
Niet inbegrepen .....	90
TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.....	91
TransAnatolie TA3404: Volledig rondreis west Turkije: Culturele Turkije Rondreis 15 Dagen, volpension (4*/5*/boutiques hotels) .....	91
1ste dag: Europe-Istanbul-Bzantijnse land en zeemuren ...	91
2e dag: Wijk Eyüp-Mausoleum van Eyup-Pierre Loti-Chorakerk-Hagia Sofia-Topkapipaleis-Harem .....	92
3de dag: Cirkus Maximus-Ibrahim Pacha Paleis-Yerebatan Cisterne- Egyptische en Sjachelarij market-Blauwe Moskee- Boottocht op Bosphorus .....	92
4de dag: Istanbul-Edirne-Uzunköprü-Dardanelles-Çanakkale .....	93
5de dag: Çanakkale-Truva- Bursa.....	94
6de dag: Bursa-Aizanoi-Emet.....	96
7de dag: Emet-Sardes-Efeze .....	97
8ste dag: Priëne-Milete- Didyma- Pamukkale .....	98
9de dag: Pamukkale-Aphrodisiyas-Sagalassos-Antalya.....	98

10de dag: Antalya-Konya-Acemhöyük-Aksaray en Cappadocië .....	99
11de dag: Cappadocië; Aksaray, Selime, Ihlara, Saratli-Cappadocië. ....	100
12de dag: Cappadocië .....	100
13de dag: Cappadocië-Venessa-Sezarus-Kayseri-Erciyes-Ankara .....	101
14de dag: Ankara- Doorkruisen van de Pontische bergketen - Meer van Sapanca-İst. ....	101
15de dag: İstanbul/Europa .....	102
Prijzen.....	102
Opmerkingen.....	103
Facultatieve excursies.....	103
Inbegrepen .....	103
Niet inbegrepen .....	103
TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.....	104
TransAnatolie TA3405: ISTANBUL VAN EEUWEN en EDİRNE: Culturele Rondreis Istanbul-Edirne 8d7n: vol pension in hotels 4* .....	104
1ste dag:Europe-Istanbul-Bzantijnse land en zeemuren ...	104
2e dag: Wijk Eyüp-Mausoleum van Eyup-Pierre Loti-Chorakerk-Hagia Sofia-Topkapipaleis-Harem .....	105
3de dag: Cirkus Maximus-Ibrahim Pacha Paleis-Yerebatan Cisterne- Egyptische en Sjachelarij market-Blauwe Moskee- Boottocht op Bosphorus .....	105
4e dag: Archeologisch Museum-Çinili Köşk-Beylerbeyi Paleis-Çamlıca Heuvel-Asié .....	106
Dag 5: Istanbul-Edirne.....	107
Dag 6: Edirne-Istanbul.....	107



Dag 7: Wandeldag op de Prinseneilanden met lunch op Grand Eiland –Büyük Ada. ....	108
Dag 8: Na het ontbijt vrije dag volgens retourschema; transfer naar de luchthaven. ....	108
Prijs .....	108
Opmerkingen.....	109
Facultatieve excursies .....	109
Inbegrepen .....	109
Niet inbegrepen .....	109
TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.....	110
TransAnatolie TA3408: Culturele Rondreis Turkije: 8 Daagse Culturele Tour: Ankara-Zwarte Zee-Cappadocie: Cultureel Ensemble: Van de Romeinse Hoofdstad aan Rijkdom van Hettiten.....	110
Dag 1: Istanbul .....	110
Dag 2: Istanbul .....	111
Dag 3: Ankara – Hattusas – Amasya (376 km) .....	111
4e dag: Amasya – Zile – Cekerek – Bogaziliyan – Cappadocië (330 km) .....	113
5e dag: Cappadocië.....	113
6e dag: Cappadocië, de Heilige Land van Christendom volgens de Openbaring van Sint Jan.....	114
7de dag: Cappadoce Ankara- - Wagoon Lits-Wagoons Lits	115
8e dag: Istanbul-Europa .....	115
Prijs .....	115
Mogelijkheid om deel te nemen aan één van de facultatieve excursies .....	115
In de prijs begrepen .....	116
Niet inbegrepen .....	116

TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.....	116
TransAnatolie TA3411: ISTANBUL- NICEE – IZNIK - CUMALIKIZIK UNESCOWERELDERFGOED - BURSA: Culturele Rondreis 8d7n: vol pension in hotels 4* 5* .....	116
1ste dag:Europe-Istanbul-Bzantijnse land en zeemuren ...	117
2e dag: Wijk Eyüp-Mausoleum van Eyup-Pierre Loti-Chorakerk-Hagia Sofia-Topkapipaleis-Harem .....	117
3de dag: Cirkus Maximus-Ibrahim Pacha Paleis-Yerebatan Cisterne- Egyptische en Sjachelarij market-Blauwe Moskee- Boottocht op Bosphorus .....	118
4e dag: Archeologisch Museum-Çinili Köşk-Beylerbeyi Paleis-Çamlica Heuvel-Asié .....	119
Dag 5: Istanbul-Nicee, Iznik-Cumalikizik- Bursa (240 km)	119
Dag 6: Bursa,de eerste hoofdstad van het Ottomaanse rijk van drie continenten.....	122
Dag 7: Bursa-Istanbul .....	123
Dag 8: Istanbul-Europa.....	123
Prijs.....	123
Opmerkingen.....	123
Facultatieve excursies.....	124
Inbegrepen .....	124
Niet inbegrepen .....	124
TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.....	125
TransAnatolie TA3412: Het paard van Troje en Apocalyps Zeven Kerken: Culturele rondreis 12d11n vol pension logies in hotels 4*/5*, uitzondering 3* in Pergamon; vol pension. ....	125
Dag 1: Europe-Istanbul.....	125
Dag 2: Istanboel: Wijk Eyüp-Mausoleum van Eyup-Chorakerk- Topkapipaleis-Harem.....	125

Dag 3: Cirkus Maximus-Ibrahim Pacha Paleis-Yerebatan Cisterne-Blauwe Moskee - Hagia Sofia-.....	126
Dag 4: Istanboel - Egyptische market en Sjachelarij - Boottocht op Bosphorus – Iznik - Bursa (200km) .....	127
Dag 5: Bursa-Thyatira-Sardes 305 km .....	129
Dag 6: Salihli-Sardes-Filadelfia Alasehir-Hierapolis- Pamukkale (144km) .....	130
Dag 7: Pamukkale-Afrodiasias-Efese (247km) .....	130
Dag 8: Selçuk-Izmir-Pergamon (Ayvalik) (104km) .....	131
Dag 9: Bergama (Ayvalik)-Assos-Troje-Çanakkale (Eceabat) (244 km) .....	133
Dag 10: Çanakkale (Eceabat)-Gallipoli-Andrianopolis/Edirne (228 km) .....	133
Dag 11: Edirne –Istanboel (239km) .....	134
Dag 12: Istanbul- Bruxelles .....	135
Prijzen.....	135
Opmerkingen.....	135
Facultatieve excursies .....	135
Inbegrepen .....	135
Niet inbegrepen .....	136
TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.....	136
TransAnatolie TA0703: West-Turkije en Cappadocië Culturele rondreis vol pension 9d8n: Sagalassos - Antiochië ad Pisidiam - mausoleum van Mevlana – Cappadocië - het Museum van de Anatolische beschavingen .....	136
Dag 1: Brussel –Istanbul – Antalya .....	137
Dag 2: Antalya-Sagalassos-Burdur- Isparta (220km).....	137
Dag 3: Isparta - Antiochië ad Pisidiam- naar Konya (300 km) .....	138

Dag 4: Konya-Sultanhanı-Saratlı naar Cappadocië (240 km)	139
5e dag: Cappadocië	140
6e dag: Cappadocië, de Heilige Land van Christendom volgens de Openbaring van Sint Jan	141
Dag 7: Cappadocië naar Hacibektaş-Kayseri- Ankara ( 400 km)	141
Dag 8: Ankara	142
Dag 9: Ankara – Istanbul - Brussel	143
Prijzen	143
Opmerkingen	143
Facultatieve uitstappen	144
Inbegrepen	144
Niet inbegrepen	144
TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator	144
TransAnatolie TA5001: Culturele Turkije Rondreis 9 Dagen: Volledige Tour van Cappadocië en de Hittieten: Erosie schrijft geschiedenis, volpension (4*/5*/ boutiques hotels )	
Dag 1: Brussel - Istanbul – Nevşehir (Kayseri) - Urgüp	145
Dag 2: Göreme - Ortahisar - Zelve - Urgüp	145
Dag 3: Soganlıvallei -Nigde - Urgüp	146
Dag 4: Saratlı - Ihlara - Urgüp	146
Dag 5: Hacibektaş - Avanos - Urgüp	147
Dag 6: Ürgüp-Kayseri - Kültepe - Yozgat	147
Dag 7: Yozgat(Çorum)-Alaça Hüyük - Hattusas - Yazılıkaya - Ankara	148
Dag 8: Ankara	149
Dag 9: Ankara - Brussel	150
Prijzen	150

Opmerkingen.....	150
Facultatieve uitstappen .....	150
Inbegrepen .....	150
Niet inbegrepen .....	151
TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.....	151
TransAnatolie TA6501: Culturele rondreis 10d9n vol pension: Van-Akdamar-Diyarbakır-Mardin-Urfa-Nemrut Dağ-Sézaré-Cappadoce: logies in 4* hotels en boetiekhotels. ....	151
Dag 1: Aankomst Van.....	152
Dag 2: Van (100 km).....	152
Dag 3: Van-Tatvan-Bitlis-Silvan-Tigris-Hassuni-Diyarbakir Mardin(451km).....	154
Dag 4: Mardin – Harran – Urfa .....	155
Dag 5: Urfa, Unesco werelderfgoed –Urfa Archeologische Museum-Göbeklitepe-Atatürk Stuwdam- Kâhta .....	156
Dag 6: Kahta -Nemrut Dağ-Kahramanmaraş-Kayseri (407 km) .....	157
Dag 7: Kayseri-Cappadocië (160 km).....	157
Dag 8: Kayseri-Cappadocië.....	158
Dag 9: Cappadocië-Peristrema Vallei –Ihlara-Guzelyurt – Hasan Dag .....	159
Dag 10: Terugreis Cappadocie-Europe.....	160
Prijzen.....	160
Opmerkingen.....	160
Facultatieve uitstappen .....	160
Inbegrepen .....	160
Niet inbegrepen .....	161
TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.....	161

TransAnatolie TA6101: Volledige Tour van Centraal-, Noord-, Oost- en Zuid -Turkije: Sumela-Mardin-Göbeklitepe-Zeugma-Antioche-Cappadocie: Culturele Turkije Rondreis: 15 Dagen: volpension (4*/5*/boutiques hotels).....	161
Dag 1: Aankomst Trabzon .....	163
Dag 2: Trabzon (110) km.....	163
Dag 3: Trabzon-Gümüşhane-Bayburt-Erzurum (342 km) .	163
Dag 4: Erzurum-Ani-Kars (304 km) .....	164
Dag 5: Kars-Digor(Doğubayazit) (188km).....	165
Dag 6: Doğubayazit – Van (176 km) .....	165
Dag 7: Van (100 km).....	166
Dag 8: Van-Tatvan-Silvan-Tigris–Diyarbakir (365km) .....	167
Dag 9: Diyarbakır-Mardin-Deir-az-Zafaran-Harran-Urfa (385km) .....	167
Dag 10: Urfa, Unesco werelderfgoed –Urfa Archeologische Museum-Göbeklitepe-Atatürk Stuwdam- Kâhta (147km) .	168
Dag 11: Kâhta-Nemrut Dağ–Kâhta-Nemrut Dağı, een van UNESCO’s Werelderfgoed in Turkije-Gaziantep (186 km) ..	169
Dağ 12: Gaziantep-Antakya- Adana of Tarsus (393km)....	169
Dag13: Adana of Tarsus-Eskigümüşler Cappadocié, Unescowerelderfgoed (276km) .....	170
Dag 14: Cappadocië (80 km) .....	171
Dag 15: Cappadocië Kayseri-Nevşehir-Europa .....	171
Prijzen.....	171
Opmerkingen.....	172
Facultatieve uitstappen .....	172
Inbegrepen .....	172
Niet inbegrijpen .....	172
TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.....	173

TransAnatolie TA6102: Volledige Tour van Zwarte Zee, Noord-, Oost- Turkije: ARMENIERS – SELDJOEKEN - ANI –URARTIERS: Culturele Turkije Rondreis Trabzon – Erzurum – Ani - Ishak Pasha Paleis - 8d7n: volpension (4\*/5\*/boutiques hotels)...173

Dag 1: Aankomst Trabzon .....	174
Dag 2: Trabzon (110 km).....	174
Dag 3: Trabzon-Gümüşhane-Bayburt–Erzurum (342 km) .	174
Dag 4: Erzurum-Ani-Kars (304 km) .....	175
Dag 5: Kars-Digor (Doğubayazit) – (188 km) .....	176
Dag 6: Doğubayazit – Van (176 km) .....	177
Dag 7: Van (100 km).....	177
Dag 8: Van-Europe.....	178
Prijs .....	178
Opmerkingen.....	178
Facultatieve uitstappen .....	178
In de prijs begrepen .....	179
Niet inbegrepen .....	179
TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.....	179

TransAnatolie TA2109: TURKS MESOPOTAMIË -TURKIJE TUSSEN TIGRIS EN EUFRAAT: Culturele rondreis Turks Mesopotamie 8d7n: volpension logies in 4\*-5\* en boetiekhotels .....179

Dag 1: Europa-Diyarbakir.....	180
Dag 2: Diyarbakır-Mardin -Deir-az-Zafaran-Urfa (140km)	180
Dag 3: Urfa, Unesco werelderfgoed –Urfa Archeologische Museum-Harran-Göbeklitepe-Atatürk Stuwdam- Kâhta (147km) .....	181
Dag 4: Kâhta -Nemrut Dağ – Kâhta-Nemrut Dağı, een van UNESCO’s Werelderfgoed in Turkije –Gaziantep (186 km)	182

Dag 5: Gaziantep-Antakya- Adana of Tarsus (393km).....	183
Dag 6: Adana of Tarsus-Eskigümüşler Cappadocié, Unescowerelderggoed (276 km) .....	183
Dag 7: Cappadocië (80 KM) .....	184
Dag 8: Cappadocië Kayseri-Nevşehir-Europa .....	184
Prijzen.....	184
Opmerkingen.....	185
Facultatieve uitstappen .....	185
Inbegrepen .....	185
Niet inbegrijpen .....	185
TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.....	186
TransAnatolie TA3804: DE CAPPADOCIE TALISMEN OP DE ZIJDE ROUTE: Trekking en cultuur 8d7n: wandelen en culturele ontdekkingen: logie in hotels 4*-5* vol pension .....	
Dag 1: Europa-Kayseri Aankomst in Kayseri of Nevşehir ..	186
Dag 2: Ürgüp-Ortahisar-Zelve.....	186
Dag 3: Zelve-Göreme .....	187
Dag 4: Gomedede-Ayvalı-Kavak , Pancarlık-Mustafa Paşa- Cemil-Taşkın- Soğanlı .....	188
Dag 5: Cappadocië -Meer van Narlı-Güzelyurt-Mont de Hasan-Vallei van Peristréma-Selime-Yaprakhisar-Aksaray	188
Dag 6: Aksaray, Acemhöyük, de ondergrondse stad Saratlı, Caravanserai, Obsidian stop, Cappadocië .....	189
Jour 8: Kayseri/Nevşehir-Europa. ....	189
Prijzen.....	189
Opmerkingen.....	189
In de prijzen zijn inbegrepen .....	190
In de prijzen zijn niet inbegrepen .....	190



TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.....190

- O: Ontbijt M:middagmaal A: avondmaal. [i](#)

## **TransAnatolie TA0601: Ankara Hattuşaş Amasya en Cappadocië: Culturele rondreis Angora Hattuşaş Amasya en Cappadocië 8d7n**

- O: Ontbijt M:middagmaal A: avondmaal. [i](#)

### **1e dag: Europa – Ankara**

A

Aankomst te Ankara. Onthaal and transfer naar uw hotel 4\*-5\* -charme-boutique voor het welkomstdrink, avondmaal en overnachting. [i](#)

### **2e dag: Ankara**

O-M-A

Na het ontbijtbuffet leidt onze gids ons voor een bezoek aan het Museum van Anatolische Beschavingen, prijswinnaar museum van de Wereldmusea in 1995.

[Le Musée des Civilisations Anatoliennes, Ankara, Anatolie, L'Asie Mineure, Turquie \(transanatolie.com\)](http://transanatolie.com)

[Anatolian Civilizations Museum, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara, Turkey \(transanatolie.com\)](http://transanatolie.com)

In het Museum van de Anatolische beschavingen Museum zien we een heel interessant spijkerschriftbrief van een Hittitische vrouw geschrijft aan haar man die in buitenland werkt, zij spreekt over haar schoon moeder.

We vervolgen onze reis met een bezoek in de Oude Ankara, aan de citadel, aan Konak Boyacizade, aan het Zenger Pacha etnografisch Museum, en daarna aan het Kruidenmarkt. Middagmaal in Hacibey, een traditioneel döner kebab restaurant.

Na de lunch bezoeken we het Mausoleum van Atatürk en dichtbij museum met zijn fotografie tentoonstelling, herinnering aan het belangrijkste momenten van zijn leven en van het stichting van het Republiek.

[Ataturk Museum: Mausoleum en het Museum van Atatürk \(transanatolie.com\)](http://transanatolie.com)

Avondmaal en overnachting in het hotel 4\* or 5\*. [i](#)

## **3e dag: Ankara – Hattusas – Alacahöyük - Amasya (376 km)**

O-M-A

Na het ontbijt vertrekken we via de Kizilirmak Vallei naar Hattusas een van UNESCO's Werelderfgoed in Turkije, de hoofdstad van de Hittieten, rivalen van het Oude Egypte en voor het nog oudere Alacahöyük. De voornaamste bezienswaardigheden gaan tot de laatste periode van het machtig Hettitisch heiligdom. Tot Yazilikaya kunnen we zien de grote tempel te Asagi Sevir (tempel nr 1), de vestingmuren van de stad met de kolossale porten (de leeuwen poort Arslanli, de poort Poterni en Yer, de Koningspoort Kral), de

Ondergrondpoort, de Koningspoort en het Pantheon-Yazilikaya. In Hattusas bespreken we ook de godenwereld zoals die is afgebeeld op de rotsreliëfs van het cultuuroord Yazilikaya.

In Yukari Sevir bewonderen we de restanten van 31 tempels.

De openlucht rotstempel van Yazilikaya, ligt op 5 km ten noord-oosten van Bogazköy.

In een typisch dorp schuiven we aan voor een Hettitisch gekruid middagmaal.

Daarna zijn wij in Alacahöyük.

Alacahöyük is een belangrijke archeologische vindplaats in Centraal-Turkije die bewoning vanaf 5500 tot 600 v.Chr. vertoont. De ruïneheuvel ligt op 36 km ten noorden van Bogazkale en 52 km ten zuiden van Çorum. De meest roerende vondsten zijn in het museum in Ankara ondergebracht, maar de plaats heeft zelf ook een klein museum. Het was een belangrijke stad onder de Hattiërs en hun opvolgers de Hittiteten.

In de namiddag vertrekken we richting Amasya, de geboorteplaats van de beroemd geograaf Strabo (eerste eeuw voor Chr.) en de plaats waar de Turkse kroonprinsen zijn opleiding kregen.

De zonsondergang beleven we aan de rand van de Yesil Irmak en fotograferen we de prachtige oude houten Osmaanse huizen van Amasya.

Ons charmehotel in Amasya voor het avondmaal en overnachting. [i](#)

## **4e dag: Amasya – Zile – Cekerek – Bogaziliyan – Cappadocië (330 km)**

O-M-A

Na het ontbijtbuffet onderzoeken we de stad van Ferhat en Sirin, ook bekend als ' Stad van de kroon', Amasya.

Bewonderen de oude huizen, Hazeranlar Konagi, de Etnografische Museum, de Koninklijke graven uit het Griekse tijdperk die in de rotsen zijn uitgehouwen. Maar ook de Amasya Kasteel, Burmali, de Moskee met de Spiraalminaret, de Moskee van Bayezit II en zijn Kulliye Medrese, de Gök Medrese, de brugen (Caglayan, Alcak, Kus), Darussifa – Bimarhane (psychiatrisch ziekenhuis).

Het Asmaya Museum, één van de van de mooiste van Turkije toont 27000 stukken uit elf verschillende beschavingsperiodes. Middagmaal in een lokaal restaurant.

In de namiddag rijden we door Turhal – Zile en bezoeken we de Zile Kasteel, waar Julius Caesar met Veni, Vidi, Vinci zijn zoveelste militaire campagne besloot. Daarna rijden we naar Cappadocië, één van de feeëriekste landschappen ter wereld.

Avondmaal en overnachting in ons hotel 4\* or 5\*-charme boutique. [i](#)

## 5e dag: Cappadocië

O-M-A

Na het ontbijtbuffet brengen we een bezoek naar de oude huizen van Ürgüp en verder gaan we doorheen de Rozen Vallei, de Vallei van Kamelen, de Vallei van de Maagd Maria.

Nadien ontdekken we verschillende oude ambachten: Tapijtenknoperij, nomadische kultuurvoorwerpen, een onyxatelier.

We eten vanmiddag 'Cömlek Kebab', alweer een streekspecialiteit, met een prachtig zicht op de Kizilirmak Rivier.

In de namiddag bezoeken we de ondergrondse stad van Ozkonak or Derinkuyu dan Het vroegere Sinassos heet nu Mustafapasa, het getuigt van wat in de Griekse geschiedenisboeken bekend staat .. We rijden verder naar Soganli , de vulkanen Erciyes en Hasandag verliezen ons daarbij nooit uit het oog..

Avondmaal en overnachting in ons hotel 4\* or 5\*-charme boutique. [i](#)

## **6e dag: Cappadocië, de Heilige Land van Christendom volgens de Openbaring van Sint Jan**

O-M-A

Wandeltochten door een aantal valleien met prachtig geërodeerde tufsteenformaties

Middagmaal in het hotel of in typische local restaurant.

In de namiddag bezoeken we het vallei van Göreme, het openluchtmuseum omgeven door kerken. In de late namiddag kunnen we de primitief christelijk kunst en de Byzantijnse fresco's bewonderen in verschillende kerken.

Daarna volgt een heerlijk diner met folkloristische dansavond. Overnachting in ons hotel 4\*,5\* charme. [i](#)

## **7e dag: Cappadocië – Kayseri- Ankara (320 km)**

OMA

Na het ontbijt genieten we van vrije tijd om te wandelen in Pasabag, een deel van Het beroemde vallei van Zelve. Onderweg naar Kayseri (het antieke Caesarea),

hebben we de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan een lederwarenfabriek.

Middagmaal onderweg.

Bij de Seldjoekse vesting kunnen we de Huant Medrese met zijn archeologisch Museum en de Grote Moskee-Honata Hatun Moskee bewonderen.

In het zuiden vinden we de Döner Kümbet, een zeer klassiek mausoleum van een Seldjoekenprinses (1276 ) de eerste Seldjoekse anatomieschool en het Museum van medische geschiedenis Gevher Nesibe.

We bewonderen ook de Medrese van Sahabiye en we wandelen via het stadsplein naar de bedesten en de Grote Moskee.

Avondmaal en overnachting in Ankara, het hotel 4\* or 5\*. [i](#)

## 8e dag: Ankara

O

Na het ontbijt buffet genieten we van vrije tijd in Ankara tot aan de transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht. Einde van een intens gevarieerde reis.

Proef onderweg baklava en neem afscheid van een andere culturele rondreis van Transanatolie Tour. [i](#)

## Prijs

- [Tour Prijslijst van TransAnatolie: Reisproducten \(Tours, Rondreizen, Groepsreizen, Vakanties\) van TransAnatolie Tour in Turkije](#)
- Of stuur a.u.b. een e-mail voor de speciale voorwaarden en prijzen. [i](#)

## Opmerkingen

- Vertrekdatum kan aangepast worden voor besloten groepen
- Er is een speciale prijs voor besloten groepen van meer dan 23 personen, voor leden van culturele verenigingen,

voor studenten, leraren, personen met een handicap en hun begeleiders.

- Stuur a.u.b. een e-mail om de speciale voorwaarden en prijzen te kennen.
- Een gratis plaats voor gesloten groepen van meer dan 22 personen voor de prestaties in Turkije. [i](#)

## Facultatieve uitstappen

- Ontdekking van Cappadocië in een luchtballon
- Draaiende Derwisch Dansen
- Cappadocië per luchtballon, Draaiende Derwisch Dansen. [i](#)

## In de prijs begrepen

- 8dagen/7nachten in vol pension vanaf avondmaal dag 1 t/m. ontbijt dag 8,
- overnachting in 4\*-5\*-charme boutique hotel,
- Vervoer in Turkije,
- middagmalen in typische Turkse restaurants,
- Turkse folklorische avond,
- toegangen aan de geprogrammeerde bezoeken,
- diensten van een universitair gediplomeerde Frans-, Engels- of Nederlandstalige gids. [i](#)

## Niet inbegrepen

- vlucht Europa/Istanbul
- Verzekeringen, luchthaventaksen
- Drank aan tafel en de gebruikelijke fooien voor chauffeur en gids ( richtprijs 3 à 5 euro pppd). [i](#)

Vertreksdagen kunnen georganiseerd worden (volgens de vraag van de speciale groepen). [i](#)

Alle rechten zijn voorbehouden aan TransAnatolie Tour-Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.. [i](#)

## **TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.**

[i](#)

# **TansAnatolie TA0602: Culturele Tour Turkije (Rondreis Oost Turkije): Oost Turkije van TransAnatolie: Volledige Tour van het Oost Turkije:15 Dagen vol pension (4 star of 5 star)**

*De culturelereis van Anatolié, Zwarte Zee, Oost Turkije, Zuid-Oost Turkije: de hittites, Kaukasische, arméniennes, séldjoukides, omayyades, Arabische rijkdommen, persannes, mésopotamiennes, Assyrische cappadociennes, ottomannes, Turks...*

- O: Ontbijt M:middagmaal A: avondmaal. [i](#)

### **Dag 1: Aankomst Ankara**

Aankomst Ankara Airport. Ontvangst en vervolgens transfer naar het Hotel (4\* of 5\*) met welkomscocktail en vervolgens het diner en de overnachting. [i](#)



## **Dag 2: Ankara - Hattuşaş- Amasya (336 km)**

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan het Anatolische Beschavingen Museum en het Etnografisch Museum en het Atatürk Mausoleum in Ankara. We nemen ook een kijkje in oude Ankara; de houten paleizen van notabelen en de kruidenmarkt.

De lunch is in restaurant Hacibey, het beroemdste restaurant van Ankara in de wijk Deputers met de lekkerste döner kebab.

Na de lunch gaan we naar Hattouşaş (Hattusa), de Hittitische hoofdstad. We zien stadsmuren en diverse poorten zoals o.a. de Leeuwenpoort, de Ondergrondpoort, de Koningspoort en het Pantheon-Yazilikaya. Daarna zijn wij in Amasya: Amzonen-Amesis en de geboorteplaats van Strasbon. We maken ook een wandeling langs de Groene Rivier en zien de prachtige houten huizen, de rotsgraven en het kasteel. Een welkomscocktail en heerlijk diner zijn in het Apple-Tusan Otel (4\*) waarin we ook overnachten. [i](#)

## **Dag 3: Amasya -Niksar-Ordu-Giresun (320 km)**

Na het kleine ontbijt verlaten we ons hotel voor een nieuw bezoek van Amasya. We zien de Sultan Bayezid Moskee, Burmalı Minare Moskee, Darussifa-Bimarhane, de Blauwe Medresa en Gök Moskee. Wij bezoeken ook het archeologische museum, museum van mummie en etnografisch museum op Hazeranlar Paleis. Waarom niet enkele foto's van de graven, de historische bruggen, de fontaines (water bronnen), het Mausoleum van Torumtay, dat in 1266 wordt gebouwd, van de karakteristieke houten huizen langs de Groene Rivier .

Lunch is in Amasya.

Daarna rijden we langs de Groene Rivier tot Niksar en we genieten onderweg van het prachtige landschap. Vervolgens rijden we over een bochtige weg in de richting van Ordu. Om hier te komen steken we de Pontische Bergen over. Ordu is bekend vanwege de hazelnotenteelt. We zien prachtige vergezichten op de zee en het land.

Uitendelijk komen wij ons hotel aan en brengen de nacht door. Het Nieuwe Jasmin (4\*+) Hotel is in Giresun. Hierin groeien de talrijke kersbomen met hun zoete kersen, ook wel de vogelkers genoemd. Volgens de overlevering zou de Romeinse generaal Lucullus, nadat hij de stad in 69 v.Chr veroverde, van hieruit de kersenboom in Europa hebben geïntroduceerd. [i](#)

## **Dag 4: Giresun-Trabzon (130 km)**

Na het ontbijt, vrije tijd in het centrum van Giresun; om het contact nemen met het volk van de Zwarte Zee.

De lunch is in Akçaabat, erg bekend voor zijn typische keuken: balletjes (kofte) van Akçaabat.

Na lunch rijden wij naar Trabzon langs de kust van Zwarte Zee.

Bij onze aankomst in Trabzon bezoeken we de belangrijkste bezienswaardigheid van Trapezunt: de Aya Sophia met schitterende fresco's. Sint Sophia werd gebouwd ten tijde van de heerschappij van Manuel Comnemos 1 in de 13de eeuw en werd sindsdien verschillende keren uitgebreid en verfraaid. De zuidzijde van de kerk heeft een prachtige beeldhouwde voorportaal met in de stenen fries afbeeldingen van Adam en Eva en verder mytologische figuren en plantenmotieven.

De mooiste fresco's vinden we in de nartex. Hier zijn wonderen uit het nieuwe testament afgebeeld zoals Christus, die over water loopt, de wonderbare spijziging en de genezing van de blinde man.

Aan het eind van de dag zijn we in ons 4 (of 5) star charming hotel in Trabzon voor het dinner en overnachten. [i](#)

## **Dag 5: Trabzon-Maçka-Gümüşhane-Bayburt-Erzurum (342 km)**

Na het ontbijt brengen we eerst een bezoek aan het Sümela Klooster gelegen bij het stadje Altindere (Gouden Rivier). De naam Sümela is een verbastering en verkorting van het Griekse Panagia Theotokos tou melas wat betekent: de allerheiligste Moeder Gods van de Zwarte Berg. Dit is nu verlaten en moeilijk te bereiken. Klooster ligt op een hoogte van 1200 m. De laatste 250 m moeten te voet of per minibus worden afgelegd. Het klooster met zijn indrukwekkende fresco's in de rotskerk staat op de monumentenlijst van Unesco. Vervolgens gaan we verder met onze reis; langs de weg zien wij Pontusbergen, Torul en Gümüşhane (die op een hoogte van 1250 m liggen). Het op 1600 m hoogte ligt Bayburt. Via Kop Geçidi (2302 m) door de bergen rijden wij naar Erzurum, dat op een hoogte van 1950 m ligt.

De lunch is in een specialiteitenrestaurant in Bayburt aan de voet van Bayburt Burch aan de Rivier Çoruh. Aan het einde van de namiddag bezoeken we Karin in Erzurum.

Karin werd door de Seldjoeken het Land van Romeinen genoemd. We zien de Grote Moskee met drie Kumbetten, de Koranschool met de Tweelingenminaret en zijn fraaie oosterse kunstmotieven en turkooise faiencetegeltjes, gebouwd in opdracht van de dochter van de Seldjoeken Sultan, Alaeddin Kaykubat. Het is alsof men zich in Centraal Azië bevindt. We overnachten in onze Hotel 4\* (of 5\*), een wintersportvakantiecentrum op de berg Palandöken. [i](#)

## **Dag 6: Erzurum-Ani-Kars-Ağrı (Doğubayazıt) (434 km)**

Vroeg in de morgen vertrekken we na het ontbijt in de oostwaartse richting naar Ani. Net even buiten Pasinler en voor Horasan stoppen we uit om de Çobandede Brug te bewonderen. Deze mooie brug is ontworpen door Mimar Sinan, hoofdarchitect van de Schitterende Soliman en een vriend van Michel Angelo. Over ongeveer een afstand van 140 km volgen we de rivier Aras.

Ani bevindt zich 45 km ten oosten van Kars en 248 km van Erzurum op de grens met de republiek Armenie. Gelegen aan een belangrijke handelsweg groeide deze stad in 961 uit tot de hoofdstad van Armenie. Er waren toen meer dan 100.000 inwoners en duizend kerken.

Aardbevingen en oorlogen met Byzantijnen, Turken en Mongolen maakten een einde aan die welvaart. De aardbeving van 1319 betekende het definitieve einde van de stad. Pas tegen het einde van de 19de eeuw werden de ruïnes van de verlaten spookstad teruggevonden. Over een uitgestrekt gebied verspreid staan de vele ruïnes van Armeense en Seldjoekse monumenten zoals: de Grote Kathedraal, de Kerk van de Verlosser, de Kerk van St. Gregorius, de Honentz Moskee, het Seldjoeken Paleis met Harem en Selam, de Turkse Hamam en de Seldjoeken markt.

Na de lunch in Kars in restaurant Ocakbaşı met oosterse specialiteiten is er gelegenheid om foto's te maken van de Kathedraal van de Apostelen en het Kasteel van Kars. Daarna zetten we de tocht verder naar Ağrı ( of Doğubayazıt). Onderweg genieten we van het indrukwekkende landschap van de Grote (5165 m) en Kleine Berg Ararat (3896 m). De naam Ararat komt enkele malen voor in het Oude Testament. In Gen. 8:4 wordt gezegd, dat de Ark van Noach na de zondvloed strandde op de Berg van Ararat. In het bijbelboek Koningen lezen we verder hoe de moordenaars van de Assyrische koning Sanherib, de belegeraar van Jeruzalem, vluchtten naar Ararat. In het bijbelboek Jeremia, waar we lezen over het voorbereiden

van veldtocht naar Babylon, wordt Ararat genoemd als één van de bondgenoten van de Israëlieten. De naam Ararat is een vertaling van het Akkadische woord Urartu. Temidden van het steppelandschap in deze regio leven aardschildpaden, arenden, patrijzen, valken, vossen, schapen en zelfs beren en groeien vele soorten bloemen en zeldzame planten. Aan het eind van de dag worden we gastvrij ontvangen in het Ararat Hotel of het Sim-er Otel (\*\*\*) voor het diner en de overnachting. [i](#)

## **Dag 7: Ağrı (Doğubayazıt) – Van (152 km)**

Na het ontbijt staat het sprookjesachtige Paleis van Ishak Pacha aan de voet van de berg Ararat Berg op het programma. Het beroemde Ishak Pacha Paleis ligt 7 km ten zuiden van de stad. Reeds in 1000 v.Chr. bevond zich hier een Urartese vesting. De oude vesting werd in 1784 prachtig gerestaureerd en verfraaid tot een burchtpaleis door de Ottomaanse Emir Ishak Pacha. Hij liet dit paleis bouwen in verschillende stijlen, waarvan de 17e eeuwse Osmaanse Barockstijl de belangrijkste is.

Na de bouw liet Ishak Pacha de handen van architect afhakken, zodat deze voor niemand anders nog zo'n mooi paleis zou kunnen ontwerpen. Zonder de terrassen zijn de afmetingen van het paleis 115 bij 50 m. Het complex bevatte 336 vertrekken, verspreid over twee verdiepingen en deed denken aan de sprookjes uit 1001 nachten.

Na de lunch in Doğubayazıt gaan we via de Tendurek pas (2644m) op weg naar Van, dat op een hoogte van 1750 m ligt. Voordat we in Van-Tuşpa aankomen, stoppen we bij de Muradiye Waterwallen, gelegen op een hoogte van 1700 m aan de oever van het grootste meer van Turkije. Het meer wordt omringd door diverse Armeense kerken, die in het water van het meer weerspiegelen. De oude stad Tuşpa werd door de Urarti in de 9de eeuw v.Chr.gesticht. Het rijk van de Urarti

omvatte een groot gedeelte van Voor-Azië. Dit rijk bereikte zijn hoogtepunt tussen 900 en 600 v.Chr. Daarna begon het verval. Men verloor de strijd tegen de Assyriërs en door het binnenvallen van de Skyten en de Meden ging het rijk van Urarti ten onder. Een tijd lang beheerste Alexander de Grote deze omgeving. Na een Perzische periode ging het gebied over in Armeense handen. Nadien werd Van een Byzantijnse stad. In 1387 werd de stad verwoest door de Mongolen.

Perzen en Osmanen vochten daarna om de heerschappij van het gebied. Het waren de Osmanen die de stad sterk uitbreidden. Bij onze aankomst in Van bezoeken we het Kasteel van Van, dat bereikbaar is via een trap met wel duizend treden. De stichter van Urartu, Sardur 1, bouwde hier in de 9de eeuw v.Chr. als bescherming tegen de Assyriërs deze sterke burcht op een 1000 m lange en 100 m hoge kalksteenrug. We kunnen bij zonsondergang genieten van een prachtig uitzicht op het Meer van Van. Tijdens opgravingen werd aan de voet van de noordelijke helling een begraafplaats met urnen gevonden. Tegen de steile zuidkant van de heuvel zijn uitgehouwen rotsgraven van de Urartese koningen te zien. Enkele inscripties in deze graven vermelden in spijkerschrift, dat Xerxes van Perzie de koning der koningen was. We verblijven in Van voor diner en overnachting in het 4\* of 5\* hotel. [i](#)

## **Dag 8: Van (100 km)**

Na het ontbijt stoppen we bij een tapijtknoperij, om met eigen ogen te zien hoe in Oost-Turkije tapijten worden geknoopt.

De kilims van Van zijn beroemd vanwege zowel hun Turks-Koerdische en Armeense motieven alsook hun Perzische motieven. We maken een uitstapje naar de bekende burcht Çavuştepe, gelegen op een heuvelrug 28 km ten zuiden van Van. Deze burcht is een goed voorbeeld van het bouwkundig meesterschap van de Urartubeschaving. Er zijn twee burchten

te weten: de bovenburcht en de benedenburcht. Boven liggen de resten van een tempel en beneden bevinden zich de ruïnes van een paleis, een tempelcomplex, vorstengraven en een groot levensmiddelendepot met 30 voorraadvaten, waarop de maatverdeling in spijkerschrift nog te zien is. Dit complex zou de burcht "Sardurihurda" zijn geweest van koning Sargon II uit de 8ste eeuw v.Chr.

We varen daarna naar het eiland Akdamar, dat midden in het Meer van Van ligt. We zien er de uit rood zandsteen opgetrokken Heilige Kruiskoepel Kerk in Armeense stijl. Het eiland Akdamar, dat nu onbewoond is, vormde 1000 jaar geleden een religieus centrum en was ook gedurende een aantal eeuwen de zetel van de Armeense patriarch. De Heilige Kruiskoepel Kerk is in het bijzonder bekend om de sculpturen die zich tegen de buitenmuren bevinden. Hoofdzakelijk zijn er afbeeldingen uit het oude testament aangebracht zoals: Samson, David, Adam en Eva, Christus op de troon, Maria met het Christuskind en het offer van Abraham. Omdat er ook reliëfs zijn van de Abbassidenkalief Muktedir, laat het gebouw een wonderlijke vermenging zien van christelijke en islamitische kunst. In de loop van de eeuwen is de kerk meerdere malen uitgebreid, onder meer met een noordelijke kapel, een groot voorportaal en een klokkentoren.

Vandaag bestaat de lunch uit een gezellige picknick bij restaurant Deniz in Gevaş. Aan het eind van de dag stoppen we ook nog, om de Seldsjoekse necropolis te bezoeken en de schoonheid van een Turkse prinses te bewonderen. Tenslotte rijden we voor het diner en de overnachting terug naar ons hotel (4\* of 5\*) in Van. [i](#)

## **Dag 9: Van -Tatvan-Bitlis-Silvan-Tigris-Hassuni-Diyarbakir-Mardin (451km)**

Na het ontbijt verlaten we Van voor een bijzonder afwisselende dag met diverse hoogtepunten. We rijden ten zuiden van het

Van Meer over de Kuskunkıranpas (2234 m) naar Tatvan, een afstand van zo'n 145 km. Daarna volgen we de vallei van de Bitlis-rivier. Bitlis is de stad van de Turkse tabak. Onderweg stoppen we op wereldberoemde Malabadi Brug over de Batman rivier, een zijrivier van de Tigris. De brug werd gebouwd ten tijde van de Artukiden in de 13e eeuw.

De lunch is in Silvan -Tigranokerta, gesticht in de tijd van de Assyriërs en bezocht door Alexander de Grote. Deze plaats kwam tot bloei onder Tigran de Grote, een Armeense koning. Silvan werd door de Byzantijnen ook wel Martyropolis genoemd vanwege de aanwezigheid van 40 graftomben van christelijke martelaren, die werden vermoord ten tijde van de 2de Schappur van het Perzische Rijk. Constantijn de Grote liet de Burcht van Silvan restaureren en gebruikte het als militair garnizoen. Tijdens de Eerste Wereld Oorlog stond Mustafa Kemal Atatürk in Silvan aan de leiding van de strijd tegen de Russische legers. De steden Muş en Bitlis kwamen hierdoor opnieuw in Turkse handen.

Na de lunch in aanwezigheid van de burgemeester van Silvan brengen we een bezoek aan de Selahattin Eyyoubi Moskée, de Gebroken Minaret, de Kerk van Kıldan, het Museum van Atatürk, de Grotten van Temtemburg, Hamido, de ongeveer 300 trogloditische huizen, het Kasteel van Hassuni en diverse fonteinen en waterraderen Vanuit het oogpunt van monumentenzorg subsidiëert de Europese Unie de restauratie van bezienswaardigheden in deze plaats. Ook is er gelegenheid, om kennis te maken met de lokale bevolking.

Bij onze aankomst Diyarbakır bezoeken we de stadswallen. Ze hebben een lengte van 5,5 km, zijn gemaakt van zwart basaltsteen in de vorm van een vis en stammen uit de Romeinse tijd. Hier in Diyarbakır kunnen we ook foto's maken van de Tigris Delta en de brug over de Tigris. Het is vanaf hier, dat de Tigris bevaarbaar is, aanvankelijk alleen voor keleks (



vloten uit opgeblazen dierehuiden). Diner en overnachting zijn in ons charming hotel (4\* of 5\*) in Diyarbakır of in Mardin. [i](#)

## **Dag 10: Mardin – Harran – Urfa - Katha (408 km)**

Na het ontbijt staat de stad Mardin op ons programma. Deze stad van de poëzie, gebaseerd op de aanwezige rotspartijen en op de geloofsbeleving van de bevolking, is op uitzonderlijke hoogte in de rotsen gebouwd en is volgens Arnold Toynbee, de bekende Engelse historicus, de mooiste stad ter wereld. Mardin heeft een typisch arabische architectuur. In de straatjes van Mardin zijn inderdaad verscheidene fraai gedecoreerde huizen uit wit kalksteen te bewonderen. De plaats heeft dan ook een onmiskenbaar Arabisch karakter. De Sultan İsa Bey Medrese (1385) is één van de belangrijkste bezienswaardigheden van Mardin. De Medresse is een Moskee met een koranschool en een poort met fraaie steenreliëfs. Vanaf het dak van de Medresse is er een prachtig uitzicht over de stad en de Mesopotamische laagvlakten. Na het bezoek aan Grote Moskee vertrekken we naar Deir-az-Zafaran-Deyrulzaferan, dat ligt tussen wijngaarden en tuinen in een onherbergzaam landschap. De meeste Syrisch-Orthodoxe patriarchen zijn hier begraven en tot 1933 was het klooster ook de zetel van de patriarch, die nu in Damascus zetelt. De Maria en Ananias stammen beide uit de 6de eeuw toen het klooster werd gesticht.

De lunch is in Gol restaurant Urfa, het oude Edessa, de historische stad waar Abraham, Job, Jacob en zelfs de heilige Gregorius geleefd hebben. Gol is het beroemdste restaurant van Edessa en is bekend vanwege de mezopotamische specialiteiten. Het bevindt zich in de tuin van Abraham.

We bezoeken in Urfa (heet ook URSU, ORKAI EN EDESSE) de gedenkplaatsen aan Abraham.

Daarna vertrekken we naar Harran; de warmste plaats van Turkije maar ook een van de meest schilderachtige dorpen van het gebied. Deze stad, waar Abraham bij zijn reis naar Canaan verbleef, zou eveneens de plaats zijn waar, volgens de traditie, het Oude Testament was opgesteld. Dit dorp, gelegen op een kruising van wegen van woonwagens, was een belangrijk winkelcentrum met een belangrijke internationale handel en had eveneens een niet- onbelangrijke religieuze activiteit. Griekse divinités mésopotamiennes alsmede en de Romeinen werden er vereerd. Dit tijdperk van activiteit verdween aan de 1é eeuw wanneer Mongols de stad schoren. Wij kunnen er de typische huizen bewonderen (TRULLI) in de vorm van termitières, die in klei met een dak in de vorm van spitse koepel worden gebouwd. Zij vormden schuren die het mogelijk maken om de waren aan de kosten in de zomer en de kou in de winter te behouden.

Na dit bezoek, gaan wij naar onze definitieve bestemming KAHTA aan de voet van NEMRUT DAGI door en ons hotel NEMRUT \*\*\*+ waar ons de cocktail van welkom, de avondmaaltijd en de huisvesting wacht. [i](#)

## **Dag 11: Kahta -Nemrut Dağ – Kahta - Antioche (351 km)**

Vandaag vertrekken we vroeg met minibussen naar één van de hoogtepunten van de reis: Nemrut Dağı. Op de reusachtige plateaus van de berg Nemrut (2150m) treffen we de Commageense godenhemel aan, gebouwd in opdracht van Antiochos 1 (69-36 v. Chr.). Aangezien Antiochos zichzelf als goddelijk beschouwde voegde hij ook zijn eigen beeltenis aan de rij toe. Antichos 1 stamt via zijn vader Mithridates af van de Perzische koning Darius en via zijn moeder Laodike van Alexander de Grote. Commagene was een bufferstraatje tussen het gebied van Grieken, Romeinen en Perzen. Vandaar dat er goden uit beide culturen vereerd werden. De tumulus op deze

berg heeft een hoogte van 160 m en een doorsnede van 150 m. De kolossale beelden werden in 1881 ontdekt door de Duitse ingenieur Sester. De heuvel bestaat uit twee gedeelten: het oostelijk en het westelijk terras.

Het oostelijk terras: Hier bevinden zich standbeelden van goden in zithouding met de ruggen naar de heuvel gekeerd. Deze ooit 8 -9 m hoge beelden zijn nog goed bewaard. Alleen de hoofden ontbreken. Twee hoofden zijn nog redelijk intact en staan overeind. Van rechts naar links zijn te zien: Apollo, Mithras, Helios, Hermes (licht en kracht), Tychne (vruchtbaarheid), Zeus, Oromasdes (de schepper), Antiochos 1 en Herakles, Verathragna en Artagnes (kracht en moed) telkens aan beide zijden geflankeerd door een leeuw en een adelaar als beschermdieren.

Het westelijk terras: Evenals op het oostelijk terras bevinden zich hier in dezelfde volgorde standbeelden van de reeds genoemde goden, alleen zijn deze niet zo goed bewaard gebleven. De op de grond liggende hoofden zijn echter wel intact gebleven. Het westelijk terras heeft geen altaar. Bijzonder zijn de twee leeuwenfiguren met hun symbolische betekenis.

Na ons bezoek aan de berg Nemrut rijden we verder richting Antiochië voor de lunch en maken kennis met specialiteiten van de Arabische keuken. Antiochië werd gesticht door Seleucus 1 Nicator, een generaal van Alexander de Grote. De stad breidde zich snel uit en werd een van de meest bloeiende en machtigste steden van Klein-Azië. Zij groeide zelfs uit tot de derde stad van het Romeinse Rijk. Antiochië werd ook het middelpunt van het christelijk geloof. Vanuit hier vertrokken de apostelen Paulus en Petrus, om het Evangelie te prediken. In Antiochië bezoeken we de Grot van Petrus, een plek, die door de christenen als gebedplaats werd gebruikt. In het Archeologische Museum bevinden zich interessante

architecturale werken en sculpturen en diverse prachtige, sierlijke Romeinse mozaïeken, die wereldberoemd zijn.

Voor diner en de overnachting nemen we onze intrek in ons 4\* (5\*) hotel in Antiochië. 's Avonds is er gelegenheid voor een wandeling door Antiochië. De rivier de Orontes loopt midden door de stad. Ook is er hier een Oosters-Orthodoxe Kerk. [i](#)

## **Dag 12: Antioche – Alexandrette – Tarse – Gülek – Tyana Niğde – Cappadocie - Nevşehir (479 km)**

Na het ontbijt verlaten we Antiochië en gaan op weg naar Tarsus (Daphne), de geboorteplaats van de apostel Paulus. We rijden via Issos, de plaats waar Alexander de Grote en Darius de 3de elkaar hebben ontmoet. We zien in Tarsus het huis van de apostel Paulus met de bijbehorende familiewaterput. De lunch hebben we in café-restaurant in de omgeving. Na de lunch is er gelegenheid voor een wandeling door de stad. Later op de middag vertrekken we via Tyana-Nigde, een garnizoenplaats van Alexander de Grote, naar Cappadocië.

We zullen in Tyana-Nigde, een stad uit de Seldjoekse periode, het Aquaduct zien, de Grote Moskee en het Mausoleum van de Princessen. We overnachten vandaag in ons 4\* of 5\* hotel in Nevşehir, waar we gastvrij worden ontvangen; ontvangst cocktail, het buffet voor ons klaar staat. Vroeg in de volgende ochtend is er een facultatieve Hot-Air Ballon trip mogelijk. [i](#)

## **Dag 13: Cappadocië (80 km)**

Voor de liefhebbers van avontuur is er 's morgens vroeg eerst de mogelijkheid van een ballonvaart. Vanuit de ballon heb je een prachtig uitzicht op de wonderlijke rotsen en rotswoningen.

We hebben vandaag de hele dag de tijd, om deze unieke omgeving te leren kennen. Onder invloed van de weersomstandigheden zoals wind, regen en

temperatuursverschillen, is in de loop der tijden een uniek uit tufsteen bestaand landschap ontstaan, dat met de zogenaamde Feeënschoorstenen, rotskegels en rotspunten er uitziet als een soort maanlandschap. Natuurlijk brengen we ook een bezoek aan het Open Lucht Museum van Göreme met de rotskerken en hun prachtige fresco's en de Duivensvallei. In Uçhisar bezoeken we een tapijtschool-winkel en een onyxatelier. Natuurlijk ontbreekt ook de lunch niet.

Aan het einde van de dag keren we terug in ons 4of 5 star charming hotel. Daarna wordt er een heerlijke dinner met folkloristische dansavond aangeboden. [i](#)

## **Dag 14: Cappadocie: Rosen Vallei – Paşabag - Sarath Ondergrond Stad – Akasaray Pizze Toren –Acemhöyük - Zout Meer - Ankara (330 km)**

Ook vandaag gaan we op ontdekking uit in Cappadocië. Na het ontbijt gaan we eerst naar de Rozen Vallei en de Maagd Maria Vallei. Vervolgens gaan we naar Paşabağ en de ondergrond stad Sarath en dan naar Aksaray met de Eğri Minare (Pizze van Turkije) en Acemhöyük, de eerste hoofdstad van Hettitische beschaving.

Een bijzonder lunch is met de inwoners van Acemhoyuk. Vandaar rijden we dan terug naar Ankara via het Zout Meer met de zoutkristallen, wilde ganzen, roze flamingos en eenden. Het diner en de overnachting zijn in ons 4\* (of 5\*) hotel in Ankara. [i](#)

## **Dag 15: Terugreis**

Helaas komt vandaag een einde aan een bijzondere reis en vliegen wij terug naar huis, na het ontbijt en Turkse Baklava met pistaches. [i](#)

## Prijzen

- [Tour Prijslijst van TransAnatolie: Reisproducten \(Tours, Rondreizen, Groepsreizen, Vakanties\) van TransAnatolie Tour in Turkije](#)
- of neem contact met ons op. [i](#)

## Facultatieve uitstappen

- Ontdekking van Cappadocië in luchtballon. [i](#)

## Inbegrijpen

- 15 dagen 14 overnachtingen vol pension in 4\* (of 5\*) charming hotels, volgens steden.
- Diner eerste avond en ontbijt van de laatste dag.
- Middagmalen in de restauranten van specialiteiten 13 dagen.
- Transport in Turquie: Mercedes Wito-Sprinter, WW, Wolt-Mercedes 403/Intro/Mitsubishi -Safir-Isizu Turquoise.
- Inganggeld van gezien musea op programa.
- Dinner spectacle folklorique
- Dienst van een nederlandstaalige conferencier universitaire gids.
- Vervoer in Turkije. [i](#)

## Niet inbegrijpen

- Drinken in hotels en in restaurants,
- Facultative excurcies, drinkgelds
- Vervoer in Europe ,
- Retour vliegtickets Europa/Turkije,
- Luchthavenbelasting,
- Verzekeringen. [i](#)

Vertreksdagen kunnen georganiseerd worden (volgens de vraag van de spéciale groepen)

Alle rechten zijn voorbehouden aan TransAnatolie Tour-Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.. [i](#)

# TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator

i

---

## TransAnatolie 0603: Culturele Turkije Tour: Zeugma-Edessa: 8 Dagen

- O: Ontbijt M:middagmaal A: avondmaal. [i](#)

### 1e Dag: Europa–Ankara

Aankomst te Ankara Airport, aanvang van een oriënterende tour. Transfer naar onze 3 \* hotel (Keykan-Akyüz) voor een welkomst-cocktail, avondmaaltijd en overnachting. [i](#)

### 2e Dag: Ankara-Lac Salé-Tyana-Niğde-Mersin

Na het ontbijtsbuffet, leidt onze gids ons naar het Museum van de Anatolische Beschavingen. Wat een belangrijke feit is, is dat deze museum winnaar was van de prijs "Wereldmusea 1995". Voorafgaand aan dit bezoek zal een bespreking plaatsvinden over de diverse beschavingen die tentoongesteld worden in de Museum. Vervolgens gaan we door met het bezoek in oud Ankara met de burcht van Konak Boyacizade, het Museum Etnografisch Zenger Pacha en door naar de Markt van Specerijen.

Onderweg doen we nog een hapje bij Baran Toeristeninstellingen.

Vervolgens varen we langs het Gezouten Meer en brengen een bezoek aan de kristallen van zout en is er tot slot nog gelegenheid voor foto's te nemen van al het Flora en Fauna. Daarna bezoeken we Niğde, een belangrijke stad in de tijd van de Sjeltsjoeken en Ottomaanse periode. We zien daar de monumenten uit de Ottomaanse Tijd. Voorbeelden zijn: Hüdaven Hatun Türbesi, Ak Médrésé, Bedesten (Bazaars).

En dan vertrekken we richting de Garnizoen van Alexander de Grote aan het Tyana-Kemerhisar. Aldaar kunt u de Romeinse zwembad Köşk bezichtigen. Deze object stamt af van de periode Romeinse Aquaducts. Op deze historische plek heeft Alexander de Grote met zijn paard Bucéphale gewacht alvorens zijn dodelijke slag te verwezenlijken aan het adres van Darius 3 van Issos.

Diner en overnachting zal zijn in Mersin, de belangrijkste haven voor uitvoer en invoer in Turkije. Ons hotel waar we zullen verblijven is Gondol (4 \*). [i](#)

## **3e dag: Mersin-Tarsus-Antioche-Antakya-Hatay-Gaziantep**

Na het ontbijt bezoeken we het huis van Heilige Paul in Tarsus, in de wijk Tarsé dat gerestaureerd is door het Ministerie van Cultuur en Toerisme van Turkije. Daarna is er gelegenheid voor het bekijken van de Deur van Cléopatra en de Deur van Justinianus. Vervolgens vertrekken we voor de ontdekking van Antioche-Antakya-Hatay. Aldaar zien we de Bergen van Amanos en gaan we via Alexandrette-İskenderun naar de Vlakte van Amik (Amik Ovası). Dan steken we de Vlakte over en gaan we richting de Stad 'Heilige Steen', gelegen aan Antioche-Antakya-Hatay nabij de Syrische grens. Vervolgens gaan we een hapje benuttigen in Apollo en Daphné, een woonwijk in Antakya.

Hier bevindt zich ook de bekende waterval Daphné, waar Apollo zijn liefde verklaarde aan Daphné.



Na de lunch met Arabische specialiteiten zoals kunéfé en kebab's speciaal voorbereid voor onze groep, bezoek aan het Archeologische Museum van Antakya die bekende panelen en tabellen in mozaïkse mondialement vertonen. Deze stukken versierden in het verleden het binnenste van de keizerlijke paleizen en de huizen van de opmerkelijke Romeinen.

In 307 vóór ons tijdperk, baseerde Antigone, Antigonía die nog eens 7 jaar later door een andere stad werd vervangen, gebaseerd op de orde van Seleucus I Nicator, generaal van Alexander de Grote. Deze stad genaamd Antioche ontwikkelde zich zeer snel tot een van de welvarendste steden en het machtigste van de minder belangrijke Azië. Het was zelfs de derde stad van het Romeinse Imperium en werd vervolgens het centrum van de christendom in de tijd van de apostelen Pierre en Paul.

In Antioche, beëindigen we onze bezoek bij Saint Pierre, een van de oudste kerken van de Wereld. Het is ook tevens de plek waar de apostelen, vergezeld door Heilige Paul van Tarsus, hun eerste ontmoeting hadden na de kruisiging van Jezus Christus én is het ook de plek waar voor de eerste keer het christelijke woord is uitgesproken.

Aan het einde van de dag vertrekken we naar Gaziantep, de economische hoofdstad van het Zuid-Oostelijk Turkije, de stad van de 'baklava' en 'pistaches'.

Daar wacht ons een fantastische gourmet in onze superieure hotel Yemsek (3\*) .

Diner en overnachting is tevens in onze hotel. [i](#)

## **4e dag: Gaziantep-Eufraat Delta -Urfa-Harran- Kahta**

Na het korte ontbijt bezoeken we het Museum van Gaziantep, een uitzonderlijke museum die tevens kandidaat is voor de

prijz Wereld Museums. Vervolgens aanschouwen we een van de rijkdommen van de Garnizoen van Alexander de Grote, de Zeugma-Belkis, wat zich bevindt onder het water bij de Dam van Birecik.

En dan gelegenheid om foto's te maken van de Deltawerken van de Eufraat, geliefde van de 'Tijger' en de Brug van Birecik op de Eufraat.

Vervolgens gaan we lunchen in Urfa, oud Edesse, de historische stad die vermeld wordt in de bijbel, waar Abraham, Job, Jacob en zelfs Sint- Grégoire leefde. De meest beroemde restaurant van Edesse genaamd GÖL met zijn specialiteiten 'mésopotamiennes' is te vinden in de 'Tuin van Abraham'.

Daarna bezoeken we de verblijfplaatsen van Abraham in Urfa met de volgende namen: Ursu, Orkai en Edesse.

In der tijden werd er geschreven dat de Assyrische koning 'Nemrut' een droom gezien had, waarin hem vermeld werd dat hij zijn koninkrijk zou moeten afstaan aan een persoon die in dat jaar geboren zou zijn. Waarop de koning alle pasgeboren kinderen in dat jaar liet uitvoeren alsmede de vrouwen.

Nona verborg haar zwangerschap en verstopte haar zoon Abraham in grotten tot hij de leeftijd van 7 bereikte. Eens volwassen, bestreed Abraham Nemrut maar helaas werd hij gevangengenomen en veroordeeld tot ruw-bewerker. Dan, opeens, sprak God en veranderde vuur in water en de vonken en assen in karpers. Dit getransformeerde water vloeit nu in twee vijvers met de karpers erin.

Edesse speelde eveneens een grote rol in de loop van de eerste eeuwen van het christendom: zij werd "de stad van de Apostel Thomas" genoemd en vormde het centrum van de armenische christendom evenals de haard van de Kerk van Oostelijk Syrië. Men vertelt ook over de legende van koning Abgar d'Edesse en "Mandyliion". Er voltrok zich toen iets miraculeus. Toen koning

Abgar lepra kreeg, werd een ambassadeur gezonden naar Jezus om voor genezing te vragen, waarop Jezus zijn voorhoofd droogde met een wasgoed (Mandylion) en dat gaf hij vervolgens aan de ambassadeur, met de bedoeling dat aan koning Abgar te geven. Deze wasgoed, gevonden in 544, was verborgen in één van de muren in de stad en werd een onschatbare bezit van Edesse. In 944 werd dit reliek overgebracht naar Constantinopel en daarna gestolen door de "Gekruisten" in 1204 om teruggebracht te worden naar Occident, waar het opmerkelijk genoeg verdween van de aardbodem. Voor de orthodoxe christenen, betekende dit icoon het ware gezicht van Jezus Christus.

Aan het einde van de dag, komen we aan in Harran, de warmste plek van Turkije maar ook één van de meest pittoreske dorpen van het gebied. Dit dorp, waar Abraham op zijn reis naar Canaan verbleef, zou eveneens de plaats zijn waar, volgens de traditie, het Oude Testament was opgesteld.

Harran, gelegen op een kruising van wegen van woonwagens, was een belangrijke winkelcentrum met tevens een belangrijke internationale handel en had eveneens een niet- onbelangrijke religieuze activiteit. Griekse 'divinités mésopotamiennes', alsmede de Romeinen werden er vereerd.

Dit tijdperk van activiteit verdween in de 13e eeuw wanneer Mongolen de stad 'schoren'. Tevens kunnen we er de typische huizen bewonderen (TRULLI) in de vorm van 'termitières', die gebouwd zijn van klei met een dak in de vorm van een spitse koepel worden gebouwd. Zij vormden schuren die het mogelijk maakten om de voedselwaren in de hete zomers en de koude winters, vers te behouden. Harran was met een ruimte omgeven die vandaag de dag ruïnes zijn, maar die nog wel herkenbaar zijn evenals de zeven deuren die het mogelijk maakten om de stad in te gaan.

Na deze afsluitende bezoek, gaan we verder naar onze eindbestemming die dag. Dat is Kahta, gelegen aan de voet van de gebergte "Nemrut". Daar wacht op ons een welkomstcocktail in onze hotel Nemrut (3\*).

Diner en overnachting is in onze hotel. [i](#)

## **5e dag: Kahta–Nemrut Dagi (Nemrut Gebergte)–Kahta–Kahramanmaraş-Kayseri-Cappadocië**

Vandaag gaan we vroeg op pad, met onze minibussen en goede bepakking voor een bezoek aan de meest opmerkelijke gebied van onze gehele reis: Nemrut Dagi (Nemrut Gebergte). Op dit enorme blad gebied, hebben beeldhouwers van de souverein van Commagène en Antiochos een indrukwekkende toevluchtsoord gebouwd en zoals Antiochos zich als een God beschouwde, zo voegde hij zijn eigen afbeelding samen in het geheel van het kunstwerk.

Men wordt geadviseerd om naar deze kunstwerken te kijken bij zonsopkomst, want dat is het moment, zo word er gezegd, dat de standbeelden het beste tot zijn recht komen. Het begrafenismonument van Anthiochos I is gebouwd in 69 - 36 voor J-C en is gelegen aan de top van de berg NEMRUT (2.150 meter). Deze werd gebouwd voor de koning en zijn nabije familie.

Anthiochos ging uiteindelijk ten onder door toedoen van vader Mithridate van de koning van Perzië, DARIUS, en door moeder LAODIKE van Alexander de Grote. Commagène was een stuk land gelegen tussen de gebieden van de Grieken, de Romeinen en Perzen, hetgeen het multiculturele karakter van de religieuze uitdrukkingen uitlegt.

Op de berg, waar de opgravingen werden geleid door de Duitse ingenieur Sester in 1881, maakten het mogelijk om de

reusachtige standbeelden bij te werken. Dit tumulus, met een hoogte van 160 meter en een doorsnede van 150 meter, wordt door twee terrassen gevormd:

Het terras oriëntale: Men vindt er de standbeelden van de goden, van 8 tot 9 meter hoogte en in zittende positie met de rug naar de tumulus. Ze zijn in een goede staat van behoud gebleven, behalve de meerderheid van de hoofden die ontbrekend zijn; echter zijn twee hoofden nog intact. Van links naar rechts worden vertegenwoordigd: Apollo, Mithras, Helios, Hermes (licht), Tychne (vruchtbaarheid), Zeus, Oromasdes (producent), Antiochos I, Hérakles, Verathragna, Artagnes (kracht en moed), elk vergezeld door een leeuw en een arend als beschermend dier.

Het terras occidentale: Hier zijn de standbeelden van de goden geplaatst in dezelfde volgorde als op het oostelijke terras maar hun staat van behoud is minder goed, alleen de hoofden op de bodem zijn intact gebleven. Dit terras omvat geen altaar. Beide leeuwen op de terrassen zijn de oudste vertegenwoordigingen van de horoscoop van de wereld; zij dragen rond de hals een halve maan en 19 sterren, waarvan het grootste 3 in combinatie zijn met de planeten Jupiter, Maart en Kwik. Ze staan er symbool voor. De datum van 7 juli 62 v. J-C verwijst waarschijnlijk naar de kroning van de koning.

Na het bezoek aan deze wonderlijke plaats, keren wij terug naar het hotel voor het ontbijt. Vervolgens vertrekken wij naar Cappadocië via Kahramanmaras, stad van de Markt van de specerijen. Bij aankomst in Kahramanmaras, bezoeken we de typische werkplaatsen van de handwerkslieden van koper en de Markt van de Specerijen.

Na het diner, gaan we richting Antitaurus, om het over te steken, met zijn kragen van 2000 m is het een wonderbaarlijke bezichtiging, waarna we uiteindelijk zullen aankomen bij de Stad van Julius Sézarus: Caesarea, oftewel Kayseri. Daar

bezoeken we Döner Kümbet, de Graftombe van de Prinses en de Grote Moskee van Kayseri, de enige in zijn soort wat afstamt van de Middeleeuwen.

Dan verlegt de zon zich op het mooie Cappadocië. Wij zetten koers naar Nevsehir en vestigen ons in onze hotel (4\* of 5\*) waar ons tevens een welkomstcocktail opwacht, het avondbuffet en overnachting. Een facultatieve wandeling met ballon is mogelijk in de ochtend, maar de reservering moet zo vroeg mogelijk gemaakt worden. [i](#)

## **6e dag: Cappadocië**

De hele dag is voor ontdekking van dit gebied, het enige in zijn soort in de wereld, gereserveerd. De wind en de heftige klimatologische krachten hebben nieuwsgierige en opmerkelijke gedaantes gevormd in tuf. De visie van de genoemde schoorstenen, ' van de Feeën ', geeft aan dat dit blad een maneschijn is.

Wij hebben ook tijd om aandacht te besteden aan het Museum van open hemel van Göreme met zijn kerken in de rotsen, het Dal van de Duiven en Uchisar.

Tevens bezoeken we een school waar vervaardiging plaatsvindt van tapijten en zijn winkels, evenals een werkplaats van onyx, enz. Het ontbijt zal tijdens de wandelingen genuttigd worden. De avondmaaltijd en verblijf zal in onze hotel zijn. Er zal ook een mogelijkheid worden aangeboden om te genieten van een avond van folkloristische dansen. [i](#)

## **7e dag: Cappadocië-Dal van ondergrondse Roses-Pasabag-Ville van Saratli - Pizze van Aksaray (schuine toren) - Acemhoyuk**

Na het ontbijt, vertrekken wij naar de ontdekking van een ander aspect van Cappadocië met het dal van de Rozen,

Kamelen Dal, het Dal van het Lege Marie, Pasabag, een deel van Vallei van Zelve; kennismaking met de plaatselijke ambachten: onyx-potterie's.

Bezoek van de opmerkelijke en indrukwekkende ondergrondse stad Saratli, gewijd aan Simone en Jean van Delft en Brain Alleut-Waterloo en bezoek aan Egri Minare van AKSARAY, 'Pizze van Turkije' om uiteindelijk aan te komen in ACEMHÖYÜK, de voornaamste Hoofdstad van de Beschaving Hittito Aaayrien en ook nog een kennismaking met een archeologische plaats. Plaatselijk in Acemhöyük is de lunchmogelijkheid bij lokale inwoners. Vervolgens na het middaguur vertrek richting Ankara. [i](#)

## 8e dag: Ankara-Europa

Na het ontbijt, vrije tijd tot vertrek naar de luchthaven van Ankara, waar helaas een einde komt aan onze services en de hoop op een toekomstige wederontmoeting met Transanatolie Tour.

## Prijs

- [Tour Prijslijst van TransAnatolie: Reisproducten \(Tours, Rondreizen, Groepsreizen, Vakanties\) van TransAnatolie Tour in Turkije](#)
- of neem contact met ons op. [i](#)

## Optionele Excursie's

- Gedurende het verblijf in Cappadocië: Turkse avond met folkloristische dansen en demonstratie van de Dansende Derwisjen
- Ontdekking van Cappadocië per ballon. [i](#)

## Inbegrepen in de prijzen

- 8 dagen, 7 nachten compleet pension in 4\* en 5\* hotels, tevens hotels met charme en in hotels (3\*) met etappes ( Diner eerste avond, ontbijt op de laatste dag),

- minibus naar Nemrud Dag (Nemrud Gebergte),
- entree kosten voor bepaalde gebieden,
- service van een Professionele gids erkend door De Turkse Ministerie van Cultuur en Toerisme; tevens spreekt deze de taal van de groep,
- vervoer in Turkije met een bus 403 Mercedes of een minibus, of gelijkwaardige Mercedes Sprinter of een VW Wolt.
- maaltijden van lokale restaurants. [i](#)

## **Exclusief van de prijzen**

- Drank in hotels en restaurants,
- Optionele excursie's,
- Transport in Europa,
- Verzekeringen en luchthavenbelastingen. [i](#)

Alle rechten zijn voorbehouden aan TransAnatolie Tour. [i](#)

## **TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator**

[i](#) \_\_\_\_\_

**TransAnatolie TA0604:  
ARARAT BERG - ARK van  
NOACH: Culturele Turkije  
Rondreis 15 Dagen:  
volpension (4\*/5\* boutiques  
hotels): Volledige Tour van  
Centraal, Noord, Oost en Zuid**



# Turkije: Oost -Turkije compleet

## ***Oost-Turkije compleet***

***Deze unieke rondreis voert ons door zowat alle Klein-Aziatische beschavingslagen. Ze vertrekt vanuit Ankara, bereikt via de Hittitische hoofdstad de Zwarte Zee om dan na een doorsteek van het Pontijnse gebergte de eigenlijke Anatolische hoogvlaktes te bereiken. Daar volgt deze reis in het spoor van Marco Polo een stuk van de Zijderoute waarbij de mythische Araratberg de hele omgeving domineert.***

***In de buurt van het Vanmeer wachten ons Armeens-jakobitische kloosters en liggen uitgestrekte begraafplaatsen van de Seldjoeken . In het meer zelf ligt het Akdamareiland met zijn unieke Armeense kerk. De witte Arabische stad Mardin is zowat de poort tot de Tur Abdin met het Darülzaferan-klooster als schier laatste getuige van een ooit bloeiende Syrisch-christelijke gemeenschap. Diyarbakir doet de hart van de Koerden sneller slaan. Harran en Urfa komen al voor in het Oude Testament. Hét hoogtepunt van deze reis is ongetwijfeld de hoge Nemrut Dag waar koning Antiochos van Commagene zich tussen vele godenbeelden liet vereeuwigen. In het sprookjesachtige Cappadocië is het heerlijk wandelen door de prachtig geërodeerde tufsteenvalleien.***

***Laat u niet afschrikken door de opgeven afstanden. Immers , ook in Oost-Turkije is de wegeninfrastructuur uitstekend. In de meeste gevallen rijden we van stad tot stad op recent aangelegde snelwegen . In bergstreken zoals rond de Zwarte Zee of in de Taurus verkorten nieuwe tunnels de reistijd aanzienlijk .***

- O: Ontbijt M:middagmaal A: avondmaal. [i](#)

## Dag 1: Aankomst Ankara

A

Aankomst Ankara Airport. Ontvangst en vervolgens transfer naar het hotel (4\* of 5\*) met welkomstcocktail, diner en overnachting. [i](#)

## Dag 2: Ankara - Hattuşaş-Alacahöyük-Çorum (336 km)

O-M-A

Brief van Hettitische vrouw aan haar man die in buitenland werkt, zij spreekt over haar schoon moeder.

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan het Museum van de Anatolische Beschavingen, en het Atatürk Mausoleum.

[Anatolian Civilizations Museum, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara, Turkey \(transanatolie.com\)](#)

[Ataturk Museum: Mausoleum en het Museum van Atatürk \(transanatolie.com\)](#)

We nemen ook een kijkje in het oude Ankara; de houten paleizen van de notabelen en de kruidenmarkt.

De lunch is in restaurant Hacibey, beroemd voor zijn döner kebab.

Na de lunch gaan we naar Hattuşaş ,de Hittitische hoofdstad, een van UNESCO's Werelderfgoed in Turkije. We zien stadsmuren en diverse poorten zoals o.a. de Leeuwenpoort, de Ondergrondse poort, de Koningspoort. Even verder liggen de rotsreliëfs van Yazilikaya, de cultusplek.

Daarna zijn wij in Alacahöyük, Alacahöyük is een belangrijke archeologische vindplaats in Centraal-Turkije die bewoning vanaf 5500 tot 600 v.Chr. vertoont. De ruïneheuvel ligt op 36 km ten noorden van Bogazkale en 52 km ten zuiden van

Çorum. De meest roerende vondsten zijn in het museum in Ankara ondergebracht, maar de plaats heeft zelf ook een klein museum. Het was een belangrijke stad onder de Hattiërs en daarna hun opvolgers de Hettieten. Diner en overnachting in Çorum beroemd met zijn Archeologisch Museum, diner en overnachting in hotel 3\*plus of 5\*. [i](#)

## **Dag 3: Çorum-Amasya – Niksar Ordu (Giresun)(369 km)**

O-M-A

Na het ontbijt verlaten we ons hotel voor het bezoek van Çorum Archeologische Museum.

Daarna Amasya: Bezoek aan dit onvolprezen stadje, een architectonische parel ! De Osmaanse prinses kregen er een deel van hun opleiding . We zien de Sultan Bayezid Moskee, Burmalı Minare Moskee, Darussifa-Bimarhane, de Blauwe Medresa en de Gök Moskee. Wij bezoeken het archeologisch en het etnografisch museum.

Lunch is in Amasya.

De groene weg over het Pontijns gebergte met zijn vele vergezichten en langs de Zwarte Zee is een van de favoriete routes van het Turkse binnenlands toerisme . De streek rond Ordu is het wereldcentrum van de hazelnoothandel.

Rond Giresun , staat het vol kersenbomen. Volgens de overlevering zou de Romeinse generaal Lucullus, nadat hij de stad in 69 v.Chr veroverde, van hieruit de kersenboom in Europa hebben geïntroduceerd. Diner en overnachting in Ordu of in Giresun hotel 5\* of 4\*. [i](#)

## **Dag 4: (Ordu) Giresun-Trabzon (130 km)**

O-M-A

Na het ontbijt, vrije tijd in het centrum van Giresun om in contact te komen met het volk van de Zwarte Zee.

De lunch is in Akçaabat, erg bekend voor zijn köfte .

Na de lunch rijden wij verder langs de zee naar Trabzon. Bezoek aan de Aya Sophia( nu moskee) gebouwd onder de Byzantijnse keizer Manuel Komnenos in de 13de eeuw: enkele schitterende fresco's met wonderen uit het Nieuwe Testament, mooie friezen en een gebeeldhouwd voorportaal.

Het belangrijkste bezoek van ons dag is die van Sümela Klooster gelegen bij het stadje Altindere (Gouden Rivier). De naam Sümela is een verbastering en verkorting van het Griekse Panagia Theotokos tou melas wat betekent: de allerheiligste Moeder Gods van de Zwarte Berg. Dit nu verlaten en moeilijk te bereiken klooster ligt op een hoogte van 1200 m. De laatste 250 m moeten te voet of per minibus worden afgelegd. Het klooster met zijn indrukwekkende fresco's in de rotskerk staat op de monumentenlijst van de Unesco.

Aan het eind van de dag zijn we in ons 4 sterren charming hotel in Trabzon of in Maçka, of in Hamsiköy voor het diner en om te overnachten. [i](#)

## **Dag 5: Trabzon-Maçka-Hamsiköy-Gümüşhane-Bayburt-Erzurum (342 km)**

O-M-A

Na het ontbijt klimt de bus via Torul en Gümüşhane tot Bayburt op 1600 m hoogte. Lunch met zicht op de snelstromende Çoruh .

Onderweg bezoeken we voorbij de Kop Geçidi -pas (2302 m) dan Erzurum (1950 m) .

Aan het einde van de namiddag bezoeken we Karin, Erzurum.

Karin werd door de Seldjoeken het Land van de Romeinen genoemd. De stad werd gesticht in de late 5de eeuw en werd door haar ligging op een knooppunt van Seldjoekse, Russische en Perzische invloedssferen ettelijke keren veroverd en heroverd door verschillende volkeren. We zien de Grote Moskee met drie Kumbetten, de Medersa met de Tweelingenminaret en zijn fraaie oosterse kunstmotieven en turkooise faiencetegeltjes, gebouwd in opdracht van de dochter van de Seldjoekse Sultan, Alaeddin Kaykubat en het Yakutiye-complex, een in de 14de eeuw onder de Mongolenvorst Oeldjaitoe gebouwde koranschool met fraaie reliëfs. Het is alsof men zich in Centraal Azië bevindt. We overnachten in ons Hotel 4\* of 5\* op de berg Palandöken. [i](#)

## **Dag 6: Erzurum-Ani-Kars (290 km)**

O-M-A

Door de vaak spectaculaire landschappen van Noordoost-Turkije rijden we verder naar Kars-Ani. Dit gebied behoorde ooit tot het middeleeuwse koninkrijk van Georgië-Armenië en de overblijfselen van vele kerkjes en kastelen zijn hier nog getuige van.

Net even buiten Pasinler en voor Horasan stappen we uit om de Çobandede Brug te bewonderen.

Deze mooie brug is ontworpen door Mimar Sinan, de Turkse Michelangelo, hoofdarchitect van de Schitterende Soliman en een vriend van Michel Angelo. Over ongeveer een afstand van 140 km volgen we de rivier Aras. Onderweg obsidiaan verzamelen we uit de obsidiaangroeven.

Lunch in een specialiteitenrestaurant in Kars, het decor van Orhan Pamuks Sneeuw.

Enkele fotostops later zoals bij de Kathedraal van de Apostelen en de burcht, zijn we op weg naar Ani , rond het jaar 1000 de eerste Armeense hoofdstad. Een bezoek aan de

indrukwekkende overblijfselen van de voormalige Armeense hoofdstad Ani, gelegen pal op de grens tussen Turkije en Armenië. De stad is ommuurd en ligt aan de rand van de kloof die gevormd wordt door de Arpacay-rivier, de Turks-Armeense grens. Binnen in ligt een ware spookstad met de resten van ettelijke kerken. Ooit werd Ani welvarend dankzij de ligging op één van de vertakkingen van het Zijderoute-netwerk, maar een grote aardbeving en veroveringen door onder meer de Mongolen en Timoer Lenk veegden de stad min of meer van de kaart. De vele religieuze gebouwen, paleizen en vestingwerken behoorden toen technisch en artistiek tot de meest geavanceerde bouwwerken ter wereld. Hoewel de bouwers terdege rekening hielden met aardbevingen betekende de grote beving van 1319 het definitieve einde van Ani, algemeen erkend als cultureel, religieus en nationaal erfgoed van de Armeniërs.

Diner en de overnachting in Kars, hotel 4\*.

- ***Facultative Folk Caucasiches dansen in Kars.*** [\*i\*](#)

## **Dag 7: Kars-Doğubayazit (188 km)**

O-M-A

Na een typisch Kaukasisch ontbijt, zetten we de tocht verder naar Doğubayazit. Onderweg genieten we van het indrukwekkende landschap van de Grote (5165 m) en Kleine Berg Ararat (3896 m).

De naam Ararat komt enkele malen voor in het Oude Testament. In Gen. 8:4 wordt gezegd, dat de Ark van Noach na de zondvloed strandde op de Berg van Ararat. In het boek Koningen lezen we verder hoe de moordenaars van de Assyrische koning Sanherib, de belegeraar van Jeruzalem, vluchtten naar Ararat. In het boek Jeremia, waar we lezen over het voorbereiden van veldtocht naar Babylon, wordt Ararat genoemd als één van de bondgenote van de Israëlieten.

De naam Ararat is een vertaling van het Akkadische woord Urartu. In het steppelandschap leven in deze streek landschildpadden, arenden, patrijzen, valken, vossen, schapen en zelfs beren en groeien vele soorten bloemen en zeldzame planten.

Lunch in SIMER Hotel in Doğubayazit met een Koerdisch gastvrije ontvangst.

In de namiddag staat het sprookjesachtige Paleis van Ishak Pasja aan de voet van de Ararat Berg op het programma. Reeds in 1000 v.Chr. bevond zich hier een Urartese vesting ook. Het beroemde Ishak Pacha Paleis ligt 7 km ten zuiden van de stad. De oude vesting werd in 1784 prachtig gerestaureerd en verfraaid tot een burchtpaleis met harem voor een Ottomaanse Emir, Ishak Pacha. Hij liet dit paleis bouwen in verschillende stijlen, waarvan de 17e eeuwse Osmaanse Barokstijl de belangrijkste is en deed denken aan de sprookjes uit 1001 nachten. Na de bouw liet Ishak Pacha de handen van architect afhakken, zodat deze voor niemand anders nog zo'n mooi paleis zou kunnen ontwerpen. Zonder de terrassen zijn de afmetingen van het paleis 115 bij 50 m. Het complex bevatte 336 vertrekken, verspreid over twee,

Aan het eind van de dag worden we gastvrij ontvangen in het Sim-er Otel (\*\*\*) voor het diner en de overnachting aan de voet van Ararat Berg met een wonderlijke uitzicht op de Ararat. [i](#)

## **Dag 8 Doğubayazit-Van (178 km)**

O-M-A

Na het ontbijt gaat het via de Tendurek pas (2644m) naar Van. Onderweg maken we een stop aan de Muradiye watervallen. Daarna Van Meer, het grootste meer van Turkije .. Het meer wordt omringd door diverse Armeense kerken, die in het water van het meer weerspiegeld worden. De oude stad Tuşpa-Van

werd door de Urarti in de 9de eeuw v.Chr. gesticht. Het rijk van de Urarti omvatte een groot gedeelte van Voor-Azië. Dit rijk bereikte zijn hoogtepunt tussen 900 en 600 v.Chr. Daarna begon het verval. Men verloor de strijd tegen de Assyriërs (spijkerschrift!), en door het binnenvallen van de Skyten en de Meden ging het rijk van Urarti ten onder. Een tijd lang beheerste Alexander de Grote deze omgeving. Na de Perzische periode ging het gebied over in Armeense handen. Nadien werd Van een Byzantijnse stad. In 1387 werd de stad verwoest door de Mongolen. Perzen en Osmanen vochten daarna om de heerschappij van het gebied. Het waren de Osmanen die de stad sterk uitbreidden.

Bij aankomst in Van lunch in Hotel Ramada 4\*. In de namiddag de stad en zijn citadel bezoeken we. Na een dromerige zonsondergang op citadel gaan we naar ons Ramada Hotel 4\* aan Van Meer voor diner en overnachting. [i](#)

## **Dag 9: Van (100 km)**

O-M-A

Dit oude Van stond op de plaats waar ooit – 3000 jaar geleden – de Urarteese stad Tushpa bloeide, maar Van werd uiteindelijk vernietigd tijdens de WOI, toen hier ettelijke gevechten plaatsvonden om er een Armeense staat te vestigen

Na het ontbijt stoppen we bij een tapijtenknoperij. De kelims van Van zijn uniek vanwege hun Turks-Koerdische en Armeens-Perzische motieven. Daarna maken we een uitstapje naar de restanten van de burcht van Çavuştepe, op een heuvelrug 28 km ten zuiden van Van. Het is een goed voorbeeld van het bouwkundig meesterschap van de Urartubeschaving waarvan Minua-Kanaal: "Ishpuini's zoon Minua opende dit, dankzij de kracht van God Haldi. De naam is Minua-kanaal. Dankzij de grootheid van de god Haldi is Minua de machtige koning, de grote koning, de koning van de Bianili (Urartian) landen, de heer van de stad Tushpa. Minua zegt,



deze inscriptie begint, wie deze vernietigt, wie dit ziet, wie tegen iemand anders zegt: "Ik heb dit kanaal geopend" zal worden door God Haldi, God Teisheba, God Shiuini en alle goden; van zonlicht worden verstoken."

Als lunch is er dit keer een lokale middagmaal bij Deniz Restaurant in Gevaş. Daarna nemen we de boot naar het eiland Akdamar, 1000 jaar geleden een religieus centrum en enkele eeuwen lang de zetel van de Armeense patriarch. De Heilige Kruiskoepel Kerk is bijzonder om de buitensculpturen met vnl. afbeeldingen uit het oude testament. Bezoeken de kerk van het Heilig Kruis, een meesterwerk van Armeense architectuur met prachtige bas-reliëfs, gelegen op het Ahtamar-eiland. Ooit werd hier in de 10de eeuw niet alleen het kerkje maar eveneens een paleis en een klooster opgetrokken. Tijdens het bezoek kunnen we genieten van mooie vergezichten op het meer en de omringende bergen.

Aan het eind van de dag stoppen we ook aan een Seldjoekse necropool in Gevaş. [i](#)

## **Dag 10: Van -Tatvan-Bitlis-Silvan-Tigris-Hassuni-Diyarbakir - Mardin (451km)**

O-M-A

Het wordt een dag vol afwisseling. Een eerste stop aan de Malabadibrug over de Batmanrivier.

Lunch in Silvan, het Byzantijnse Martyropolis omwille van de relieken van christelijke martelaren omgebracht door de Sassanieden. Het is ook de plek ook van waaruit in WO I de Turken o.l.v. commandant Kemal(Atatürk), de oprukkende Russen eventjes achteruitdreven en Bitlis en Mus konden ontzetten. Na de lunch bezoek aan Silvan waar met Europees geld werk gemaakt wordt van de restauratie van heel wat

gebouwen, fontein , waterraderen, kerken en moskeeën . Bij onze aankomst in Diyarbakır bezoeken we de 5,5 km lange Romeinse bazalten stadswallen en de tuinen van Hevsel, allemaal delen van een UNESCO – cultuurlandschap.

een Brusselaar op de Tigris met Transanatolie.

Diner en overnachting in een charme hotel 4\* in Mardin. [i](#)

## **Dag 11: Mardin – Harran – Urfa**

O-M-A

Na het ontbijt staat de stad Mardin met zijn typisch Arabische karakter, nauwe steile straatjes en gedecoreerde witte woningen op ons programma. Volgens Arnold Toynbee, de bekende Engelse historicus , was het rond 1950 de mooiste stad ter wereld. Van op het dak van de Sultan İsa Bey Medrese (1385) hebben we een prachtig uitzicht over de stad en de Mesopotamische laagvlakte. Na het bezoek aan de Grote Moskee vertrekken we naar het Deir-az-Zafaran-klooster verstopt tussen wijngaarden en tuinen in een onherbergzaam landschap. De meeste Syrisch-orthodoxe patriarchen zijn hier begraven. Tot 1933 was het klooster ook de zetel van de patriarch, die nu in Damascus zetelt. Na de lunch vertrek naar het bijbelse Harran vanwaar aartsvader Abraham naar Kanaän vertrok. Het is de warmste plek van Turkije, maar ook een van de meest schilderachtige dorpen door zijn lemen goed isolerende bijenkorfwoningen. Diner en overnachting in Urfa Hilton. [i](#)

## **Dag 12: Urfa, Unesco werelderfgoed – Urfa Archeologische Museum- Göbeklitepe-Atatürk Stuwdam- Kâhta**

O-M-A

We bezoeken Urfa waar de geschiedenis al bij Abraham begint. Het Archeologisch museum vertelt ons meer over het vervolg.

Lunch in Gol , bekend voor zijn de Mesopotamische specialiteiten. In de namiddag uitgebreid bezoek aan Göbeklitepe , 15 km van Urfa, de archeologische sensatie van het laatste kwarteeuw, misschien zelfs van het laatste millenium ! Met zijn 11.500 jaar is het het oudst bekende tempelcomplex ter wereld . Dit stuk Unesco werelderfgoed heeft nog niet al zijn geheimen prijs gegeven. Wel circuleren er allerlei interessante hypothesen.

Na dit bezoek, rijden wij zo'n 100 km verder naar Adıyaman . We logeren in KAHTA aan de voet van NEMRUT DAGI, een boetiekhotel. We zullen bezoeken de Nemrut Dag opgaan bij zonsondergang of bij zonsopgang, afhankelijk van de lokale omstandigheden. [i](#)

## **Dag 13: Kahta -Nemrut Dağ- Kahramanmaraş-Kayseri (407 km)**

O-M-A

Nog voor zonsopgang vertrekken we met minibussen naar het hoogtepunt van de reis: Nemrut Dağı. Op de reusachtige plateaus van de berg Nemrut (2150m) treffen we de Commageense godenhemel aan. De kolossale beelden kwamen er in opdracht van Antiochos I (69-36 v. Chr.). Aangezien Antiochos zichzelf als goddelijk beschouwde voegde hij ook zijn eigen beeltenis aan de rij toe. Antiochos I stamt via zijn vader Mithridates af van de Perzische koning Darius en via zijn moeder Laodike van Alexander de Grote. Zijn rijk, Commagene was een bufferstaatje tussen het gebied van Grieken, Romeinen en Perzen. Vandaar dat er goden uit beide culturen vereerd werden. De tumulus op deze berg is nog altijd 160 m hoog en heeft een doorsnede van 150 m.

Na de beklimming van de Nemrut smaakt het ontbijt ons des te meer. Verder naar Karamanmaras We bezoeken er de koperateliers en de kruidenmarkt. Dan vertrekken we naar Cappadocië via de hoogvlakte van het Antitaurus-gebergte .

Onderweg bezoeken we Kayseri, een economische hotspot, één van de zogenaamde Anatolische Tijgers . We bekijken er de Grote Moskee en de cilindervormige döner kümbet, een schoolvoorbeeld van een Seldjoeks mausoleum uit 1276. Diner en overnachting in Kayseri, hotel 4\*-5\*. [i](#)

## **Dag14: Kayseri-Cappadocië – Cappadocië (160 km)**

O-M-A

We hebben vandaag de hele dag de tijd om deze unieke streek te leren kennen. Onder invloed van de weerelementen als wind, regen en temperatuursverschillen is in de loop der tijden een uniek tufstenen erosielandschap ontstaan, dat er met de zogenaamde feeënschoorstenen, rotskegels en rotspunten uitziet als een maanlandschap. Natuurlijk brengen we een bezoek aan het Openluchtmuseum van Göreme met de rotskerken en hun prachtige fresco's en aan de Duivelsvallei. In Avanos bezoeken we een tapijtenschool/winkel en een onyxatelier. Daarna volgt een heerlijk diner met folkloristische dansavond. Overnachting in ons hotel 4\*. [i](#)

## **Dag15: Cappadocië-Kayseri-Nevşehir-Europa**

Na het ontbijt buffet genieten we van vrije tijd in Cappadocië tot aan de transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht. Einde van een intens gevarieerde reis.

Proef onderweg baklava en neem afscheid van een ander cultureel rondreis van TransanatolieTour.

Proef onderweg baklava en neem afscheid van een andere culturele rondreis van TransAnatolie Tour. [i](#)

## Prijzen

- [Tour Prijslijst van TransAnatolie: Reisproducten \(Tours, Rondreizen, Groepsreizen, Vakanties\) van TransAnatolie Tour in Turkije](#)
- Of stuur a.u.b. een e-mail voor de speciale voorwaarden en prijzen. [i](#)

## Facultatieve uitstappen

- Folk Caucasiches dansen in Kars,
- Cappadocië per luchtballon, Draaiende Derwisch Dansen [i](#)

## Inbegrepen

- 15 dagen 14 overnachtingen vol pension in 4\* (of 5\*) hotels of charmehotels..
- VP vanaf diner eerste avond tot ontbijt op de laatste dag.
- 13 middagmalen (meestal streekspecialiteiten)
- Transport in Turquie.
- Ingangsgelden voor de vermelde plaatsen en musea
- Folkloristisch diner( laatste avond)
- Diensten van een Nederlandstalige universitaire gids. [i](#)

## Niet inbegrijpen

- Dranken in hotels en in restaurants,
- Facultatieve excursies
- Drank aan tafel en de gebruikelijke fooien voor chauffeur en gids ( richtprijs 3 à 5 euro pppd),
- Retour vliegtickets Europa/Turkije,
- Luchthavenbelasting
- Verzekeringen. [i](#)

Vertreksdagen kunnen georganiseerd worden (volgens de vraag van de speciale groepen) [i](#)

## Opmerkingen

- Vertreksdatum kan veranderd worden voor gesloten groepen .
- Er is een speciale prijs voor gesloten groepen van meer dan 23 pax. Kortingen zijn eventueel mogelijk voor studenten, onderwijspersoneel, reizigers met een beperking en hun begeleiders.
- Eén FOC voor groepen van meer dan 23 pax. [i](#)

Alle rechten zijn voorbehouden aan TransAnatolie Tour-Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.. [i](#)

## TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.

[i](#)

**TransAnatolie TA0605:  
TALASSA TALASSA –  
ARMENIERS - SELDJOEKEN  
URARTIERS: Een culturele reis  
10 dagen volpension naar  
Anatolië, de Zwarte Zee,  
Oost Turkije: de Hittieten,  
Kaukasiërs, Armeniërs,  
Seldsjoeken, Omaïden,  
Perzen, Ottomanes, Turken...**

***Deze prachtige, exclusieve rondreis voert ons via de oude en nieuwe beschavingen:***

***Van Ankara naar Hattuşa, de hoofdstad van oude Rijk der Hittieten, en, Amasya, stad van Amazonen-Strabon, verder langs de vruchtbare, groene kusten van Zwarte Zee-Pontus Exus, Thalassa! Thalassa! van "Tien Duizenden " der Xenophon om de Zijde Route der Marco Polo te nemen via Trabzon van Sumela der Moeder Gods van de Zvarte berg.***

***We gaan tot Turkse-Georgiance-Armeense grenzen tot Kars-Caucasie om het ontdekking van armeense - jacobische kloosters, tot het voet de Ararat Berg om het zoek van Noe Ark, tot Van Meer om Vanmonster en Ah Tamara Eiland te vinden, tot Ahlat aan Van Meer om de seldjourke Prinsen en prensessen laten te wakker woorden van hun eevig slaapen in hun seldjourke mosaleums en tomben.***

- O: Ontbijt M:middagmaal A: avondmaal. [i](#)

## **Dag 1: Aankomst Ankara**

A

Aankomst Ankara Airport. Ontvangst en vervolgens transfer naar het Hotel 5\* met welkomstcocktail, diner en overnachting. [i](#)

## **Dag 2: Ankara - Hattuşaş- Alacahöyük-Çorum (336 km)**

O-M-A

Brief van Hettitische vrouw aan haar man die in buitenland werkt, zij spreekt over haar schoon moeder.

Na het ontbijt brengen we een bezoek aan het Museum van de Anatolische Beschavingen, en het Atatürk Mausoleum.

[Anatolian Civilizations Museum, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara, Turkey \(transanatolie.com\)](http://transanatolie.com)

[Ataturk Museum: Mausoleum en het Museum van Atatürk \(transanatolie.com\)](http://transanatolie.com)

We nemen ook een kijkje in het oude Ankara; de houten paleizen van de notabelen en de kruidenmarkt.

De lunch is in restaurant Hacibey, het beroemdste restaurant van Ankara met de lekkerste döner kebab.

Na de lunch gaan we naar Hattuşaş, de Hittitische hoofdstad, een van UNESCO's Werelderfgoed in Turkije. We zien stadsmuren en diverse poorten zoals o.a. de Leeuwenpoort, de Ondergrondse poort, de Koningspoort. Even verder liggen de rotsreliëfs van Yazilikaya, de cultusplek.

Daarna zijn wij in Alacahöyük, Alacahöyük is een belangrijke archeologische vindplaats in Centraal-Turkije die bewoning vanaf 5500 tot 600 v.Chr. vertoont. De ruïneheuvel ligt op 36 km ten noorden van Bogazkale en 52 km ten zuiden van Çorum. De meest roerende vondsten zijn in het museum in Ankara ondergebracht, maar de plaats heeft zelf ook een klein museum. Het was een belangrijke stad onder de Hattiërs en daarna hun opvolgers de Hettieten. Diner en overnachting in Çorum beroemd met zijn Archelogish Museum, diner en overnachting in hotel 3\*plus of 5\*. [i](#)

## **Dag 3: Çorum-Amasya – Niksar Ordu (Giresun)(369 km)**

O-M-A



Na het ontbijt verlaten we ons hotel voor het bezoek van Çorum Archeologische Museum, dan weg voor Amasya. Amasya: Amzonen-Amesis en de geboorteplaats van Strabon. We maken ook een wandeling langs de Groene Rivier en zien de prachtige houten huizen, de rotsgraven en het kasteel.

We zien de Sultan Bayezid Moskee, Burmalı Minare Moskee, Darussifa-Bimarhane, de Blauwe Medresa en Gök Moskee.

Wij bezoeken ook het archeologisch museum, het museum van de mummie en het etnografisch museum op Haziranlar Paleis. Waarom niet enkele foto's maken van de graven, de historische bruggen, de fonteinen (water bronnen), het Mausoleum van Torumtay, dat in 1266 werd gebouwd, van de karakteristieke houten huizen langs de Groene Rivier enz.

Lunch is in Amasya.

Daarna rijden we langs de Groene Rivier via Niksar-Akkuş tot Ordu-Giresun, we genieten onderweg

van het prachtige landschap. We steken de Pontische Bergen over. Ordu is bekend vanwege de hazelnotenteelt. We zien prachtige vergezichten op de zee en het land. Diner en overnigting in Ordu or in Giresun 4\*. [i](#)

## **Dag 4: Ordu-Giresun-Trabzon (130 km)**

O-M-A

Na het ontbijt, vrije tijd in het centrum van Giresun om in contact te komen met het volk van de Zwarte Zee. Hier groeien de talrijke kersenbomen met hun zoete kersen, ook wel de vogelkers genoemd. Volgens de overlevering zou de Romeinse generaal Lucullus, nadat hij de stad in 69 v.Chr. veroverde, van hieruit de kersenboom in Europa hebben geïntroduceerd.

De lunch is in Akçaabat, erg bekend voor zijn typische keuken: balletjes (kofte) van Akçaabat.

Na de lunch rijden wij naar Trabzon langs de kust van Zwarte Zee. Bij onze aankomst in Trabzon bezoeken we de belangrijkste bezienswaardigheid van Trapezunt: de Aya Sophia met schitterende fresco's. De Aya Sophia werd gebouwd ten tijde van de heerschappij van Manuel Comnenus 1 in de 13de eeuw en werd sindsdien verschillende keren uitgebreid en verfraaid. De zuidzijde van de kerk heeft een prachtige beeldhouwde voorportaal met in de stenen fries afbeeldingen van Adam en Eva en verder mythologische figuren en plantenmotieven.

De mooiste fresco's vinden we in de nartex. Hier zijn wonderen uit het nieuwe testament afgebeeld zoals Christus, die over water loopt, de wonderbare broodvermenigvuldiging en de genezing van de blinde man.

Aan het eind van de dag zijn we in ons 4 sterren charming hotel in Trabzon voor het diner en om te overnachten. [i](#)

## **Dag 5: Trabzon-Maçka-Gümüşhane-Bayburt-Erzurum (342 km)**

O-M-A

Na het ontbijt brengen we eerst een bezoek aan het Sümela Klooster gelegen bij het stadje Altindere (Gouden Rivier). De naam Sümela is een verbastering en verkorting van het Griekse Panagia Theotokos tou melas wat betekent: de allerheiligste Moeder Gods van de Zwarte Berg. Dit nu verlaten en moeilijk te bereiken klooster ligt op een hoogte van 1200 m. De laatste 250 m moeten te voet of per minibus worden afgelegd. Het klooster met zijn indrukwekkende fresco's in de rotskerk staat op de monumentenlijst van de Unesco. We vervolgen onze reis door het Pontusgebergte en klimmen via Torul en Gümüşhane, die op een hoogte van 1250 m liggen en het op 1600 m hoogte gelegen Bayburt, over de bergpas van

Kop Geçidi (2302 m) naar Erzurum, dat op een hoogte van 1950 m ligt.

De lunch is in een specialiteitenrestaurant in Bayburt aan de voet van Bayburt Burch aan de Rivier Çoruh.

Aan het einde van de namiddag bezoeken we Karin -Erzurum.

Karin werd door de Seldjoeken het Land van de Romeinen genoemd. We zien de Grote Moskee met drie Kumbetten, de Medersa met de Tweelingenminaret en zijn fraaie oosterse kunstmotieven en turkooise faiencetegeltjes, gebouwd in opdracht van de dochter van de Seldjoekse Sultan, Alaeddin Kaykubat. Het is alsof men zich in Centraal Azië bevindt. We overnachten in ons Hotel 4\* op de berg Palandöken. [i](#)

## **Dag 6: Erzurum- Archeologische site Ani, een van UNESCO's Werelderfgoed-Kars-300km**

In de morgen vertrekken we na het ontbijt in oostelijke richting naar Ani. Net even buiten Pasinler en voor Horasan stappen we uit om de Çobandede Brug te bewonderen. Deze mooie brug is ontworpen door Mimar Sinan, hoofdarchitect van de Schitterende Soliman en een vriend van Michel Angelo. Over ongeveer een afstand van 140 km volgen we de rivier Aras. Onderweg obsidiaan verzamelen we uit de obsidiaangroeven.

Na de lunch in Kars (Kars is de stad van de beste Turkse honing en Turkse kaas) in restaurant Ocakbaşı met oosterse specialiteiten is er gelegenheid om foto's te maken van de Kathedraal van de Apostelen en het Kasteel van Kars.

Kerk van Apostolen in Kars

Daarna vertrekt naar Ani. Ani bevindt zich op 45 km ten oosten van Kars en 248 km van Erzurum op de grens met de republiek Armenië. Gelegen aan een belangrijke handelsweg groeide

deze stad in 961 uit tot de hoofdstad van Armenië. Er waren toen meer dan 100.000 inwoners en duizend kerken. Aardbevingen en oorlogen met Byzantijnen, Turken en Mongolen maakten een einde aan die welvaart. De aardbeving van 1319 betekende het definitieve einde van de stad. Pas tegen het einde van de 19de eeuw werden de ruïnes van de verlaten spookstad teruggevonden. Over een uitgestrekt gebied verspreid staan de vele ruïnes van Armeense en Seldjoekse monumenten zoals: de Grote Kathedraal, de Kerk van de Verlosser, de Kerk van St. Gregorius, de Honentz Moskee, het Seldjoeken Paleis met Harem en Selam, de Turkse Hamam en de Seldjoeken markt.

Ani, tussen 961 en 1045 was de hoofdstad van het Armeense koninkrijk Bagratid dat een groot deel van het huidige Armenië en Oost-Turkije besloeg. De iconische stad werd de "Stad van 1001 kerken en 40 poorten" genoemd, tot nu toe zijn 50 kerken, 33 grotkerken en 20 kapellen gevonden. Ani stond op verschillende handelsroutes en de vele religieuze gebouwen, paleizen en vestingwerken behoorden tot de technisch en artistiek meest geavanceerde bouwwerken ter wereld: het huisvestte de kathedraal van Ani, die wordt geassocieerd met vroege voorbeelden van gotische architectuur die algemeen wordt aanvaard door hebben de grote kathedralen van Europa van vroeggotische en romaanse stijlen beïnvloed; Het geribbelde gewelf zou pas minstens twee eeuwen later in Europese kathedralen te zien zijn. Op zijn hoogtepunt was Ani een van 's werelds grootste steden, met een bevolking van meer dan 100.000 naast Dvin. Ani staat bekend om zijn pracht en werd in 1236 door de Mongolen geplunderd. Ani is nooit hersteld van een verwoestende aardbeving in 1319 en werd geleidelijk verlaten totdat het grotendeels werd vergeten in de 17e eeuw. Ani is een algemeen erkend cultureel, religieus en nationaal erfgoedssymbool voor Armeniërs. Volgens Razmik Panossian is Ani een van de meest zichtbare en 'tastbare' symbolen van vroegere Armeense grootheid en daarom een

bron van trots. In 2016 werd het toegevoegd aan de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Het diner en de overnachting in Kars, hotel 4\*. [i](#)

## **Dag 7: Kars-Digor (Doğubayazıt) – (188 km)**

Na het ontbijt met Caucasisches voedselen, zetten we de tocht verder naar Ağrı (of Doğubayazıt). Onderweg genieten we van het indrukwekkende landschap van de Grote (5165 m) en Kleine Berg Ararat (3896 m).

De naam Ararat komt enkele malen voor in het Oude Testament. In Gen. 8:4 wordt gezegd, dat de Ark van Noach na de zondvloed strandde op de Berg van Ararat. In het boek Koningen lezen we verder hoe de moordenaars van de Assyrische koning Sanherib, de belegeraar van Jeruzalem, vluchtten naar Ararat. In het boek Jeremia, waar we lezen over het voorbereiden van veldtocht naar Babylon, wordt Ararat genoemd als één van de bondgenote van de Israëlieten.

De naam Ararat is een vertaling van het Akkadische woord Urartu. In het steppelandschap leven in deze streek landschildpadden, arenden, patrijzen, valken, vossen, schapen en zelfs beren en groeien vele soorten bloemen en zeldzame planten.

Lunch is in SIMER Hotel met een Koerdish gastvrijheid ontvangst.

Namiddag, staat het sprookjesachtige Paleis van Ishak Pacha aan de voet van de Ararat Berg op het programma. Het beroemde Ishak Pacha Paleis ligt 7 km ten zuiden van de stad. Reeds in 1000 v.Chr. bevond zich hier een Urartese vesting. De oude vesting werd in 1784 prachtig gerestaureerd en verfraaid tot een burchtpaleis door de Ottomaanse Emir Ishak Pacha. Hij

liet dit paleis bouwen in verschillende stijlen, waarvan de 17e eeuwse Osmaanse Barokstijl de belangrijkste is.

Na de bouw liet Ishak Pacha de handen van architect afhakken, zodat deze voor niemand anders nog zo'n mooi paleis zou kunnen ontwerpen. Zonder de terrassen zijn de afmetingen van het paleis 115 bij 50 m. Het complex bevatte 336 vertrekken, verspreid over twee verdiepingen en deed denken aan de sprookjes uit 1001 nachten.

Het diner en de overnachting in SIMER Hotel 3\*charme boutique aan de voet en met uitzicht van Ararat Berg. [i](#)

## **Dag 8: Doğubayazıt – Van (176 km)**

Na het ontbijt in Doğubayazıt gaan we via de Tendurek pas (2644m) op weg naar Van, dat op een hoogte van 1750 m ligt. Voordat we in Van-Tuşpa aankomen, stoppen we bij de Muradiye Waterwallen, gelegen op een hoogte van 1700 m aan de oever van het grootste meer van Turkije. Het meer wordt omringd door diverse Armeense kerken, die in het water van het meer weerspiegeld worden. De oude stad Tuşpa werd door de Urarti in de 9de eeuw v.Chr. gesticht. Het rijk van de Urarti omvatte een groot gedeelte van Voor-Azië. Dit rijk bereikte zijn hoogtepunt tussen 900 en 600 v.Chr. Daarna begon het verval. Men verloor de strijd tegen de Assyriërs en door het binnenvallen van de Skyten en de Meden ging het rijk van Urarti ten onder. Een tijd lang beheerste Alexander de Grote deze omgeving. Na de Perzische periode ging het gebied over in Armeense handen. Nadien werd Van een Byzantijnse stad. In 1387 werd de stad verwoest door de Mongolen. Perzen en Osmanen vochten daarna om de heerschappij van het gebied. Het waren de Osmanen die de stad sterk uitbreidden.

Bij onze aankomst in Van lunch is in Hotel Ramada.

en dan bezoeken we het Kasteel van Van, dat bereikbaar is via een trap met wel duizend treden. De stichter van Urartu,

Sardur 1, bouwde hier in de 9de eeuw v.Chr. als bescherming tegen de Assyriërs deze sterke burcht op een 1000 m lange en 100 m hoge kalksteenrug. We kunnen bij zonsondergang genieten van een prachtig uitzicht op het Meer van Van. Tijdens opgravingen werd aan de voet van de noordelijke helling een begraafplaats met urnen gevonden. Tegen de steile zuidkant van de heuvel zijn uitgehouwen rotsgraven van de Urartese koningen te zien. Enkele inscripties in deze graven vermelden in spijkerschrift, dat Xerxes van Perzië de koning der koningen was. We verblijven in Van voor diner en overnachting in het 4\*hotel. [i](#)

## **Dag 9: Van (100 km)**

Na het ontbijt stoppen we bij een tapijtknoperij, om met eigen ogen te zien hoe in Oost-Turkije tapijten worden geknoopt.

De kelims van Van zijn beroemd vanwege zowel hun Turks-Koerdische en Armeense motieven alsook hun Perzische motieven.

We maken een uitstapje naar de bekende burcht Çavuştepe, gelegen op een heuvelrug 28 km ten zuiden van Van. Deze burcht is een goed voorbeeld van het bouwkundig meesterschap van de Urartubeschaving. Er zijn twee burchten te weten: de bovenburcht en de benedenburcht. Boven liggen de resten van een tempel en beneden bevinden zich de ruïnes van een paleis, een tempelcomplex, vorstengraven en een groot levensmiddelendepot met 30 voorraadvaten, waarop de maatverdeling in spijkerschrift nog te zien is.

"Ishpuini's zoon Minua opende dit dankzij de kracht van God Haldi. De naam is Minua-kanaal. Dankzij de grootheid van de god Haldi is Minua de machtige koning, de grote koning, de koning van de Bianili (Urartian) landen, de heer van de stad Tushpa. Minua zegt, deze inscriptie begint, wie deze vernietigt, wie dit ziet, wie tegen iemand anders zegt: "Ik heb dit kanaal

geopend" zal worden door God Haldi, God Teisheba, God Shiuni en alle goden; van zonlicht worden verstoken."

Dit complex zou de burcht "Sardurihurda" zijn geweest van koning Sargon II uit de 8ste eeuw v.Chr.

We varen daarna naar het eiland Akdamar, dat midden in het Meer van Van ligt. We zien er de uit rode zandsteen opgetrokken Heilige Kruiskoepel Kerk in Armeense stijl. Het eiland Akdamar, dat nu onbewoond is, vormde 1000 jaar geleden een religieus centrum en was ook gedurende een aantal eeuwen de zetel van de Armeense patriarch. De Heilige Kruiskoepel Kerk is in het bijzonder bekend om de sculpturen die zich tegen de buitenmuren bevinden. Hoofdzakelijk zijn er afbeeldingen uit het oude testament aangebracht zoals: Samson, David, Adam en Eva, Christus op de troon, Maria met het Christuskind en het offer van Abraham. Omdat er ook reliëfs zijn van de Abbassidenkalief Muktedir, laat het gebouw een wonderlijke vermenging zien van christelijke en islamitische kunst. In de loop van de eeuwen is de kerk meerdere malen uitgebreid, onder meer met een noordelijke kapel, een groot voorportaal en een klokkentoren.

Vandaag bestaat de lunch uit een gezellige picknick bij restaurant Deniz in Gevaş. Aan het eind van de dag stoppen we ook nog, om de Seldsjoekse necropolis te bezoeken en de schoonheid van een Turkse prinses te bewonderen. Tenslotte rijden we voor het diner en de overnachting terug naar ons hotel 4\* in Van. [i](#)

## **Dag 10: einde aan een bijzondere reis**

Helaas komt vandaag een einde aan een bijzondere reis en nemen we het vliegtuig terug naar huis, na het ontbijt en de Turkse Baklava met pistaches. [i](#)

## **Prijzen**



- [Tour Prijslijst van TransAnatolie: Reisproducten \(Tours, Rondreizen, Groepsreizen, Vakanties\) van TransAnatolie Tour in Turkije](#)
- Of stuur a.u.b. een e-mail voor de speciale voorwaarden en prijzen. [i](#)

## Opmerkingen

- Vertrekdatum kan aangepast worden voor besloten groepen
- Er is een speciale prijs voor besloten groepen van meer dan 22 personen, voor leden van culturele verenigingen, voor studenten, leraren, personen met een handicap en hun begeleiders.
- Stuur a.u.b. een e-mail om de speciale voorwaarden en prijzen te kennen.
- Een gratis plaats voor gesloten groepen van meer dan 22 personen voor de prestaties in Turkije. [i](#)

## Facultatieve uitstappen

- Ontdekking van Cappadocië in een luchtballon
- Draaiende Derwisch Dansen [i](#)

## Inbegrepen

- 10 dagen 9 overnachtingen vol pension in 4\* (of 5\*) charming hotels, 3 sterren in Doğubayazıt en in Kahta volgens de steden.
- Diner de eerste avond en ontbijt op de laatste dag.
- Middagmalen in de restaurants met specialiteiten 8 dagen.
- Transport in Turkije: Mercedes.
- Ingangsgeld van bezochte musea op het programma.
- Dienst van een Nederlandstalige reisleader, universitair geschoolde gids. [i](#)

## Niet inbegrepen

- Drank in hotels en in restaurants,
- Facultatieve excursies, drinkgeld

- Vervoer in Europa ,
- Retour vliegtickets Europa/Turkije,
- Luchthavenbelasting,
- Verzekeringen. [i](#)

Vertrekdagen kunnen aangepast worden (volgens de vraag van de speciale groepen) [i](#)

## **TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.**

[i](#)

# **TransAnatolie TA3401: BYZANCE CONSTANTINOPE ISTANBUL Culturele rondreis Istanbul 4d3n: logies in 4\* hotels en boetiekhotels volpension**

- O: Ontbijt M:middagmaal A: avondmaal. [i](#)

## **1ste dag:Europe-Istanbul-Bzantijnse land en zeemuren**

A

Bij aankomst in Istanbul maakt u op weg naar uw hotel een oriënterende busrit . We rijden daarbij langs grote delen van

de formidabele Byzantijnse land- en zeemuren die pas in 1453 door Mehmet de Veroveraar doorbroken werden.

Avondmaal en eerste van de vier overnachtingen in our Hotel 4\*-Boutique of gelijkwaardig. [i](#)

## **2e dag : Wijk Eyüp-Mausoleum van Eyup-Pierre Loti-Chorakerk-Hagia Sofia-Topkapipaleis-Harem**

O-M-A

Vandaag gaan we met de bus op ontdekking langs de Gouden Hoorn. We beginnen in de wijk Eyüp, een plek waar moslims het mausoleum van de vaandeldrager van de Profeet Mohamet komen bezoeken. Boven de grote islamitische begraafplaats ligt het fameuze café van Pierre Loti, de Franse legerofficier die zijn romantisch hart verloren had aan een verboden liefde. Daarna wandelen we een eind langs de Byzantijnse muur tot aan de Chorakerk/Kariye Camii met haar wereldberoemde mozaïekencyclus met scènes uit het Oude en Nieuwe Testament. .

Yedikule en de landmuren . In Panorama 1453 beleven we de laatste dag van het Oost-Romeinse Rijk.

Middagmaal in een 'Grieks' restaurant dicht bij de hippodroom.

In de namiddag staat de Hagia Sofia en het Topkapipaleis met Harem.

[Het Museum van Ayasofya \(Hagia Sophia, 532-37\) Istanbul Turkije \(transanatolie.com\)](#)

[Topkapi-Paleis: Het Topkapi-paleis \(Turks: Topkapi Sarayı\) \(transanatolie.com\)](#)

Wellicht rest ons nog wat tijd om doorheen de grote Overdekte bazaar te flaneren. Het avondmaal nemen we in Kumkapi, een

wijk beroemd voor zijn uitstekende visrestaurants .  
Overnachting in our Hotel 4\*-Boutique of gelijkwaardig. [i](#)

## **3de dag: Cirkus Maximus-Ibrahim Pacha Paleis-Yerebatan Cisterne- Egyptische en Sjachelarij market- Blauwe Moskee-Boottocht op Bosphorus**

O-M-A

Op de hippodroom bespreken we de restanten van wat ooit het Circus Maximus was en de Nika-opstand onder keizer Justinianus en keizerin Theodora. Bezoek aan de Hippodroom, aan de Ibrahim Pascha Paleis en zijn Etnografisch Museum. Nadien wandeling door de historisch Sultanhametwijk en bezoek aan de Blauwe Moskee.

We lunchen in het Mesopotamische restaurant Gilgamesh, bekend voor zijn zuid-oostelijk Turkse keuken. Daarna komen we onder de grond in de wonderlijke Yerebatan cisterne terecht, een enorm Byzantijns waterreservoir.

Namiddag: bezoek aan de Egyptische en Sjachelarij market.

In de Egyptische Kruidenbazaar wachten saffraan, kaviaar en Turks fruit, we zien Markt van Brocanterie van Mahmut Pacha ook.

Boottochtje op de Bosphorus; we varen onder de twee hangbruggen die Europa met Azië verbinden en bewonderen de onbetaalbare yali's en de sultanspaleizen zoals het Beylerbey- en het weergaloze Dolmahbaçe-paleis. mogelijkheid van kennismaking met de culturele Turkse producten: tapijten, goud en zilverwaren, lederwaren.

Avondmaal en overnachting in het hotel 4\*-boutique of gelijksoortige. [i](#)

## 4e dag: Istanbul-Brussel-Europa

0

Vrije dag waar enkele facultatieve uitstappen mogelijk zijn tot vertrek naar de luchthaven . Einde van een onvergetelijke reis.

Proef onderweg baklava en neem afscheid van een andere culturele rondreis van Transanatolie Tour. [i](#)

### Prijzen

- [Tour Prijslijst van TransAnatolie: Reisproducten \(Tours, Rondreizen, Groepsreizen, Vakanties\) van TransAnatolie Tour in Turkije](#)
- Of stuur a.u.b. een e-mail voor de speciale voorwaarden en prijzen. [i](#)

### Opmerkingen

- Vertreksdatum kan veranderd worden voor gesloten groepen .
- Er is een speciale prijs voor gesloten groepen van meer dan 23 pax. Kortingen zijn eventueel mogelijk voor studenten, onderwijspersoneel, reizigers met een beperking en hun begeleiders.
- Eén FOC voor groepen van meer dan 23 pax. [i](#)

### Facultatieve excursies

- Draaiende Derwisch Dansen,
- Diner in het Gar Kabaret restaurant of in de Caravanserail Night Club of in de Galata Toren of in Orient House Istanbul [i](#)

### Inbegrepen

- Verblijf van 4 dagen en 3 nachten in een hotel 4\* in Istanbul, vol pension( ontbijt, lunch en diner)
- Vervoer van en naar luchthaven in Istanbul.

- Rondreis bevat: 3 nachten in hotel 4\* vol pension, 2 maaltijden in diverse gespecialiseerde restaurants s'middags
- Ingangsgelden voor de verschillende bezoeken voorzien in het programma
- Bottoocht op Bosphorus
- De begeleiding door een universitaire conferentie meertalige gids (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Ourdou [i](#))

## **Niet inbegrepen**

- Vluchten H/T naar Istanbul.
- Verzekeringen, luchthaventaxen
- Drank aan tafel en de gebruikelijke fooien voor chauffeur en gids ( richtprijs 3 à 5 euro pppd) [i](#)

Vertrekdagen kunnen georganiseerd worden (volgens de vraag van de speciale groepen) [i](#)

## **TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.**

[i](#)

## **TransAnatolie TA3402: ISTANBUL VAN EEUWEN: Culturele Rondreis Istanbul 5d4n: logies in 4\* hotels en boetiekhôtels volpension**

- O: Ontbijt M:middagmaal A: avondmaal. [i](#)

## **1ste dag: Europe-Istanbul-Byzantijnse land en zeemuren**

A

Bij aankomst in Istanbul maakt u op weg naar uw hotel een oriënterende busrit. We rijden daarbij langs grote delen van de formidabele Byzantijnse land- en zeemuren die pas in 1453 door Mehmet de Veroveraar doorbroken werden.

Avondmaal en eerste van de vier overnachtingen in our Hotel 4\*-Boutique of gelijkwaardig. [i](#)

## **2e dag: Wijk Eyüp-Mausoleum van Eyup-Pierre Loti-Chorakerk-Hagia Sofia-Topkapipaleis-Harem**

O-M-A

Vandaag gaan we met de bus op ontdekking langs de Gouden Hoorn. We beginnen in de wijk Eyüp, een plek waar moslims het mausoleum van de vaandeldrager van de Profeet Mohamet komen bezoeken. Boven de grote islamitische begraafplaats ligt het fameuze café van Pierre Loti, de Franse legerofficier die zijn romantisch hart verloren had aan een verboden liefde. Daarna wandelen we een eind langs de Byzantijnse muur tot aan de Chorakerk/Kariye Camii met haar wereldberoemde mozaïekencyclus met scènes uit het Oude en Nieuwe Testament.

Yedikule en de landmuren. In Panorama 1453 beleven we de laatste dag van het Oost-Romeinse Rijk.

Middagmaal in een 'Grieks' restaurant dicht bij de hippodroom.

In de namiddag staat de Hagia Sofia en het Topkapipaleis met Harem.

[Het Museum van Ayasofya \(Hagia Sophia, 532-37\) Istanbul Turkije \(transanatolie.com\)](#)

[Topkapi-Paleis: Het Topkapi-paleis \(Turks: Topkapi Sarayı\) \(transanatolie.com\)](#)

Wellicht rest ons nog wat tijd om doorheen de grote Overdekte bazaar te flaneren. Het avondmaal nemen we in Kumkapi, een wijk beroemd voor zijn uitstekende visrestaurants .

Overnachting in our Hotel 4\*-Boutique of gelijkwaardig. [i](#)

## **3de dag: Cirkus Maximus-Ibrahim Pacha Paleis-Yerebatan Cisterne-Egyptische en Sjachelarij market-Blauwe Moskee-Boottocht op Bosphorus**

O-M-A

Op de hippodroom bespreken we de restanten van wat ooit het Circus Maximus was en de Nika-opstand onder keizer Justinianus en keizerin Theodora. Bezoek aan de Hippodroom, aan de Ibrahim Pascha Paleis en zijn Etnografisch Museum. Nadien wandeling door de historisch Sultanhametwijk en bezoek aan de Blauwe Moskee.

We lunchen in het Mesopotamische restaurant Gilgamesh, bekend voor zijn zuid-oostelijk Turkse keuken. Daarna komen we onder de grond in de wonderlijke Yerebatan cisterne terecht, een enorm Byzantijns waterreservoir.

Namiddag: bezoek aan de Egyptische en Sjachelarij market.

In de Egyptische Kruidenbazaar wachten saffraan, kaviaar en Turks fruit, we zien Markt van Brocanterie van Mahmut Pacha ook.



Boottochtje op de Bosphorus; we varen onder de twee hangbruggen die Europa met Azië verbinden en bewonderen de onbetaalbare yali's en de sultanspaleizen zoals het Beylerbey- en het weergaloze Dolmahbaçe-paleis. mogelijkheid van kennismaking met de culturele Turkse producten: tapijten, goud en zilverwaren, lederwaren.

Avondmaal en overnachting in het hotel 4\*-boutique of gelijksoortige. [i](#)

## **4e dag: Archeologisch Museum-Çinili Köşk-Beylerbeyi Paleis-Çamlıca Heuvel-Asië**

O-M-A

In de voormiddag bewonderen we in het Archeologisch Museum ook de rijke Midden-Oostencollectie en de Çinili kiosk.

[Le Musée Archéologique d'Istanbul, Turquie Musées, Musées Turcs \(transanatolie.com\)](#)

Voor het middageten steken we over naar Fenerbahçe op de Aziatische kant . We zijn vlak bij de Bagdad Caddesi, met zijn 13 km zowat de langste shopping street ter wereld. We bezoeken nog het Beylerbeyi Paleis om ten slotte onze dag te eindigen op de Camlica heuvel.

[Beylerbeyi Paleis, Istanbul \(transanatolie.com\)](#)

We hebben er een 360 ° panorama over Istanboel met zijn 18 miljoen inwoners . Diner en overnachting in ons 4\* Hotel, boutique of gelijksoortige. [i](#)

## **5e dag: Istanbul-Brussel-Europa**

Vrije dag waar enkele facultatieve uitstappen mogelijk zijn tot vertrek naar de luchthaven . Einde van een onvergetelijke reis.

Proef onderweg baklava en neem afscheid van een andere culturele rondreis van TransAnatolie Tour. [i](#)

## Prijzen

- [Tour Prijslijst van TransAnatolie: Reisproducten \(Tours, Rondreizen, Groepsreizen, Vakanties\) van TransAnatolie Tour in Turkije](#)
- Of stuur a.u.b. een e-mail voor de speciale voorwaarden en prijzen. [i](#)

## Opmerkingen

- Vertreksdatum kan veranderd worden voor gesloten groepen .
- Er is een speciale prijs voor gesloten groepen van meer dan 23 pax. Kortingen zijn eventueel mogelijk voor studenten, onderwijspersoneel, reizigers met een beperking en hun begeleiders.
- Eén FOC voor groepen van meer dan 23 pax. [i](#)

## Facultatieve excursies

- Draaiende Derwisch Dansen,
- Diner in het Gar Kabaret restaurant of in de Caravanserail Night Club of in de Galata Toren of in Orient House Istanbul [i](#)

## Inbegrepen

- Verblijf van 5 dagen en 4 nachten in een hotel 4\* in Istanbul, vol pension( ontbijt, lunch en diner)
- Vervoer van en naar luchthaven in Istanbul.
- Rondreis bevat: 4 nachten in hotel 4\* vol pension, 3 maaltijden in diverse gespecialiseerde restaurants s'middags
- Ingangsgelden voor de verschillende bezoeken voorzien in het programma
- Bottocht op Bosphorus

- De begeleiding door een universitaire conferentie meertalige gids (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Ourdou). [i](#)

## **Niet inbegrepen**

- Vluchten H/T naar Istanbul.
- Verzekeringen, luchthaventaxen
- Drank aan tafel en de gebruikelijke fooien voor chauffeur en gids ( richtprijs 3 à 5 euro pppd) [i](#)

Vertrekdagen kunnen georganiseerd worden (volgens de vraag van de speciale groepen) [i](#)

## **TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.**

[i](#)

## **TransAnatolie TA3403: Culturele Klassiek rondreis: ISTAMBOUL- ANKARA- CAPPADOCIE: De essentiële 8- daagse: logies in 4\*-5\* hotels en boetiekhôtels volpension.**

- O: Ontbijt M:middagmaal A: avondmaal. [i](#)

## **1ste dag: Europe-Istanbul-Bzantijnse land en zeemuren**

A

Bij aankomst in Istanbul maakt u op weg naar uw hotel een oriënterende busrit . We rijden daarbij langs grote delen van de formidabele Byzantijnse land- en zeemuren die pas in 1453 door Mehmet de Veroveraar doorbroken werden.

Avondmaal en eerste van de vier overnachtingen in our Hotel 4\*-Boutique of gelijkwaardig. [i](#)

## **2e dag: Wijk Eyüp-Mausoleum van Eyup-Pierre Loti-Chorakerk-Hagia Sofia-Topkapipaleis-Harem**

O-M-A

Vandaag gaan we met de bus op ontdekking langs de Gouden Hoorn. We beginnen in de wijk Eyüp, een plek waar moslims het mausoleum van de vaandeldrager van de Profeet Mohamet komen bezoeken. Boven de grote islamitische begraafplaats ligt het fameuze café van Pierre Loti, de Franse legerofficier die zijn romantisch hart verloren had aan een verboden liefde. Daarna wandelen we een eind langs de Byzantijnse muur tot aan de Chorakerk/Kariye Camii met haar wereldberoemde mozaïekencyclus met scènes uit het Oude en Nieuwe Testament.

Yedikule en de landmuren . In Panorama 1453 beleven we de laatste dag van het Oost-Romeinse Rijk.

Middagmaal in een 'Grieks' restaurant dicht bij de hippodroom. In de namiddag staat de Hagia Sofia en het Topkapipaleis met Harem.

[Het Museum van Ayasofya \(Hagia Sophia, 532-37\) Istanbul Turkije \(transanatolie.com\)](#)

[Topkapi-Paleis: Het Topkapi-paleis \(Turks: Topkapi Sarayı\) \(transanatolie.com\)](#)

Wellicht rest ons nog wat tijd om doorheen de grote Overdekte bazaar te flaneren. Het avondmaal nemen we in Kumkapi, een wijk beroemd voor zijn uitstekende visrestaurants  
Overnachting in our Hotel 4\*-Boutique of gelijkwaardig. [i](#)

## **3de dag: Cirkus Maximus-Ibrahim Pacha Paleis-Yerebatan Cisterne-Egyptische en Sjachelarij market-Blauwe Moskee-Boottocht op Bosphorus**

O-M-A

Op de hippodroom bespreken we de restanten van wat ooit het Circus Maximus was en de Nika-opstand onder keizer Justinianus en keizerin Theodora. Bezoek aan de Hippodroom, aan de Ibrahim Pascha Paleis en zijn Etnografisch Museum. Nadien wandeling door de historisch Sultanhametwijk en bezoek aan de Blauwe Moskee.

We lunchen in het Mesopotamische restaurant Gilgamesh, bekend voor zijn zuid-oostelijk Turkse keuken. Daarna komen we onder de grond in de wonderlijke Yerebatan cisterne terecht, een enorm Byzantijns waterreservoir.

Namiddag: bezoek aan de Egyptische en Sjachelarij market.

In de Egyptische Kruidenbazaar wachten saffraan, kaviaar en Turks fruit, we zien Markt van Brocanterie van Mahmut Pacha ook.

Boottochtje op de Bosphorus; we varen onder de twee hangbruggen die Europa met Azië verbinden en bewonderen de onbetaalbare yali's en de sultanspaleizen zoals het Beylerbey-en het weergaloze Dolmahbaçe-paleis. mogelijkheid van kennismaking met de culturele Turkse producten: tapijten, goud en zilverwaren, lederwaren.

Avondmaal en overnachting in het hotel 4\*-boutique of gelijksoortige. [i](#)

## 4e dag: Istanbul-Ankara-Zoutmeer-Archelais Aksaray

O-M-A

Voormiddag: vertrek naar Ankara langs de pittoreske weg van de Zwarte Zee – Pont Euxin. Ontdekking van de woestijnse landschappen van Centrale Anatolie.

Aan onze aankomst te Ankara,

Middagmaal in Hacibey, een traditioneel döner kebab restaurant.

Namiddag: Museum van Anatolische Beschavingen, één van de hoogste punten van onze reis, prijswinnaar museum van de Wereldmusea in 1995.

[Le Musée des Civilisations Anatoliennes, Ankara, Anatolie, L'Asie Mineure, Turquie \(transanatolie.com\)](#)

[Anatolian Civilizations Museum, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara, Turkey \(transanatolie.com\)](#)

In het Museum van de Anatolische beschavingen Museum zien we een heel interessant spijkerschriftbrief van een Hititische vrouw geschrijft aan haar man die in buitenland werkt, zij spreekt over haar schoon moeder.

Na langskomen de Zoutmeer, komen we aan te Aksaray, Seltjoekse Middeleeuwse stad voor de avondmaal en overnachting. Onderweg oprapen van zouten bergkristalen en van de oude binnenlandse zee, beschouwing aan ganzen, eenden, patrijzen, wilde leeuwerikken, flamingos, schildpadden; kudden of schopen van Karaman, geiten van Angora, hazen, konijnen, misschien Cappadosische wolven.

[Bizim-itler: Kemikkıran Asur-Acemhoyuk-Aksaray Malaklıları \(transanatolie.com\)](#)

[erdemzengin.com.tr, Erdem Zengin Erdem Zengin -](#)

Troost van gewonde Kangal-Malaklı

Diner en overnachting in Aksaray. [i](#)

## **5 de Dag: Aksaray-Acemhöyük-Cappadocië - Land van Mooie Paarden**

O-M-A

Voormiddag: bezoek aan de Seltjoekse stad, Aksaray met zijn Pizz Toren en zijn Grote Moskee.

Vertrek naar Acemhöyük, eerste hoofstad van de Hittite Rijk en één van de drie belangrijkste Assyrische handelsbanken.

Ontdekking van de plek door de Rijke Paleizen: Sarikaya-Hatiplar, door de Kerkhof van Enver Aribas.

[Acemhöyük \(Ancient Anatolian City of Acemhoyuk-Aksaray\) \(transanatolie.com\)](#)

[Purushattum \(transanatolie.com\)](#)

Rondslenteren in het dorp, dialoog met de bewoners van Acemhöyük in de typische cafés van het dorp.

Middagmaal bij de bewoners of in de Gemeentehuis van het dorp.

Namiddag: wandeling in de Melendiz Canyon, door de Peristreme Vallei: Selime-Belisirma-Ihlara met zijn primitieve rotskerken van de eerste deel van Christendom.

Agzikarakah van de weg van de Zijde welkome u door zijn kamellen, muildieren.

Alevit wijnproef bij bewoners van de Ondergrondse stad van Saratli.

Avondmaal en overnachting in Cappadocië. [↓](#)

## **6e dag: Cappadocië - Heilige Land van Christendom**

O-M-A

Wandeltochten door een aantal valleien met prachtig geërodeerde tufsteenformaties; de Rozen Vallei en bezoek aan een tapijtschool. Middagmaal in het hotel of in typische local restaurant.

In de namiddag bezoeken we het vallei van Göreme, het openluchtmuseum omgeven door kerken. Kunnen we de primitief christelijk kunst en de Byzantijnse fresco's bewonderen in verschillende kerken. Daarna volgt een heerlijk diner met folkloristische dansavond. Overnachting in ons hotel 4\*. [↓](#)

## **7e dag: Cappadocië – Hacibektaş-Kayseri- Ankara (320 km)**

O-M-A

Na het ontbijt genieten we van tijd om te wandelen in Pasabag en te bezoeken Avanos. Opgravingen tonen aan dat het aan de rivier Kizilirmak gelegen Avanos kan bogen op een lange geschiedenis die terug gaat tot in de bronstijd. Avanos staat al gekend als pottenbakkersregio sinds de tijd van de Hettieten.

Daarna rijden we naar het alevitische bedevaartsoord Hacibektas. De stad is genoemd naar de 13de- eeuwse mysticus Haci Bektas Veli, die wordt gezien als de grondlegger van de Bektashi orde. Het alevitisme, bektashisme en soefisme zien Ali als de deur naar de mystieke kennis en esoterische interpretatie van de islam, zoals aan hem wordt uitgevoerd



door Mohammed :Esedullah-Asadullah (Leeuw van God). Ongeveer een kwart van de Turkse bevolking is aleviet. Het alevitisme is een stroming binnen de sjiietische islam . De nadruk ligt veel minder op wetten en regels, maar des te meer op respect voor andere mensen ongeacht geloof, ras, herkomst en geslacht. We bezichtigen het mausoleum, bezoeken het museum en leren de zachte kant van de Islam kennen in het Mausoleum van Haci Bektaşı Veli.

10de Muharrem, de dag van Ashura: Huseyn bin Ali, Klein Zoon van Mohamed werd vermoord in Kerbela.

Onderweg in Kayseri (het antieke Caesarea), bij de Seldjoekse vesting kunnen we de Huant Medrese met zijn archeologisch Museum, de Grote Moskee-Honata Hatun Moskee en Medrese van Sahabiye bewonderen.

In het zuiden vinden we de Döner Kümbet, een zeer klassiek mausoleum van een Seldjoekenprinses (1276 ) de eerste Seldjoekse anatomieschool en het Museum van medische geschiedenis Gevher Nesibe.

Middagmaal is in Kayseri met de lokale specialieten.

Avondmaal en overnachting in Ankara, het hotel 4\* or 5\*. [i](#)

## **8e dag: Ankara**

O

Na het ontbijt buffet genieten we van vrije tijd in Ankara tot aan de transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht. Einde van een intens gevarieerde reis.

Proef onderweg baklava en neem afscheid van een andere culturele rondreis van Transanatolie Tour. [i](#)

## **Prijs**

- [Tour Prijslijst van TransAnatolie: Reisproducten \(Tours, Rondreizen, Groepsreizen, Vakanties\) van TransAnatolie Tour in Turkije](#)
- Of stuur a.u.b. een e-mail voor de speciale voorwaarden en prijzen. [i](#)

## Opmerkingen

- Vertrekdatum kan aangepast worden voor besloten groepen
- Er is een speciale prijs voor besloten groepen van meer dan 23 personen, voor leden van culturele verenigingen, voor studenten, leraren, personen met een handicap en hun begeleiders. [i](#)

## Facultatieve uitstappen

- Ontdekking van Cappadocië in een luchtballon
- Draaiende Derwisch Dansen [i](#)

## Inbegrepen

- 8dagen/7nachten in vol pension vanaf avondmaal dag 1 t.e.m.ontbijt dag 8
- overnachting in 4\*-5\*-charme boutique hotel,
- Vervoer in Turkije,
- middagmalen in typische Turkse restaurants,
- Boottochtje op de Bophorus,
- een heerlijk diner met folkloristische dansavond,
- toegangen aan de geprogrammeerde bezoeken,
- diensten van een universitair gediplomeerde Frans-, Engels- of Nederlandstalige gids. [i](#)

## Niet inbegrepen

- vlucht Europa/Istanbul
- Ankara/Europa
- Verzekeringen, luchthaventaksen
- Drank aan tafel en de gebruikelijke fooien voor chauffeur en gids (richtprijs 3 à 5 euro pppd) [i](#)

Vertreksdagen kunnen georganiseerd worden (volgens de vraag van de speciale groepen) [i](#)

## **TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.**

[i](#)

# **TransAnatolie TA3404: Volledig rondreis west Turkije: Culturele Turkije Rondreis 15 Dagen, volpension (4\* /5\* /boutiques hotels)**

- O: Ontbijt M:middagmaal A: avondmaal. [i](#)

## **1ste dag: Europe-Istanbul-Byzantijnse land en zeemuren**

A

Bij aankomst in Istanbul maakt u op weg naar uw hotel een oriënterende busrit . We rijden daarbij langs grote delen van de formidabele Byzantijnse land- en zeemuren die pas in 1453 door Mehmet de Veroveraar doorbroken werden.

Avondmaal en eerste van de vier overnachtingen in our Hotel 4\*-Boutique of gelijkwaardig. [i](#)

## **2e dag: Wijk Eyüp-Mausoleum van Eyup-Pierre Loti-Chorakerk-Hagia Sofia-Topkapipaleis-Harem**

O-M-A

Vandaag gaan we met de bus op ontdekking langs de Gouden Hoorn. We beginnen in de wijk Eyüp, een plek waar moslims het mausoleum van de vaandeldrager van de Profeet Mohamet komen bezoeken. Boven de grote islamitische begraafplaats ligt het fameuze café van Pierre Loti, de Franse legerofficier die zijn romantisch hart verloren had aan een verboden liefde. Daarna wandelen we een eind langs de Byzantijnse muur tot aan de Chorakerk/Kariye Camii met haar wereldberoemde mozaïekencyclus met scènes uit het Oude en Nieuwe Testament. .

Yedikule en de landmuren . In Panorama 1453 beleven we de laatste dag van het Oost-Romeinse Rijk.

Middagmaal in een 'Grieks' restaurant dicht bij de hippodroom.

In de namiddag staat de Hagia Sofia en het Topkapipaleis met Harem.

[Het Museum van Ayasofya \(Hagia Sophia, 532-37\) Istanbul Turkije \(transanatolie.com\)](http://transanatolie.com)

[Topkapi-Paleis: Het Topkapi-paleis \(Turks: Topkapi Sarayı\) \(transanatolie.com\)](http://transanatolie.com)

Wellicht rest ons nog wat tijd om doorheen de grote Overdekte bazaar te flaneren. Het avondmaal nemen we in Kumkapi, een wijk beroemd voor zijn uitstekende visrestaurants .

Overnachting in our Hotel 4\*-Boutique of gelijkwaardig. [i](#)

## **3de dag: Cirkus Maximus-Ibrahim Pacha Paleis-Yerebatan Cisterne-**

## **Egyptische en Sjachelarij market- Blauwe Moskee-Boottocht op Bosphorus**

O-M-A

Op de hippodroom bespreken we de restanten van wat ooit het Circus Maximus was en de Nika-opstand onder keizer Justinianus en keizerin Theodora. Bezoek aan de Hippodroom, aan de Ibrahim Pascha Paleis en zijn Etnografisch Museum. Nadien wandeling door de historisch Sultanhametwijk en bezoek aan de Blauwe Moskee.

We lunchen in het Mesopotamische restaurant Gilgamesh, bekend voor zijn zuid-oostelijk Turkse keuken. Daarna komen we onder de grond in de wonderlijke Yerebatan cisterne terecht, een enorm Byzantijns waterreservoir.

Namiddag: bezoek aan de Egyptische en Sjachelarij market.

In de Egyptische Kruidenbazaar wachten saffraan, kaviaar en Turks fruit, we zien Markt van Brocanterie van Mahmut Pacha ook.

Boottochtje op de Bosphorus; we varen onder de twee hangbruggen die Europa met Azië verbinden en bewonderen de onbetaalbare yali's en de sultanspaleizen zoals het Beylerbey-en het weergaloze Dolmahbaçe-paleis. mogelijkheid van kennismaking met de culturele Turkse producten: tapijten, goud en zilverwaren, lederwaren.

Avondmaal en overnachting in het hotel 4\*-boutique of gelijksoortige. [i](#)

## **4de dag: Istanbul-Edirne-Uzunköprü- Dardanelles-Çanakkale**

O-M-A

Na het ontbijt vertrek naar de tweede Ottomaanse hoofdstad Edirne; de oude Hadrianoupolis, gebouwd door de Romeinse keizer Hadrianus in het jaar 125.

Na middag bezoek aan Selimiye, gewijd aan Sultaan Selim II, meesterwerk van Sinan, meester-architect van Suleiman, de wetgever, door de Fransen genoemd als Suleiman de Grote. Selimiye beschouwd als het hoogtepunt van het werk van Sinan, misschien wel de mooiste moskee ooit gebouwd.

Bezoek aan het Archeologisch Museum en de Üçşerefeli-moskee, gebouwd in 1447 tijdens het bewind van Murat II. Het wordt geflankeerd door vier minaretten en een ervan is versierd met drie galerijen. Dit is de reden waarom dit gebouw de bijnaam "de moskee met drie galerijen" krijgt.

Middagmaal in Edirne.

Namiddag, vertrek naar de Dardanellen via Uzunköprü, de "Lange Brug" met een lengte van 1392 m. Doortocht van de Dardanellen, ronddwalen in de kleine steegjes van Çanakkale met contact met de lokale bevolking.

Vanuit Çanakkale hebben we een prachtig uitzicht over de Dardanellen en vinden we verschillende oorlogsmonumenten waaronder enkele ter ere van de Turkse soldaten die mee vochten in de Slag om Gallipoli. De begraafplaatsen en de monumenten maken geen onderscheid tussen de Johnnies en de Mehmeten.

De Anzac-troepen: mythe en werkelijkheid. Van officier Mustafa Kemal tot president Atatürk.

Avondmaal en logement in Eceabat of in Çanakkale. [i](#)

## **5de dag: Çanakkale-Truva- Bursa**

O-M-A

Na het ontbijt maken we kennis met die liefde van Paris en de Mooie Helena van Troje, zien we Achilleus achter Hektor lopen langs de Stadsmuren van Troje, zoals in de Ilias en Odyssees van Homeros van Izmir.

Laten we in Troje de verschillende opgravingslagen aan het woord. Ze vertellen over Homerus' Moeder aller oorlogen Het vervolg leest men in zijn Odysseus "

Middagmaal onderweg en namiddag bezoeken we Bursa.

Bursa is waarschijnlijk een van de mooiste steden van Turkije. De stad is gedoemd tot de kleur groen, die van zijn beroemde moskee, maar ook van de plantaardige versiering van de tuinen en boomgaarden die zich uitstrekken aan de voet van de berg Olympus in Mysia, de huidige Ulu Dag.

De stad lijkt te zijn gebouwd door de koning van Bythinia, Proussa 1e tegen het einde van de 1e eeuw voor Christus. Geëvangeliiseerd door St. Andrew, werd het een van de centra van het christendom in het Oosten. De exploitatie van thermale bronnen en het kweken van zijderupsen onder Justinianus maakten het tot een buitengewoon bloeiende stad.

Bursa is beroemd met Karagöz en Hacivat ook:

Het centrale thema van de toneelstukken is de contrasterende interactie tussen de twee hoofdpersonen. Ze zijn perfecte imitaties van elkaar: in de Turkse versie vertegenwoordigt Karagöz het ongeletterde maar directe publiek, terwijl Hacivat tot de ontwikkelde klasse behoort, Ottomaans-Turks spreekt en een poëtische en literaire taal gebruikt. Hoewel Karagöz zeker bedoeld is als het meer populaire personage bij de Turkse boeren, is Hacivat altijd degene met een nuchtere geest. Hoewel Karagöz altijd de superieure opleiding van Hacivat overtreft met zijn 'native humor', is hij ook erg impulsief en zijn eindeloze stortvloed aan snel rijk-schema's resulteert altijd in mislukking. In de Griekse versie is Hacivat (Hatziavatis) de

beter opgeleide Turk die voor de Ottomaanse staat werkt, en vaak de Pasha vertegenwoordigt, of gewoon wet en orde, terwijl Karagöz (Karagiozis) de arme boer-Griek is, tegenwoordig met Grieks-specifieke attributen van de raya. Hacivat probeert voortdurend Karagöz te "domesticeren", maar boekt geen vooruitgang. Volgens de Turkse dramaturg Kırılı benadrukt Hacivat het bovenlichaam met zijn verfijnde manieren en afstandelijke instelling, terwijl Karagöz meer representatief is voor "het onderlichaam met eten, vloeken, ontlasting en de fallus.

In Bursa; de Groene Moskee, een juweel van marmer en aardewerk waarvan de gebedsruimte is bekleed met geglazuurde aardewerken tegels in een prachtig blauwachtig groen.

Het werd gebouwd tijdens het bewind van Mehemet I en is misschien wel een van de mooiste Ottomaanse moskeeën.

Bezoek ook het Groene Mausoleum met de overblijfselen van Sultan Mehmet I. De buitenmuren van deze achthoekige türbe zijn bedekt met blauw / groene tegels en maken het tot een van de wonderen van de stad.

Complex Muradiye met de keizerlijke graven, deze monumenten fascineren ons door het lot van de Ottomaanse prinses: van Djem Sultan, zoon van Fatih-Mehmet, de veroveraar van Istanbul en van prins Moustapha, zoon van Suleiman de wetgever.

Vrije tijd op de Grand Bazaar van Bursa, zijdeproducten en kruiden.

Avondmaal en overnachten te Bursa 4\*-5\* [i](#)

## **6de dag: Bursa-Aizanoi-Emet**

O-M-A



Op weg naar de antieke stad Aizanoi, met de best bewaarde Romeinse tempels; Zeustempel, theater, stadion, thermen, bruggen, beursgebouw. We bezoeken ook de Boraxmijn.

Na het bezoek aan het Stadhuis en de school van Emet, vrije namiddag om te ontspannen in Emet, centrum van thermale bronnen, om te genieten van thermale hamams en kennis te maken met de gastvrije bevolking van Phirigie.

Avondmaal en overnachting in de toeristische gebouwen van het stadhuis van Emet of in Aizonoi. [i](#)

## **7de dag: Emet-Sardes-Efeze**

O-M-A

's Ochtends vertrek richting Sardes, de hoofdstad van Lydië, het vruchtbare land van rijke Koning Croesus, bevoeid door de Pactalos. We bezoeken de Synagoge van de stad. Deze was één van de zeven eerste kerken, zoals vermeld in de Apocalyps van Sint-Johannes.

Middagmaal in de hoofdstad van Ionië, Efeze, de stad van Artemis.

Transanatolie in Ephesos

[Efeze \(transanatolie.com\)](http://transanatolie.com)

Namiddag bezoeken we de indrukwekkende antieke Site van Efeze, de Academie van het Oosten en we bewonderen er:

de Agora, de Stoa, de Curetenstraat, de Herculespoort, het Odeon(concertzaal), de Tempel van Domitianus, het Monument van Memius, de Trajanusbron uit de Period

van Pax Romana, de Thermen, de Tempel van Hadrianus, de hangende huizen van notabelen, de Celsus-Bibliotheek, de Bordelen, de Marmeren weg, de Agora van Demos, het grote Theater van Sint-Paulus, de Arkadianeweg(Havenstraat), de

Maria- of Conciliekerk waar Oecumenische bijeenkomsten werden gehouden, de Romeinse Beurs, de Poort van Augustus.

Halte in een lederfabriek.

Avondmaal en overnachting te Efeze of te Kusadasi. [i](#)

## **8ste dag: Priëne-Milete- Didyma- Pamukkale**

Na het ontbijt, vertrek naar Priëne, de stad van de grote stedenbouwkundige Hippodamus, (dambordpatroon). Bezoek aan Milete (van Thales) en daarna gaan we op zoek naar een antwoord op onze vragen naar onze toekomst bij het Orakel van Apollo te Didyma, in de grootste tempel van de wereld.

Vismaal te Didyma in de schaduw van de Tempel van Apollo.

Namiddag bewonderen we Pamukkale (Katoenburcht) met zijn kalksteenterrassen bij de site Hiërapolis waar vrouwen zelfmoord pleegden na de dood van hun echtgenoot om hun liefde voor hen te tonen.

Avondmaal en overnachting in ons hotel waar een thermaal zwembad en jacuzzi u opwachten. [i](#)

## **9de dag: Pamukkale-Aphrodisiyas-Sagalassos-Antalya**

Vroeg vertrekken om, bij de eerste zonnestralen, de katoen- en tabaksvelden te fotograferen; aankomst in de stad van Aphrodite (godin van de liefde) en door de Romeinen beter bekend als Venus.

Bezoek van de uitzonderlijke site Aphrodisias, waar Prof. Erim - de beroemde archeoloog - zijn hart verloor, prachtig in het groen gelegen met zijn museum en het beeld van Aphrodite.

Middagmaal bij de nomaden met hun lokale keuken.

In de namiddag, na de rozentuin en het vogelparadijs van het meer van Burdur te hebben bezocht, gaan we naar de verborgen site van de Taurus: Sagalassos: de grote

liefde van Prof. Marc Waelkens en zijn studenten van de "Université Catholique Leuven".

Sagalassos bevindt zich in de regio Pisidië, 110 kilometer ten noorden van Antalya in Turkije. Vanaf 546 v.C. behoorde Sagalassos tot het Perzische Rijk en jonge mannen worden huurlingen. De oorlogszuchtige en rebelse Sagalassiërs ondernamen regelmatig plundertochten in Anatolië en kwamen zo in contact met de Grieken. Later werden de vechtlustige Pisidiërs gegeerd als soldaten van de hellenistische koninkrijken van Alexander de Grote's generaals.

Avondmaal en overnachten te Antalya, de stad van Koning Attalis, neef van Alexander de Grote. [i](#)

## **10de dag: Antalya-Konya-Acemhöyük-Aksaray en Cappadocië**

Dromend in het verleden, al slenterend door de kleine steegjes van Antalya, observeren we de kleine bootjes van de eenvoudige vissers en de schoeners van de Turkse aristocraten in de oude haven. Hier genieten we van de "hellenistische, Romeinse, byzantijnse, seldjoekse en osmaans-turkse" monumenten.

Na het bezoek aan de stad bewonderen we de watervallen van Karpuzkaldıran.

Nadat we Taurusketen hebben doorkruisd met de typische landschappen bevolkt met geiten van de nomaden, passeren we de papavervelden en bezoeken we de Karavanseraï van Horozluhan en nemen we ons middagmaal op de Zijderoute.

Namiddag, bezoek aan het Museum van moslim-turkse kunst; in het Mausoleum van Mevlana, de stichter van de cultus van

de Dansende (draaiende) Derwisjen, met een rijke collectie aan etnografische werken waaronder één zeer zeldzaam tapijt dat per cm<sup>2</sup> 144 dubbele knopen bevat.

Op het einde van de middag arriveren we te Acemhöyük, de 1ste Hoofdstad van de Hettieten met het Sarıkaya paleis en Hatıplar paleis.

Avondmaal en overnachting te Aksaray in het Agaçlı Motel 4\* of het Eras Hotel 5\* [i](#)

## **11de dag: Cappadocië; Aksaray, Selime, Ihlara, Saratli-Cappadocië.**

Bezoek aan de Seldjoekse stad Karamanoglu; Aksaray met zijn Toren van Pizze, zijn Grote Moskee die typisch is voor de 13de eeuw. Tocht door de Canyon van Melendiz met de vele typische dorpjes zoals Selime-Yaprakhisar-Belisırma met aankomst in de Vallei van Péristrema-Ihlara. Kennismaken met de primitieve syriakische kerken uit de eerste periode van de Christelijke Campus te Cappadocië. Een voettocht is mogelijk voor de liefhebbers van natuur en vogels.

Middagmaal in de Canyon van Melendiz te Ihlara. Op het einde van de namiddag, bezoek aan de Ondergrondse stad Saratlı, de stad van Simone van Waterloo. [i](#)

## **12de dag: Cappadocië**

Na het ontbijtbuffet bezoek we de oude holwoningen van ÜRGÜP, de "gecoiffeerde jongedames met hun moeder"; ÜÇ GÜZELLER, de "Duivenvallei", UCHISAR, AVCILAR, de vallei van GÖREME met zijn rotskerkjies.

Middagmaal in het hotel of buffet in het restaurant KORU.

Vervolgen genieten we van een ontspannend programma om verschillende ambachten te leren kennen (weven en tapijten knopen)

Avondmaal en overnachting in ons hotel. [i](#)

## **13de dag: Cappadocië-Venessa-Sezarus-Kayseri-Erciyes-Ankara**

Na het ontbijt is er een wandeltocht waarbij we de Rozen-, de Kamelen-, de Kroonprins-, de Uilen- en de Heilige Maagdvallei verkennen.

Halte aan het atelier van Onyx.

Ontdekking van het eerste deel van de Vallei van Zelve: Paşabağ. Wandeling aan de Rode rivier, met zicht op de typische huizen van Venessa-Avanos.

Middag maal in het Altinocak Restaurant van Avanos, het meest gereputeerde van de regio omwille van hun Çömlek Kebab. Namiddag bezoeken we de Villa van Julius Sezarus; In Kayseri: De Romeinse vestingmuren van het Huan Hatun Complex, nu het Etnografische museum; Het graf van de Prinses: Döner Kümbet; Gevher Nesibe en het historische museum van de geneeskunde.

Daarna volgen we de weg van de hoge steppes naar Centraal Anatolië, met aankomst in Ankara.

Avondmaal en overnachting te Ankara. [i](#)

## **14de dag: Ankara- Doorkruisen van de Pontische bergketen -Meer van Sapanca-İst.**

Na het ontbijtbuffet leidt onze gids ons voor een bezoek aan het Museum van Anatolische Beschavingen, prijswinnaar museum van de Wereldmusea in 1995.

[Le Musée des Civilisations Anatoliennes, Ankara, Anatolie, L'Asie Mineure, Turquie \(transanatolie.com\)](http://transanatolie.com)

[Anatolian Civilizations Museum, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara, Turkey \(transanatolie.com\)](http://transanatolie.com)

In het Museum van de Anatolische beschavingen Museum zien we een heel interessant spijkerschriftbrief van een Hititische vrouw geschrijft aan haar man die in buitenland werkt, zij spreekt over haar schoon moeder.

We vervolgen onze reis met een bezoek in de Oude Ankara, aan de citadel, aan Konak Boyacizade, aan het Zenger Pacha etnografisch Museum, en daarna aan het Kruidenmarkt. Middagmaal in Hacibey, een traditioneel döner kebab restaurant.

Na de lunch bezoeken we het Mausoleum van Atatürk en dichtbij museum met zijn fotografie tentoonstelling, herinnering aan het belangrijkste momenten van zijn leven en van het stichting van het Republiek.

[Ataturk Museum: Mausoleum en het Museum van Atatürk \(transanatolie.com\)](http://transanatolie.com)

Namiddag, keren we terug naar ons vertrekpunt: de Culturele hoofdstad van vijf beschavingen, namelijk: Byzantium of Constantinopel of Istanbul.

Afscheidsmaal en overnachting in ons hotel te Istanbul. [i](#)

## **15de dag: İstanboel/Europa**

Vrije dag waar enkele facultatieve uitstappen mogelijk zijn tot vertrek naar de luchthaven . Einde van een onvergetelijke reis.

Proef onderweg baklava en neem afscheid van een andere culturele rondreis van Transanatolie Tour. [i](#)

## **Prijzen**

- [Tour Prijslijst van TransAnatolie: Reisproducten \(Tours, Rondreizen, Groepsreizen, Vakanties\) van TransAnatolie Tour in Turkije](#)

- Of stuur a.u.b. een e-mail voor de speciale voorwaarden en prijzen. [i](#)

## Opmerkingen

- Vertreksdatum kan veranderd worden voor gesloten groepen .
- Er is een speciale prijs voor gesloten groepen van meer dan 23 pax. Kortingen zijn eventueel mogelijk voor studenten, onderwijspersoneel, reizigers met een beperking en hun begeleiders.
- Eén FOC voor groepen van meer dan 23 pax. [i](#)

## Facultatieve excursies

- Draaiende Derwisch Dansen,
- Diner in het Gar Kabaret restaurant of in de Caravanserail Night Club of in de Galata Toren of in Orient House Istanbul [i](#)

## Inbegrepen

- Verblijf van 15 dagen en 14 nachten in hotels 4\*, vol pension( ontbijt, lunch en diner)
- Vervoer van en naar luchthaven in Turkije.
- Rondreis bevat: 14 nachten in hotel 4\* vol pension, 13 maaltijden in diverse gespecialiseerde restaurants s'middags
- Ingangsgelden voor de verschillende bezoeken voorzien in het programma
- Bottocht op Bosphorus
- De begeleiding door een universitaire conferentie meertalige gids (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Ourdou. [i](#)

## Niet inbegrepen

- Vluchten H/T naar Istanbul.
- Verzekeringen, luchthaventaksen

- Drank aan tafel en de gebruikelijke fooien voor chauffeur en gids. [i](#)

Vertrekdagen kunnen georganiseerd worden (volgens de vraag van de speciale groepen) [i](#)

## **TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.**

[i](#)

## **TransAnatolie TA3405: ISTANBUL VAN EEUWEN en EDİRNE: Culturele Rondreis Istanbul-Edirne 8d7n: vol pension in hotels 4\***

- O: Ontbijt M:middagmaal A: avondmaal. [i](#)

### **1ste dag:Europe-Istanbul-Bzantijnse land en zeemuren**

A

Bij aankomst in Istanbul maakt u op weg naar uw hotel een oriënterende busrit . We rijden daarbij langs grote delen van de formidabele Byzantijnse land- en zeemuren die pas in 1453 door Mehmet de Veroveraar doorbroken werden.

Avondmaal en eerste van de vier overnachtingen in our Hotel 4\*-Boutique of gelijkwaardig. [i](#)



## **2e dag: Wijk Eyüp-Mausoleum van Eyup-Pierre Loti-Chorakerk-Hagia Sofia-Topkapipaleis-Harem**

O-M-A

Vandaag gaan we met de bus op ontdekking langs de Gouden Hoorn. We beginnen in de wijk Eyüp, een plek waar moslims het mausoleum van de vaandeldrager van de Profeet Mohamet komen bezoeken. Boven de grote islamitische begraafplaats ligt het fameuze café van Pierre Loti, de Franse legerofficier die zijn romantisch hart verloren had aan een verboden liefde. Daarna wandelen we een eind langs de Byzantijnse muur tot aan de Chorakerk/Kariye Camii met haar wereldberoemde mozaïekencyclus met scènes uit het Oude en Nieuwe Testament.

Yedikule en de landmuren . In Panorama 1453 beleven we de laatste dag van het Oost-Romeinse Rijk.

Middagmaal in een 'Grieks' restaurant dicht bij de hippodroom. In de namiddag staat de Hagia Sofia en het Topkapipaleis met Harem.

[Het Museum van Ayasofya \(Hagia Sophia, 532-37\) Istanbul Turkije \(transanatolie.com\)](http://transanatolie.com)

[Topkapi-Paleis: Het Topkapi-paleis \(Turks: Topkapi Sarayı\) \(transanatolie.com\)](http://transanatolie.com)

Wellicht rest ons nog wat tijd om doorheen de grote Overdekte bazaar te flaneren. Het avondmaal nemen we in Kumkapi, een wijk beroemd voor zijn uitstekende visrestaurants .

Overnachting in our Hotel 4\*-Boutique of gelijkwaardig. [i](#)

## **3de dag: Cirkus Maximus-Ibrahim Pacha Paleis-Yerebatan Cisterne-**

# **Egyptische en Sjachelarij market- Blauwe Moskee-Boottocht op Bosphorus**

O-M-A

Op de hippodroom bespreken we de restanten van wat ooit het Circus Maximus was en de Nika-opstand onder keizer Justinianus en keizerin Theodora. Bezoek aan de Hippodroom, aan de Ibrahim Pascha Paleis en zijn Etnografisch Museum. Nadien wandeling door de historisch Sultanhametwijk en bezoek aan de Blauwe Moskee.

We lunchen in het Mesopotamische restaurant Gilgamesh, bekend voor zijn zuid-oostelijk Turkse keuken. Daarna komen we onder de grond in de wonderlijke Yerebatan cisterne terecht, een enorm Byzantijns waterreservoir.

Namiddag: bezoek aan de Egyptische en Sjachelarij market.

In de Egyptische Kruidenbazaar wachten saffraan, kaviaar en Turks fruit, we zien Markt van Brocanterie van Mahmut Pacha ook.

Boottochtje op de Bosphorus; we varen onder de twee hangbruggen die Europa met Azië verbinden en bewonderen de onbetaalbare yali's en de sultanspaleizen zoals het Beylerbey- en het weergaloze Dolmahbaçe-paleis. mogelijkheid van kennismaking met de culturele Turkse producten: tapijten, goud en zilverwaren, lederwaren.

Avondmaal en overnachting in het hotel 4\*-boutique of gelijksoortige. [i](#)

## **4e dag: Archeologisch Museum-Çinili Köşk-Beylerbeyi Paleis- Çamlıca Heuvel-Asié**

O-M-A

In de voormiddag bewonderen we in het Archeologisch Museum ook de rijke Midden-Oostencollectie en de Cinili kiosk. Voor het middageten steken we over naar Fenerbahce op de Aziatische kant . We zijn vlak bij de Bagdad Caddesi, met zijn 13 km zowat de langste shopping street ter wereld. We bezoeken nog het Beylerbeyi Paleis om ten slotte onze dag te eindigen op de Camlica heuvel.

[Beylerbeyi Paleis, Istanbul \(transanatolie.com\)](http://transanatolie.com)

We hebben er een 360 ° panorama over Istanboel met zijn 18 miljoen inwoners . Diner en overnachting in ons 4\* Hotel, boutique of gelijksoortige. [i](#)

## **Dag 5: Istanbul-Edirne**

Na het ontbijt vertrek naar de tweede Ottomaanse hoofdstad Edirne; de oude Hadrianoupolis, gebouwd door de Romeinse keizer Hadrianus in het jaar 125.

Na middag bezoek aan Selimiye, gewijd aan Sutlan Selim II, meesterwerk van Sinan, meester-architect van Suleiman, de wetgever, door de Fransen genoemd als Suleiman de Grote.

Het wordt beschouwd als het hoogtepunt van het werk van Sinan, misschien wel de mooiste moskee ooit gebouwd.

Bezoek aan het Archeologisch Museum en de Üçşerefeli-moskee, gebouwd in 1447 tijdens het bewind van Murat II. Het wordt geflankeerd door vier minaretten en een ervan is versierd met drie galerijen. Dit is de reden waarom dit gebouw de bijnaam "de moskee met drie galerijen" krijgt.

Lunch, diner en overnachting in Edirne. [i](#)

## **Dag 6: Edirne-Istanbul**

Na het ontbijt wandeling naar de Bazaar van Rustem Pasha, Grand Vizier en de schoonzoon van Suleiman, de wetgever was

ook van toepassing op Soliman de Grote. Na een bezoek aan het Ottomaanse Sultan Bazajet 2 Psychotherapie Medisch Complex waar de zieken werden genezen met muziek en het geluid van water,

Na de lunch aan de oevers van de rivier de Meriç die de grens vormt tussen Turkije en Griekenland, vertrek naar Istanbul.

We rijden naar de Uzunköprü-brug, die wordt beschouwd als de langste stenen brug ter wereld. Oorspronkelijk was het 1392 m lang en 5,5 m breed. Het is versierd met gestileerde dieren en planten op de gevels van de bogen en de pilasters van de brug zijn erg interessant: de figuren van dieren symboliseren kracht en macht. Deze brug, voorzien van een prieel, is nog steeds in gebruik.

Keer terug naar Istanbul via Hayrabolu, Murati en Corlu.

Diner en overnachting in Istanbul, hotel 4\*. [i](#)

## **Dag 7: Wandeldag op de Prinseneilanden met lunch op Grand Eiland –Büyük Ada.**

[i](#)

## **Dag 8: Na het ontbijt vrije dag volgens retourschema; transfer naar de luchthaven.**

Proef onderweg baklava en neem afscheid van een andere culturele rondreis van Transanatolie Tour. [i](#)

## **Prijs**

- [Tour Prijslijst van TransAnatolie: Reisproducten \(Tours, Rondreizen, Groepsreizen, Vakanties\) van TransAnatolie Tour in Turkije](#)

- Of stuur a.u.b. een e-mail voor de speciale voorwaarden en prijzen. [i](#)

## Opmerkingen

- Vertreksdatum kan veranderd worden voor gesloten groepen .
- Er is een speciale prijs voor gesloten groepen van meer dan 23 pax. Kortingen zijn eventueel mogelijk voor studenten, onderwijspersoneel, reizigers met een beperking en hun begeleiders.
- Stuur a.u.b. een e-mail voor de speciale voorwaarden en prijzen.
- Eén FOC voor groepen van meer dan 23 pax. [i](#)

## Facultatieve excursies

- Diner in het Gar Kabaret restaurant of in de Caravanserail Night Club of in de Galata Toren of in Orient House Istanbul
- of Draaiende Derwisch Dansen. [i](#)

## Inbegrepen

- Verblijf van 8 dagen en 5 nachten in een hotel 4\* in Istanbul, 2 nachten in Edirne in een hotel 4\* vol pension( ontbijt, lunch en diner)
- Vervoer van en naar luchthaven in Istanbul, Istanbul-Edirne-Istanbul
- Maaltijden in diverse gespecialiseerde restaurants s'middags
- Ingangsgelden voor de verschillende bezoeken voorzien in het programma
- Bottocht op Bosphorus
- De begeleiding door een universitaire conferentie meertalige gids Nederlands, Frans, Engels, Duits, Ourdou [i](#)

## Niet inbegrepen

- Vluchten H/T naar Istanbul.

- Verzekeringen, luchthaventaksen en,
- Drank aan tafel en de gebruikelijke fooien voor chauffeur en gids (richtprijs 3 à 5 euro pppd). [i](#)

Vertrekdagen kunnen georganiseerd worden (volgens de vraag van de speciale groepen) [i](#)

## **TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.**

[i](#)

## **TransAnatolie TA3408: Culturele Rondreis Turkije: 8 Daagse Culturele Tour: Ankara-Zwarte Zee- Cappadocie: Cultureel Ensemble: Van de Romeinse Hoofdstad aan Rijkdom van Hettiten**

- O: Ontbijt M:middagmaal A: avondmaal. [i](#)

### **Dag 1: Istanbul**

Aankomst in Istanbul, ontdekking en orientatië in de stad.  
Dinner en overnachting in ons 4\* hotel. [i](#)

## Dag 2: Istanbul

In het morgen stellen wij u het volgende voor: ontdekking van de Gouden Hoorn. We bewonderen de Romeins-Byzantijns wal, gevolgd door een bezoek aan de Kerk van de Heilige Verlosser in Chora, waar we werkelijk in bewondering staan voor de prachtige mozaïeken van de Heilige Maagd, Jezus-Christus en van de apostelen.

Een boottochtje langs de Detroit van de Bosphorus naar de Zwarte Zee ( facultatie (17€ ) laat ons de schoonheden van beide continenten zien; zowel de europese kant als de aziatische, met hun paleizen, moskeeën en hun yalis. De beide zeiden zijn verbonden met twee hangbruggen.

We nemen ons lunch in een Turkse-Griekse restaurant dichtbij het Romeins Circus.

Na middag brengen we door met het bezoek aan de Heilige Sofia "Aya Sofia", respectievelijk, kerk, moskee en museum – die vertegenwoordigt zowel voor de christelijke als de musulmaanse wereld. We bewonderen het prachtige Ottomaanse Topkapi Paleis (het bezoek aan de Harem en de Schachtkamer zijn supplementair te betalen aan de ingang).

Op het einde van de middag, flaneren we in de Grote Bazaar om de verschillende oriëntaalse geuren in de souks op te snuiven.

Ten einde van onze dag steken we Bosphorus, door Brug van Bosphorus. We bezoeken Scutari-Üsküdar en nemen we onze avondmaal in Aziatische deel van Istanbul. Later vertrekken we naar Ankara met Wagoons Lits. [i](#)

## Dag 3: Ankara – Hattusas – Amasya (376 km)

Na het ontbijt in Wagoons Lits vertrekken we via de Kizilirmak Vallei naar de hoofdstad van het Hettitisch Rijk Hattusas en zijn

kloostercomplex Yazilikaya; nu is het een historische nationaal park.

De voornaamste bezienswaardigheden gaan tot de laatste periode van het machtig Hettitisch heiligdom. In het park kunnen we zien de grote tempel te Asagi Sevir (tempel nr 1), de vestingmuren van de stad met de kolossale porten (de leeuwen poort Arslanli, de poort Poterni en Yer, de Koningspoort Kral).

In Yukari Sevir kunnen we bewonderen de 31 tempels, bouwde op de rotsflanken van de Nisan Heuvel, de Koninklijk Paleis, de Grote Kasteel en andere gebouwen.

De openlucht tempel van Yazilikaya, enige spoor van het Hettitisch Koninkrijk periode, ligt op 5 km ten noord-oosten van Bogazköy. Het bestaat uit twee ruimten: de kleine en de grote galerij, en was opgericht profiterend van de natureel beschikking van de lokale rotsen.

Op de rechtse muur van de grote galerij zijn godinen afgebeeld, die in de rots gebeiteld zijn, terwijl de linkse muur laat zien de beeld van de goden.

Deze twee groepen leiden ons naar een achteraan wand, de belangrijkste, die toont ons de ontmoeting van de God van het tijd Tesup and zijn echtgenote Godin Hepatu.

In een typische dorp mogen we een Hettitisch middagmaal waarderen, voorbereid met droge kruiden met de Hoog Hettitische schaal.

In de namiddag vertrekken we richting Amasya, de geboorteplaats van de beroemd geograaf Strabon (1ste eeuw voor Chr.) en de plaats waar de Turkse kroonprinsen zijn opleiding kregen.

Onze charme hotel in Amasya (\*\*\*\*) verwacht ons.



Tijdens de zon ondergang lopen we rond de Yesil Irmak Vallei en langs de weg fotograferen we de prachtige oude houten huizen van Amasya, beroemde voor hun Ottomaanse stijl.

Avondmaal en overnachting in het hotel. [i](#)

## **4e dag: Amasya – Zile – Cekerek – Bogaziliyan – Cappadocië (330 km)**

Na het ontbijtbuffet onderzoeken we naar de stad van Ferhat en Sirin, ook bekend als 'Stad van de Kroon', Amasya.

Bewonderen we de oude huizen, Hazeranlar Konagi, de Etnografische Museum, de Koninklijke graven uit het Griekse tijdperk die in de rotsen zijn uitgehouwen. Maar ook de Amasya Kasteel, Burmali, de Moskee met de Spiraalminaret, de Moskee van Bayezit II en zijn Kulliye Medrese, de Gök Medrese, de brugen (Caglayan, Alcak, Kus), Darussifa – Bimarhane (psychiatrische ziekenhuis).

Het Asmaya Museum, één van de prachtigste ter Turkiye aanbiedt meer dan 27000 stukken, sporen van 11 beschavingen. Middagmaal in een locale restaurant.

In de namiddag rijden we door Turhal – Zile en bezoeken we de Zile Kasteel, plaats van de orlogen tussen Romeinse en de Brug bewoners, ook bekend voor de beroemde aanhaling van Romein Julius Caesar: "Veni, Vidi, Vinci". Daarna rijden we naar Cekerek, Sorgun, Bogazliyan en naar Cappadocie, één van de feeëriekste landschappen ter wereld.

Avondmaal en overnachting in onze hotel (\*\*\*\*). [i](#)

## **5e dag: Cappadocië**

Na het ontbijtbuffet brengen we een bezoek naar de oude huizen van Ürgüp en verder gaan we doorheen de Rozen Vallei, de Vallei van Kamelen, de Vallei van de Maagd Maria. Dan genieten we van een ontspanning programma om verschillende

handwerken te ontdekken (Tapijt knoppen, nomadisch cultuur en keizerse paleizen).

Tijdens het middagmaal smaken we de 'Cömlek Kebab', streek specialiteit, in een typische restaurant met een prachtig zicht op de Kizilirmak Rivier.

In de namiddag beschouwen we de vreemde en verwonderlijke landschappen van Cappadocië, met de zo rustige en schilderachtige oude dorp van Mustafapasa, vroeger bekend onder de naam van Sinasos. We vervolgen met de Vallei van Cemil-Taskin-pasa-Soganli van de twee architecten van het streek, met de vulkanen Erciyes en Hasandag. In Soganli gaan we de ambachtelijke popen met traditionele kleden zien; handmaakt uit lijn, bijzonderlijk handschoenen en sokken met Anatolische vormen. Avondmaal en overnachting in onze hotel.

i

## **6e dag: Cappadocië, de Heilige Land van Christendom volgens de Openbaring van Sint Jan**

Na onze openbuffet ontbijt, wandeltochten door de drie Cappadocien gratiën, Üc Güzeller, de Duivenvallei, Uchisar, Avcilar. Bezoek naar een onyxatelier, leder fabriek.

Middagmaal in het hotel of in het buffet van het restaurant Koru.

Namiddag bezoeken we het vallei van Göreme, het openluchtmuseum. Met de lichten van de late namiddag kunnen we de primitief christelijk kunst en de Byzantijnse rijkse kunst bewonderen door verschillende kerken: Tokali-Elmali-Sint Basilius, Yilanli-Sandal met de kloosters van de priesters en priesteressen, een religieuze campus enige in de wereld, plaats van ontvang, toevlucht, gebed van de apostellen, van de eerste Christenen, van de 40 Cappadocische

Kerkvaders, van St. Paulus, St. Jan, St. Timothee, St. Barnabas, Gregorius van Nazianze en St. Basilius.

Avondmaal en overnachting in onze hotel. [i](#)

## **7de dag: Cappadoce Ankara- - Wagoon Lits-Wagoons Lits**

Na het ontbijtbuffet vertrekken we naar Ankara. Op de weg bezoeken we ondergrond stad in Saratli en Zout Meer. In Ankara leidt onze gids ons voor een bezoek aan het Museum van Anatolische Beschavingen. Het is de prijswinnaar museum van de Wereldmusea in 1995. Er is ook een conferentie in het museum over deze beschavingen.

Vervolgens bezoeken wij oude deel van Ankara: de citadel, Konak, Boyacizade, Zenger Pacha, Etnografisch Museum en kruidenmarkt. Middagmaal in Hacibey, een traditioneel Döner Kebab restaurant.

Na de lunch nemen we foto onder andere van Ataturk Mausoleum. Dinner in Keykan of Kent Hotel. Vertrek naar Istanbul met Wagoon Lits. [i](#)

## **8e dag: Istanbul-Europa**

Na het ontbijt in onze Wagoon Lits (of in onze hotel) krijgen wij vrije tijd in Istanbul tot transfer tijd naar de luchthaven. [i](#)

### **Prijs**

- [Tour Prijslijst van TransAnatolie: Reisproducten \(Tours, Rondreizen, Groepsreizen, Vakanties\) van TransAnatolie Tour in Turkije](#)
- of neem contact met ons op. [i](#)

## **Mogelijkheid om deel te nemen aan één van de facultatieve excursies**

- Tijdens de Cappadocië rondreis, een Turkse avond met volksdansen en Mevlevi betoning
- Ontdekking van Cappadocië met mongolfière

## In de prijs begrepen

- 8dagen/7nachten vul pension
- vervoer in Turkije
- middagmalen in typische Turkse restaurants, één van de beste ter wereld.
- toegangen aan de voorzien bezoeken
- diensten van de gids. [i](#)

## Niet inbegrepen

- Vlucht Europa/Istanbul/Europe
- Verzekeringen, luchthaven taxen
- Drinken and fooien [i](#)

## TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.

[i](#)

**TransAnatolie TA3411:  
ISTANBUL- NICEE – IZNIK -  
CUMALIKIZIK  
UNESCOWERELDERFGOED -  
BURSA: Culturele Rondreis  
8d7n: vol pension in hotels 4\*  
5\***

- O: Ontbijt M:middagmaal A: avondmaal. [i](#)

## **1ste dag:Europe-Istanbul-Byzantijnse land en zeemuren**

A

Bij aankomst in Istanbul maakt u op weg naar uw hotel een oriënterende busrit . We rijden daarbij langs grote delen van de formidabele Byzantijnse land- en zeemuren die pas in 1453 door Mehmet de Veroveraar doorbroken werden.

Avondmaal en eerste van de vier overnachtingen in our Hotel 4\*-Boutique of gelijkwaardig. [i](#)

## **2e dag: Wijk Eyüp-Mausoleum van Eyup-Pierre Loti-Chorakerk-Hagia Sofia-Topkapipaleis-Harem**

O-M-A

Vandaag gaan we met de bus op ontdekking langs de Gouden Hoorn. We beginnen in de wijk Eyüp, een plek waar moslims het mausoleum van de vaandeldrager van de Profeet Mohamet komen bezoeken. Boven de grote islamitische begraafplaats ligt het fameuze café van Pierre Loti, de Franse legerofficier die zijn romantisch hart verloren had aan een verboden liefde. Daarna wandelen we een eind langs de Byzantijnse muur tot aan de Chorakerk/Kariye Camii met haar wereldberoemde mozaïekencyclus met scènes uit het Oude en Nieuwe Testament. .

Middagmaal in een 'Grieks' restaurant dicht bij de hippodroom.

In de namiddag staat de Hagia Sofia en het Topkapipaleis met Harem. Wellicht rest ons nog wat tijd om doorheen de grote Overdekte bazaar te flaneren. Het avondmaal nemen we in

Kumkapi, een wijk beroemd voor zijn uitstekende visrestaurants . Overnachting in our Hotel 4\*-Boutique of gelijkwaardig. [i](#)

## **3de dag: Cirkus Maximus-Ibrahim Pacha Paleis-Yerebatan Cisterne-Egyptische en Sjachelarij market-Blauwe Moskee-Boottocht op Bosphorus**

O-M-A

Op de hippodroom bespreken we de restanten van wat ooit het Circus Maximus was en de Nika-opstand onder keizer Justinianus en keizerin Theodora. Bezoek aan de Hippodroom, aan de Ibrahim Pascha Paleis en zijn Etnografisch Museum. Nadien wandeling door de historisch Sultanhametwijk en bezoek aan de Blauwe Moskee.

We lunchen in het Mesopotamische restaurant Gilgamesh, bekend voor zijn zuid-oostelijk Turkse keuken. Daarna komen we onder de grond in de wonderlijke Yerebatan cisterne terecht, een enorm Byzantijns waterreservoir.

Namiddag: bezoek aan de Egyptische en Sjachelarij market.

In de Egyptische Kruidenbazaar wachten saffraan, kaviaar en Turks fruit, we zien Markt van Brocanterie van Mahmut Pacha ook.

Boottochtje op de Bosphorus; we varen onder de twee hangbruggen die Europa met Azië verbinden en bewonderen de onbetaalbare yali's en de sultanspaleizen zoals het Beylerbey-en het weergaloze Dolmahbaçe-paleis. mogelijkheid van kennismaking met de culturele Turkse producten: tapijten, goud en zilverwaren, lederwaren.

Avondmaal en overnachting in het hotel 4\*-boutique of gelijksoortige. [i](#)

## **4e dag: Archeologisch Museum-Çinili Köşk-Beylerbeyi Paleis- Çamlıca Heuvel-Asié**

O-M-A

In de voormiddag bewonderen we in het Archeologisch Museum ook de rijke Midden-Oostencollectie en de Cinili kiosk. Voor het middageten steken we over naar Fenerbahce op de Aziatische kant . We zijn vlak bij de Bagdad Caddesi, met zijn 13 km zowat de langste shopping street ter wereld. We bezoeken nog het Beylerbeyi Paleis om ten slotte onze dag te eindigen op de Camlica heuvel. We hebben er een 360 ° panorama over Istanboel met zijn 18 miljoen inwoners . Diner en overnachting in ons 4\* Hotel, boutique of gelijksoortige. [i](#)

## **Dag 5: Istanbul-Nicee, Iznik-Cumalikizik- Bursa (240 km)**

O-M-A

Na het ontbijtbuffet in ons hotel steekt u de Bosporus over via de Hangbrug naar de Asian Contains. We bereiden ons ook voor om de Zee van Marmara over te steken vanaf de kant van Eskihisar. De overtocht van de Zee van Dolfijnen duurt ongeveer 30 minuten.

Aangekomen in Iznik, was het oude Nicea de zetel van een beroemd oecumenisch concilie in 325 waarin het Arianisme (een leer die de goddelijke persoonlijkheid van Christus ontkende) werd veroordeeld.

De stad dankt haar reputatie aan de vele aardewerkateliers die er tijdens de Ottomaanse tijd zijn gevestigd.

In de Romeinse tijd werd de stad verdedigd door krachtige wallen van 5 kilometer lang, die een onregelmatige veelhoek vormden met vier poorten, waarvan er drie nog steeds zichtbaar zijn.

In het stadscentrum zie je de oude kerk Aya Sofia (St. Sophia) die tijdens de Ottomaanse verovering in een moskee is veranderd. Bij opgravingen kwamen de oude mozaïektegels en de fresco's aan het licht die het sierden voordat het opnieuw werd toegewezen.

De Groene Moskee is een van de meest interessante monumenten van de stad (eind 15e eeuw).

Bezoek aan het Iznik-museum in de Nilüfer Hatun Imareti, een vrome stichting uit de 14e eeuw. Het bevat Romeinse en Byzantijnse inscripties, sarcofagen, sculpturen, cippi ...

De muren herinneren ons aan de verdediging van de stad tegen invasies van buitenaf.

Ambachten op basis van Niceaans aardewerk leven nog steeds in sommige familiewerkplaatsen.

Constantinopel viel later in 1204 door de Europese legers van de Vierde Kruistocht die het Latijnse rijk van Constantinopel vestigde. Hij had weinig controle over de regio en er ontstonden verschillende kleine Byzantijnse koninkrijken zoals Epirus en Trebizonde. Het was echter Nicea die met Theodore Lascaris de kern van het Byzantijnse rijk vormde. Zijn opvolgers breidden langzaam hun domeinen uit en in 1259 nam Michael VIII Palaiologus de troon over. Hij nam Constantinopel over van de Latijnen in 1261 en herstelde het Byzantijnse rijk.

In 1331 viel de stad in handen van de Ottomanen die het İznik noemden. Met de verovering van Constantinopel in 1453 verloor de stad aan belang, behalve dat het in de 17e eeuw



een plaatselijk centrum van keramiekproductie werd. Toen verhuisde deze industrie naar Istanbul.

Raad van Nicé

Middagmaal is onderweg.

Bezoek vervolgens het typische dorp CUMALI KIZIK aan de voet van de berg Olympus.

Oriëntatietour in Bursa.

Bursa is waarschijnlijk een van de mooiste steden van Turkije. De stad is gedoemd tot de kleur groen, die van zijn beroemde moskee, maar ook van de plantaardige versiering van de tuinen en boomgaarden die zich uitstrekken aan de voet van de berg Olympus in Mysia, de huidige Ulu Dag.

De stad lijkt te zijn gebouwd door de koning van Bythinia, Proussa 1e tegen het einde van de 1e eeuw voor Christus. Geëvangeliiseerd door St. Andrew, werd het een van de centra van het christendom in het Oosten. De exploitatie van thermale bronnen en het kweken van zijderupsen onder Justinianus maakten het tot een buitengewoon bloeiende stad.

Bursa is beroemd met Karagöz en Hacivat ook:

Het centrale thema van de toneelstukken is de contrasterende interactie tussen de twee hoofdpersonen. Ze zijn perfecte imitaties van elkaar: in de Turkse versie vertegenwoordigt Karagöz het ongeletterde maar directe publiek, terwijl Hacivat tot de ontwikkelde klasse behoort, Ottomaans-Turks spreekt en een poëtische en literaire taal gebruikt. Hoewel Karagöz zeker bedoeld is als het meer populaire personage bij de Turkse boeren, is Hacivat altijd degene met een nuchtere geest. Hoewel Karagöz altijd de superieure opleiding van Hacivat overtreft met zijn 'native humor', is hij ook erg impulsief en zijn eindeloze stortvloed aan snel rijk-schema's resulteert altijd in mislukking. In de Griekse versie is Hacivat (Haziavatis) de

beter opgeleide Turk die voor de Ottomaanse staat werkt, en vaak de Pasha vertegenwoordigt, of gewoon wet en orde, terwijl Karagöz (Karagiozis) de arme boer-Griek is, tegenwoordig met Grieks-specifieke attributen van de raya. Hacıvat probeert voortdurend Karagöz te "domesticeren", maar boekt geen vooruitgang. Volgens de Turkse dramaturg Kırılı benadrukt Hacıvat het bovenlichaam met zijn verfijnde manieren en afstandelijke instelling, terwijl Karagöz meer representatief is voor "het onderlichaam met eten, vloeken, ontlasting en de fallus.

Diner en accommodatie in Bursa in ons 5 \* hotel. [i](#)

## **Dag 6: Bursa, de eerste hoofdstad van het Ottomaanse rijk van drie continenten.**

Na het ontbijt bezoekt u de Groene Moskee, een juweel van marmer en aardewerk waarvan de gebedsruimte is bekleed met geglazuurde aardewerken tegels in een prachtig blauwachtig groen.

Het werd gebouwd tijdens het bewind van Mehmed I en is misschien wel een van de mooiste Ottomaanse moskeeën.

Bezoek ook het Groene Mausoleum met de overblijfselen van Sultan Mehmet I. De buitenmuren van deze achthoekige türbe zijn bedekt met blauw / groene tegels en maken het tot een van de wonderen van de stad.

Complex Muradiye met de keizerlijke graven, deze monumenten fascineren ons door het lot van de Ottomaanse prinses: van Djem Sultan, zoon van Fatih-Mehmet, de veroveraar van Istanbul en van prins Moustapha, zoon van Suleiman de wetgever.

Vrije tijd op de Grand Bazaar van Bursa, zijdeproducten en kruiden.

Lunch in Yüce Hünkar Restaurant naast het Groene Mausoleum om de meest verfijnde keuken van Turkije te proeven met de Kebab van Alexander de Grote.

Diner en overnachting in Bursa; hotel 5\*. [i](#)

## Dag 7: Bursa-Istanbul

Na het ontbijt, weg naar Istanbul en oversteek per boot-veerboot van de Zee van Marmara, aankomst in Istanbul terwijl we de stad Çamlıca-heuvel overdenken, waar we de thee proeven aan de samovar van de Zwarte Zee in de paviljoens van de sultans waar de sultans arriveerden met hun harem.

Lunch in Aziatische deel van Istanbul

Diner en overnachting in ons hotel in Istanbul. Hotel 4\*[i](#)

## Dag 8: Istanbul-Europa

Na het ontbijt, naar gelegenheid van tijd bezoek van City Center en Transfer naar de luchthaven en terugvlucht naar Europe. [i](#)

## Prijs

- [Tour Prijslijst van TransAnatolie: Reisproducten \(Tours, Rondreizen, Groepsreizen, Vakanties\) van TransAnatolie Tour in Turkije](#)
- vol pension in een groupe van 27 pax in hotels 4\* 5\*
- Stuur a.u.b. een e-mail voor de speciale voorwaarden en prijzen. [i](#)

## Opmerkingen

- Vertreksdatum kan veranderd worden voor gesloten groepen .
- Er is een speciale prijs voor gesloten groepen van meer dan 23 pax. Kortingen zijn eventueel mogelijk voor

studenten, onderwijspersoneel, reizigers met een beperking en hun begeleiders.

- Stuur a.u.b. een e-mail voor de speciale voorwaarden en prijzen.
- Eén FOC voor groepen van meer dan 23 pax. [i](#)

## Facultatieve excursies

- Diner in het Gar Kabaret restaurant of in de Caravanserail Night Club of in de Galata Toren of in Orient House Istanbul of
- Draaiende Derwisch Dansen

## Inbegrepen

- Verblijf van 8 dagen en 5 nachten in een hotel 4\* in Istanbul en 2 overnachting in Bursa 5\* vol pension( ontbijt, lunch en diner)
- Vervoer van en naar luchthaven in Istanbul, Istanbul-Bursa-Istanbul
- Lunch in gespecialiseerde restaurants s'middags
- Ingangsgelden voor de verschillende bezoeken voorzien in het programma
- Bottocht op Bosphorus, oversteking heen en terug Zee Marmara
- De begeleiding door een universitaire conferentie meertalige gids Nederlands, Frans, Engels, Duits, Ourdou. [i](#)

## Niet inbegrepen

- Vluchten H/T naar Istanbul.
- Verzekeringen, luchthaventaksen
- Drank aan tafel en de gebruikelijke fooien voor chauffeur en gids (richtprijs 3 à 5 euro pppd)

Vertrekdagen kunnen georganiseerd worden (volgens de vraag van de speciale groepen) [i](#)

## **TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.**

[i](#)

## **TransAnatolie TA3412: Het paard van Troje en Apocalyps Zeven Kerken: Culturele rondreis 12d11n vol pension logies in hotels 4\*/5\*, uitzondering 3\* in Pergamon; vol pension.**

- O: Ontbijt M:middagmaal A: avondmaal. [i](#)

### **Dag 1: Europe-Istanbul**

Vertrek naar Istanbul.Verwelkoming en transfer naar het hotel.

[i](#)

### **Dag 2: Istanboel: Wijk Eyüp-Mausoleum van Eyup-Chorakerk-Topkapipaleis-Harem**

O-M-A

Vandaag gaan we met de bus op ontdekking langs de Gouden Hoorn. We beginnen in de wijk Eyüp, een plek waar moslims het mausoleum van de vaandeldrager van de Profeet komen

bezoeken. Daarna wandelen we een eind langs de Byzantijnse muur tot aan de Chorakerk/Kariye Camii met haar wereldberoemde mozaïekencyclus met scènes uit het Oude en Nieuwe Testament.

In Panorama 1453 beleven we de laatste dag van het Oost-Romeinse Rijk. We rijden verder langs de hele lengte van de landmuren tot Yedikule met de ingemetselde Porta Aurea.

Middagmaal in Konyali Restaurant in Topkapi Paleis, uitgebreid bezoek inclusief de harem.

[Topkapi-Paleis: Het Topkapi-paleis \(Turks: Topkapi Sarayı\) \(transanatolie.com\)](http://transanatolie.com)

Wellicht rest ons nog wat tijd om doorheen de grote Overdekte bazaar te flaneren. Het avondmaal nemen we in Kumkapi, een wijk beroemd voor zijn uitstekende visrestaurants  
Overnachting in our Hotel 4\*-Boutique of gelijkwaardig. [i](#)

## **Dag 3: Cirkus Maximus-Ibrahim Pacha Paleis-Yerebatan Cisterne-Blauwe Moskee - Hagia Sofia-**

O-M-A

Op de hippodroom bespreken we de restanten van wat ooit het Circus Maximus was en de Nika-opstand onder keizer Justinianus en keizerin Theodora. Bezoek aan de Hippodroom, aan de Ibrahim Pasja Paleis en zijn Etnografisch Museum. Nadien wandeling door de historisch Sultanhametwijk en bezoek aan de Blauwe Moskee.

We lunchen in het Mesopotamische restaurant Gilgamesh, bekend voor zijn zuid-oostelijk Turkse keuken. Daarna komen we onder de grond in de wonderlijke Yerebatan- cisterne terecht, een enorm Byzantijns waterreservoir.

Namiddag: bezoek aan de Hagia Sofia-moskee.

[Het Museum van Ayasofya \(Hagia Sophia, 532-37\) Istanbul Turkije \(transanatolie.com\)](http://transanatolie.com)

Mogelijkheid van kennismaking met de culturele Turkse producten: tapijten, juwelen, lederwaren. Avondmaal en overnachting in het hotel 4\*-boetiekhof of gelijkwaardig. [i](#)

## **Dag 4: Istanboel - Egyptische market en Sjachelarij - Boottocht op Bosphorus – Iznik - Bursa (200km)**

O-M-A

Na het ontbijtbuffet bezoek aan de Egyptische Kruidenbazaar, dan Boottocht op de Bosphorus; we varen onder de twee hangbruggen die Europa met Azië verbinden en bewonderen de onbetaalbare yali's en de sultanspaleizen zoals het Beylerbey- en het weergaloze Dolmahbaçe-paleis.

We verlaten Istanbul om het vertrekt naar Iznik. Vervolgens steken we per ferry in 30 minuten een arm van de Zee van Marmara over. Iznik, het oude Nicea is de plek van het eerste oecumenisch concilie in 325 waarin het arianisme (een leer die de goddelijke persoonlijkheid van Christus ontkende) werd veroordeeld.

Raad van Nicée.

De stad dankt haar reputatie aan de vele aardewerkateliers die er tijdens de Ottomaanse tijd zijn gevestigd.

In de Romeinse tijd werd de stad verdedigd door sterke muren van 5 kilometer lang, die een onregelmatige veelhoek vormden met vier poorten, waarvan er drie nog steeds zichtbaar zijn.

In het stadscentrum zie je de oude kerk Aya Sofia (St. Sophia) die tijdens de Ottomaanse verovering in een moskee is veranderd. Bij opgravingen kwamen de oude mozaïektegels en de fresco's aan het licht. De Groene Moskee is een van de

meest interessante monumenten van de stad (eind 15e eeuw). Bezoek aan het Iznik-museum in de Nilüfer Hatun Imareti, een vrome stichting uit de 14e eeuw. Het bevat Romeinse en Byzantijnse inscripties, sarcofagen, sculpturen,... De muren herinneren ons aan de verdediging van de stad tegen invasies van buitenaf. In 1331 viel de stad in handen van de Ottomanen. Met de verovering van Constantinopel in 1453 verloor de stad aan belang, behalve dat het in de 17e eeuw een plaatselijk centrum van keramiekproductie werd. Toen verhuisde deze industrie naar Istanbul.

Middagmaal is in Iznik.

Bij ons aankomst oriëntatietour in Bursa.

Bursa is waarschijnlijk een van de mooiste steden van Turkije. De stad is beroemd voor zijn moskee, maar ook voor de tuinen en boomgaarden die zich uitstrekken aan de voet van de berg Olympus, de huidige Ulu Dag. De exploitatie van thermale bronnen en het kweken van zijderupsen onder Justinianus maakten het tot een buitengewoon bloeiende stad.

Bursa is beroemd met Karagöz en Hacivat ook:

Het centrale thema van de toneelstukken is de contrasterende interactie tussen de twee hoofdpersonen. Ze zijn perfecte imitaties van elkaar: in de Turkse versie vertegenwoordigt Karagöz het ongeletterde maar directe publiek, terwijl Hacivat tot de ontwikkelde klasse behoort, Ottomaans-Turks spreekt en een poëtische en literaire taal gebruikt. Hoewel Karagöz zeker bedoeld is als het meer populaire personage bij de Turkse boeren, is Hacivat altijd degene met een nuchtere geest. Hoewel Karagöz altijd de superieure opleiding van Hacivat overtreft met zijn volkse humor, is hij ook erg impulsief en zijn eindeloze stortvloed aan snel rijk-schema's resulteert altijd in mislukking. In de Griekse versie is Hacivat (Hatziavatis) de beter opgeleide Turk die voor de Ottomaanse staat werkt, en vaak de Pasja vertegenwoordigt, of gewoon wet en orde,



terwijl Karagöz (Karagiozis) de arme Griekse boer is . Hacıvat probeert voortdurend Karagöz te "domesticeren", maar boekt geen vooruitgang. Volgens de Turkse dramaturg Kırılı benadrukt Hacıvat het bovenlichaam met zijn verfijnde manieren en afstandelijke instelling, terwijl Karagöz meer representatief is voor "het onderlichaam met eten, vloeken, ontlasting en de genoegens van de onderbuik.

Diner en overnachting in Bursa, hotel 5\*[i](#)

## **Dag 5: Bursa-Thyatira-Sardes 305 km**

O-M-A

Bursa, de eerste hoofdstad van het Ottomaanse rijk .

Na het ontbijt bezoekt u de Groene Moskee, een juweel van marmer en aardewerk waarvan de gebedsruimte is bekleed met geglazuurde terracottategels in een prachtig blauwachtig groen. Het werd gebouwd tijdens het bewind van Mehmed I en is misschien wel een van de mooiste Ottomaanse moskeeën. Bezoek ook het Groene Mausoleum met de overblijfselen van Sultan Mehmet I. De buitenmuren van deze achthoekige türbe zijn bedekt met blauw- groene tegels en maken het tot een van de wonderen van de stad. In het Muradiye Complex vertellen we over het tragisch levenseinde van twee Ottomaanse prinses, Cem en Mustafa.

Vrije tijd in de Bazaar van Bursa met een enorme keuze aan zijdeproducten en kruiden.

Lunch in Yüce Hünkar Restaurant naast het Groene Mausoleum om de meest verfijnde keuken van Turkije te proeven met de Kebab van Alexander de Grote.

De Groene Moskee en het Groene Mausoleum zijn opwarmers voor een verkenning langs Thyatira en Philadelphia, de eerste kerken uit de Openbaring van Johannes. In vroegchristelijke tijden was Thyateira-Akhisar de thuisbasis van een belangrijke

christelijke kerk, genoemd als een van de zeven kerken van het boek Openbaring. De apostel Paulus en Silas hebben Thyateira misschien bezocht tijdens de tweede of derde reis van Paulus, hoewel het bewijs volledig indirect is..

In Sardes zien we een unieke synagoge, de akropolis en de tempel van Artemis. Diner en overnachting in Sardes-Salihli hotel 4\*. [i](#)

## **Dag 6: Salihli-Sardes-Filadelfia Alaşehir-Hierapolis-Pamukkale (144km)**

O-M-A

Na het ontbijt Kerk van Sint Johannes in Alaşehir-Philadelphia

Philadelphia wordt vermeld als de zesde kerk van de zeven. De brief die specifiek aan de christenen van Philadelphia is gericht, staat in Openbaring 3:7-13 (Openbaring 3:9).

Middagmaal bij de nomaden van Pamukkale.

Bovenop de witte kalkterrassen van Pamukkale ligt het antieke uitgestrekte Hierapolis. We nemen ruim de tijd voor ons bezoek aan de necropool en de kalkterrassen. [i](#)

## **Dag 7: Pamukkale-Afrodisias-Efese (247km)**

O-M-A

Na het ontbijt vertrek naar Afrodisias . We bewonderen de beelden uit de bekende beeldhouwschool en uit het unieke Sebasteion. Daarnaast is er de fotogenieke tetrapylon, het stadion, de thermen en de tempel van Afrodite. Verder is er het kleine maar rijkgestoffeerde museum in Afrodisias.

Middagmaal in Afrodisias.

Na middag bezoeken we het superdrukke Efese van boven tot onder. De Celsus-bibliotheek is de grote trekpleister.

Transanatolie in Epsesos

De hangende huizen zijn een extra ticket meer dan waard . We bekijken ook de resten van het Artemision, een van de zeven wereldwonderen.

[Ephesus Museum: Museum of Ephesus, Selcuk, Selçuk, Izmir, Turkey \(transanatolie.com\)](http://transanatolie.com)

Diner en overnachting in Selçuk of in Kuşadası. [i](#)

## **Dag 8: Selçuk-Izmir-Pergamon (Ayvalik) (104km)**

O-M-A

Afhankelijk van het vertrekur is er eventueel nog wat tijd om een bezoek naar het Huis van Maria op de Nachtegalenberg.

Op onze verkenning van: Izmir bezoeken we de Joodse wijk en de kerk van Polycarpus, een herinnering aan een van de zeven vroegchristelijke geloofsgemeenschappen in het huidige Klein-Azië .

Vertrek naar Pergamon : de akropolis het archeologisch museum , het 'rode paleis' ,een van de zeven eerste kerken..

Pergamon is een goed voorbeeld van een stad die planmatig en gecontroleerd uitbreidde. Philetairos veranderde Pergamon van een archaïsche nederzetting in een versterkte stad. Hij of zijn opvolger Attalos I bouwde een muur rond de hele bovenstad, inclusief het plateau in het zuiden, de bovenste agora.

Daardoor werd de stad gemonumentaliseerd.

Na de lunch lopen we over het Asklepeion, het antieke kuuroord.

Het asklepeion was een bedevaarts- en kuuroord met o.m. hydrotherapie . Patiënten uit het hele Romeinse rijk hoopten er op genezing.

De naam Asclepius is afgeleid van Asclepius, gesymboliseerd door het beeld van slangen, een plaats van wonderbaarlijke genezingen waar religie, traditionele geneeskunde, magie, hydrotherapie en empirische psychiatrie zich vermengen. Deze cultusplek omvatte een medische school, een verzamelcentrum voor filosofen en geleerden, een bibliotheek, tempels gewijd aan de goden en zelfs een theater.

De behandelmethoden bij Asklepeion omvatten offers aan de goden, gebeden in de tempel, slaap- en droomanalyse, thermale baden (warm en koud), modder-, zon- en zeebaden, wrijvingen, massages, medicijnen gewonnen uit planten. Ook muziek, shows en spelletjes maakten deel uit van de behandeling.

Bij de ingang van het heiligdom stond " Dood, toegang verboden!" Stervenden en vrouwen die op het punt stonden te bevallen werden eruit gegooid. Geen enkele zieke mocht in het heiligdom sterven.

Hippocrates zou zijn medische opleiding hebben genoten in het Asklepeion . De artsen Satyros (ca. 150) en Galenus (129 - 199 ) maakten Pergamon beroemd. De zieken kwamen er om spirituele en fysieke genezing te zoeken. In het Asklepeion kregen ook toekomstige artsen hun opleiding.

Kenmerkend voor het Asklepeion was de praktijk van incubatie, ook wel 'tempelslaap' genoemd die bekend staat als "enkoimesis" vergelijkbaar met anesthesie, geïnduceerd met behulp van slaapverwekkende stoffen zoals opium.

Diner en overnachting in Bergama of in Ayvalik (hotel 4\*). [i](#)

## **Dag 9: Bergama (Ayvalik)-Assos-Troje-Çanakkale (Eceabat) (244 km)**

O-M-A

Na het ontbijt bezoek aan Assos, waar de geest van Aristoteles en zijn filosofen nog rondwaart in de buurt van de Dorische tempel van Athena en het theater. Het aristotelisme was de eerste filosofie die een poging deed om te komen tot een volledig wereldbeeld en was dan ook zeer breed. Het omvatte richtingen metafysica, de fysica, biologie, psychologie, wiskunde, logica, kenleer, ethiek, politieke filosofie, retorica en literatuur.

Na het middagmaal laten we in Troje de verschillende opgravingslagen aan het woord. Ze vertellen over Homerus' Moeder aller oorlogen Het vervolg leest men in zijn Odysseus "

Diner en overnachting in Çanakkale of in Eceabat, hotel 4\*[i](#)

## **Dag 10: Çanakkale (Eceabat)-Gallipoli-Andrianopolis/Edirne (228 km)**

O-M-A

Vanuit Canakkale hebben we een prachtig uitzicht over de Dardanellen en vinden we verschillende oorlogsmonumenten waaronder enkele ter ere van de Turkse soldaten die mee vochten in de Slag om Gallipoli. We bezoeken o.a. het Canakkale Martyrs.

Memorial, het goed onderhouden British Consular Cemetery en de landingsplaats bij Kumkale. Aanloop, verloop en afloop van de grootste catastrofe van de Eerste Wereldoorlog en de best geslaagde evacuatie uit de militaire geschiedenis . De Anzac-troepen: mythe en werkelijkheid. Van officier Mustafa Kemal tot president Atatürk.

Eens de Dardanellen over bezoek van Eceabat- Gallipoli in het bloederige spoor van de Anzac- invasietroepen en de Turkse verdedigers. Vanaf de landingsplaatsen van Ari Burnu en Sedelbahir tot de evacuatie bij Suvla Bay. De begraafplaatsen en de monumenten maken geen onderscheid tussen de Johnnies en de Mehmete . Lunch in Gallipoli in Nar Restaurant op de weg Çanakkale-Edirne.

Transanatolie is in Gallipolie.

Verder naar Adrianopolis /Edirne , stad van vele veldslagen, zomerverblijf van de sultans, uitvalsbasis voor veroveringen van de Balkan tot Wenen ,speelbal tussen Grieken, Bulgaren , Russen en Turken. Een stop bij het Karaagac -monument dat het Verdrag van Lausanne, de stichtingsakte van de Turkse republiek, in herinnering brengt.

Diner en overnachting in Edirne,Hotel 4\*.[i](#)

## **Dag 11: Edirne –Istanboel (239km)**

O-M-A

Bezoek aan Edirne, voormalige hoofdstad van het Ottomaanse Rijk, stad van vele veldslagen,zomerverblijf van de sultans... Hoogtepunt van de Ottomaanse architectuur is zonder twijfel de Selimiyemoskee. Bezoek aan de site van de Beyazit II moskee met een voormalig ziekenhuiscomplex.

In Edirne staan de drie topwerken van Sinan,meester-architect van Suleiman de Prachtlivende op het programma: de Selimiye Moskee, de karavanserai van Rustem Pasja en het Beyazid Kulliyesi. De Selimiye Moskee wordt beschouwd als het hoogtepunt van het werk van Sinan, misschien wel de mooiste moskee ooit gebouwd en gewijd aan Sultan Selim II. Bezoek aan het Archeologisch Museum en de Üçşerefeli-moskee, gebouwd in 1447 tijdens het bewind van Murat II. Het wordt geflankeerd door vier minaretten en een ervan is versierd met drie galerijen. Vandaar zijn Turkse naam.

Na het middagmaal aan de oever van de Meriç/Maritsa in het Bulgaars , nemen we de snelweg naar Istanboel. Diner en overnachting in Istanbul, hotel 4\*. [i](#)

## Dag 12: Istanbul- Bruxelles

Vrije dag tot vertrek naar de luchthaven . Einde van een onvergetelijke reis.

Proef onderweg baklava en neem afscheid van een andere culturele rondreis van TransAnatolie Tour. [i](#)

## Prijzen

- [Tour Prijslijst van TransAnatolie: Reisproducten \(Tours, Rondreizen, Groepsreizen, Vakanties\) van TransAnatolie Tour in Turkije](#)
- Of stuur a.u.b. een e-mail voor de speciale voorwaarden en prijzen. [i](#)

## Opmerkingen

- Vertreksdatum kan veranderd worden voor gesloten groepen .
- Er is een speciale prijs voor gesloten groepen van meer dan 23 pax. Kortingen zijn eventueel mogelijk voor studenten, onderwijspersoneel, reizigers met een beperking en hun begeleiders.
- Eén FOC voor groepen van meer dan 23 pax. [i](#)

## Facultatieve excursies

- Draaiende Derwisj Dansen,
- Diner in het Gar Kabaret restaurant of in de Caravanserail Night Club of in de Galata Toren of in Orient House Istanbul. [i](#)

## Inbegrepen

- Verblijf van 12 dagen en 11 nachten in een hotel 4\*-5\*, uitzondering 3\*+ in Pergamon, vol pension (ontbijt, lunch en diner),
- Vervoer in Turkije,
- Rondreis bevat: 11 nachten in hotel 4\* vol pension, 10 maaltijden in diverse gespecialiseerde restaurants s'middags
- Ingangsgelden voor de verschillende bezoeken voorzien in het programma
- Bottocht op Bosphorus
- De begeleiding door een universitair geschoolde meertalige gids (Nederlands, Frans, Engels, Duits, Urdu).

[i](#)

## Niet inbegrepen

- Vluchten H/T naar Istanbul
- Verzekeringen, luchthaventaksen
- Drank aan tafel en de gebruikelijke fooien voor chauffeur en gids (richtprijs 3 à 5 euro pppd) [i](#)

Vertrekdagen kunnen georganiseerd worden (volgens de vraag van de speciale groepen) [i](#)

## TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.

[i](#)

## TransAnatolie TA0703: West-Turkije en Cappadocië Culturele rondreis vol pension 9d8n: Sagalassos - Antiochië



# ad Pisidiam - mausoleum van Mevlana – Cappadocië - het Museum van de Anatolische beschavingen

*logies in 4\*-5\* hotels en boetiekhotels volpension  
O: Ontbijt M:middagmaal A: avondmaal*

## Dag 1: Brussel –Istanbul – Antalya

A

Transfer naar hotel en ( voor de liefhebbers) met de bus naar het centrum voor een avondlijke verkenning van Antalya( = wandeling vanaf Cümhuriyet Meydani via de oude haven en de Poort van Hadrianus naar de Büyükşehir Belediyesi .

Diner en overnachting in Antalya. [i](#)

## Dag 2: Antalya-Sagalassos-Burdur-Isparta (220km)

O-M-A

We blijven echter een hele dag in Sagalassos. We krijgen gespecialiseerde uitleg

bij de indrukwekkende restanten van pronkfonteinen, markten, thermen, publieke gebouwen en woonhuizen, bibliotheek, theaters, enz.Tussendoor lunch in het nabije Aglasun.

In de namiddag bekijken we in het museum van Burdur de topstukken die de Sagalassoscampagnes al hebben opgeleverd.

Diner en overnachting in Isparta. [i](#)

## Dag 3: Isparta - Antiochië ad Pisidiam-naar Konya (300 km)

O-M-A

Na het ontbijt vertrekt naar Yalvaç- Antiochië ad Pisidiam; (4e eeuw v.Chr. – 8e eeuw n.Chr.) Het was de hoofdstad van de Romeinse en Byzantijnse provincie Pisidië.

De bouwwerken verliepen in de jaren 281 – 261 v.Chr, dus ook na de dood van Seleucus. De stad had een strategisch belang omdat zij aan de grens met Phrygië.

De Romeinen bouwden er een tempel ter ere van keizer Augustus; dit werd het Augusteum genoemd.

De apostel Paulus kwam aan in deze stad in de 1e eeuw n.Chr, zoals in de Handelingen der apostelen beschreven is. Er was tijdelijk een christengemeente.

Vanaf de 4e eeuw, met het Edict van Milaan, liet keizer Constantijn I het christendom toe in het Romeinse Rijk, ook in Antiochië ad Pisidiam. De Sint-Pauluskerk werd gebouwd boven op de synagoge van Antiochië. Aan het eind van de 4e eeuw was Antiochië ad Pisidium een bisdom; in de 5e eeuw een aartsbisdom. De Byzantijnen bouwden nog andere kerken in de stad.

Lunch onderweg.

Namiddag bezoek van Eşrefoğlu mooie houten Moskee aan Beyşehir zoetwatermeer.

[Eşrefoglu Mosque \(La Mosquée d'Esrefoglu \), Beyşehir, Konya \(transanatolie.com\)](http://transanatolie.com)

[esrefoglu-camii.pps \(live.com\)](http://esrefoglu-camii.pps.live.com)

Eşrefoğlu Moskee is de enige houten moskee waar diverse decoratieve technieken van steen, baksteen, keramiek en

schilderij samen werden gebruikt. Het is nog steeds een raadsel hoe de houten delen van de moskee, gebouwd in 1299 door Eşrefoğlu Suleyman Bey in 1297-1299, gedurende meer dan 700 jaar intact gebleven zijn. Eşrefoğlu moskee is bekend als de grootste moskee op houten pijlers.

Diner en overnachting in Konya, hotel 4\*.[i](#)

## **Dag 4: Konya-Sultanhanı-Saratlı naar Cappadocië (240 km)**

Na het ontbijt, breng een bezoek aan de historisch stad Konya.

Konya dateert uit de periode van de Hettieten en is ook de thuisbasis van de beroemde wervelende Derwisjen en de Seldjoekse-cultuur. De dansende Derwisjen is een waar spektakel om te zien. De witte kleding die zij dragen tijdens de dans symboliseren hun reinheid.

In Konya kom je meer te weten over de dichter en mysticus Rumi-het soefisme, ook wel Melvana genoemd in het Turks. De doctrine van Mevlana wordt gekenmerkt door onbegrensde tolerantie, positiviteit, goedheid, gulheid en bewustzijn door liefde. Voor Mevlana en zijn volgelingen hadden alle religies een kern van waarheid in zich. Hij keek op dezelfde wijze naar Joden, Moslims en Christenen, en zijn vredelievende en tolerante leer hebben mensen van allerlei geloven aangesproken. Naast het spirituele aspect had Mevlana ook oog de sociale aspecten van de maatschappij waarvan hij deel uit maakte. Hij bevorderde sociale gelijkheid en intellectuele vrijheid.

Bring een bezoek aan het Melvana Museum en het imposante mausoleum. Maak ook een stop bij de Alaeddin moskee, Karatay Medresesi Museum, Ince Minare Museum, dese zijn uitstekend voorbeelden van de Turkse-Seldjoekse architectuur.

Middagmaal is in Sultanhani, dichtbij van Karavanserai van Sultanhani van de Zijde weg welkom u door zijn kamellen, muildieren.

In Cappadocië zijn meer dan 40 ondergrondse steden. Ze werden gebruikt als depot en schuilplaats tijdens de invallen van Perzen en Arabieren. Elke stad bevat verschillende tunnels, een ventilatieschacht voor luchtverversing, meerdere kamers, opslagplaatsen, regenputten... . De ingangen werden met een molensteen afgesloten. Wij brengen vandaag een bezoek aan de ondergrondse stad van Saratli. Verder naar de Ihlara canyon-Peristrema Vallei; in de Melendiz Canyon voor een rustige wandeling in een kloof langsheen een idyllisch kabbelend beekje met zijn primitieve rotskerken van de eerste deel van Christendom.

Avondmaal en overnachting in Cappadocië. [i](#)

## 5e dag: Cappadocië

O-M-A

Na het ontbijtbuffet brengen we een bezoek naar de oude huizen van Ürgüp en verder gaan we doorheen de Rozen Vallei, de Vallei van Kamelen, de Vallei van de Maagd Maria, onder andere de Vallei van Zelve-Paşabag, In de vallei van Zelve woonden tot in de jaren 50 van de vorige eeuw moslims en Grieks-orthodoxen naast elkaar. De politiek en aardbevingen hebben een einde gesteld die vreedzame samenleving, nadien ontdekken we verschillende oude ambachten: Tapijtenknoperij, nomadische cultuurvoorwerpen, een onyxatelier.

We eten vanmiddag 'Cömlek Kebab', alweer een streekspecialiteit, met een prachtig zicht op de Kizilirmak Rivier. In de namiddag bezoeken we Het vroegere Sinassos heet nu Mustafapasa, het getuigt van wat in de Griekse geschiedenisboeken bekend staat .. We rijden verder naar

Soganli, de vulkanen Erciyes en Hasandag verliezen ons daarbij nooit uit het oog..

Avondmaal en overnachting in ons hotel 4\* or 5\*-charme boutique. [i](#)

## **6e dag: Cappadocië, de Heilige Land van Christendom volgens de Openbaring van Sint Jan**

O-M-A

Doorheen een betoverend landschap brengt de bus ons van de ene vallei naar de andere. Telkens maken we een korte wandeling doorheen het grillige erosielandschap

Wandeltochten tot Ortahisar, tot Uçhisar door een aantal valleien met prachtig geërodeerde tufsteenformaties.

Middagmaal in het hotel of in typische local restaurant.

In de namiddag bezoeken we het vallei van Göreme, het openluchtmuseum omgeven door kerken. In de late namiddag kunnen we de primitief christelijk kunst en de Byzantijnse fresco's bewonderen in verschillende kerken, In de vallei van Göreme liggen rotskerkjies en grotkloosters met hun refters, keukens en begraafplaatsen in hoefijzervorm bij elkaar. In de Karanlık Kilise (de donkere kerk) zijn de fresco's magnifiek bewaard facultatief.

Daarna volgt een heerlijk diner met folkloristische dansavond. Overnachting in ons hotel 4\*,5\* charme. [i](#)

## **Dag 7: Cappadocië naar Hacibektaş-Kayseri- Ankara ( 400 km)**

Na het ontbijt rijden we naar het alevitische bedevaartsoord Hacibektas. De stad is genoemd naar de 13de- eeuwse mysticus Haci Bektas Veli, die wordt gezien als de grondlegger

van de Bektashi orde. Het alevitisme, bektashisme en soefisme zien Ali als de deur naar de mystieke kennis en esoterische interpretatie van de islam, zoals aan hem wordt uitgevoerd door Mohammed :Esedullah-Asadullah (Leeuw van God). Ongeveer een kwart van de Turkse bevolking is aleviet. Het alevitisme is een stroming binnen de sjiietische islam . De nadruk ligt veel minder op wetten en regels, maar des te meer op respect voor andere mensen ongeacht geloof, ras, herkomst en geslacht. We bezichtigen het mausoleum, bezoeken het museum en leren de zachte kant van de Islam kennen in het Mausoleum van Haci Bektaşî Veli. [i](#)

10 de Muharrem, De dag van Ashura: Huseyn bin Ali, Klein Zoon van Mohamet, werd vermoord in Kerbela.

Onderweg bezoeken we Kayseri, een economische hotspot, één van de zogenaamde Anatolische Tijgers . Na de lunch bekijken we in Kayseri de Grote Moskee en de cilindervormige döner kümbet, een schoolvoorbeeld van een Seldjoeks mausoleum uit 1276. Diner en overnachting in Ankarahotel 4\*. [i](#)

## Dag 8: Ankara

Na het ontbijtbuffet leidt onze gids ons voor een bezoek aan het Museum van Anatolische Beschavingen, prijswinnaar museum van de Wereldmusea in 1995.

[Le Musée des Civilisations Anatoliennes, Ankara, Anatolie, L'Asie Mineure, Turquie \(transanatolie.com\)](#)

[Anatolian Civilizations Museum, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara, Turkey \(transanatolie.com\)](#)

In het Museum van de Anatolische beschavingen Museum zien we een heel interessant spijkerschriftbrief van een Hititische vrouw geschrijft aan haar man die in buitenland werkt, zij spreekt over haar schoon moeder.

We vervolgen onze reis met een bezoek in de Oude Ankara, aan de citadel, aan Konak Boyacizade, aan het Zenger Pacha ethnografisch Museum, en daarna aan het Kruidenmarkt. Middagmaal in Hacibey, een traditioneel döner kebab restaurant.

Na de lunch bezoeken we het Mausoleum van Atatürk en dichtbij museum met zijn fotografie tentoonstelling, herinnering aan het belangrijkste momenten van zijn leven en van het stichting van het Republiek.

[Ataturk Museum: Mausoleum en het Museum van Atatürk \(transanatolie.com\)](http://transanatolie.com)

Avondmaal en overnachting in het hotel 4\*. [i](#)

## Dag 9: Ankara – Istanbul - Brussel

Ankara In de VM : stadsrondrit en enkele bezoeken ( een moskee, de tempel van Augustus) , en vertrekt naar de luchthaven voor Ankara naar (Istanboel)-Brussel

Proef onderweg baklava en neem afscheid van een andere culturele rondreis van Transanatolie Tour. [i](#)

## Prijzen

- [Tour Prijslijst van TransAnatolie: Reisproducten \(Tours, Rondreizen, Groepsreizen, Vakanties\) van TransAnatolie Tour in Turkije](#)
- Of stuur a.u.b. een e-mail voor de speciale voorwaarden en prijzen. [i](#)

## Opmerkingen

- Vertrekdatum kan aangepast worden voor besloten groepen
- Er is een speciale prijs voor besloten groepen van meer dan 23 personen, voor leden van culturele verenigingen,

voor studenten, leraren, personen met een handicap en hun begeleiders. [i](#)

## Facultatieve uitstappen

- Ontdekking van Cappadocië in een luchtballon
- Draaiende Derwisch Dansen [i](#)

## Inbegrepen

- 9 dagen 8 overnachtingen vol pension in 4\* (of 5\*) charming hotels, volgens de steden.
- Diner de eerste avond en ontbijt op de laatste dag.
- Middagmalen in de restaurants met specialiteiten 7 dagen.
- Transport in Turkije.
- Ingangsgeld van bezochte musea op het programma.
- Diner met folkloristische show in Cappadocië.
- Dienst van een Nederlandstalige reisleader, universitair geschoolde gids. [i](#)

## Niet inbegrepen

- Drank in hotels en in restaurants,
- Facultatieve excursies, drinkgeld
- Vervoer in Europa ,
- Retour vliegtickets Europa/Turkije,
- Luchthavenbelasting,
- Verzekeringen.

Vertreksdagen kunnen georganiseerd worden (volgens de vraag van de speciale groepen)

## TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator

[i](#)



# **TransAnatolie TA5001: Culturele Turkije Rondreis 9 Dagen: Volledige Tour van Cappadocië en de Hittieten: Erosie schrijft geschiedenis, volpension (4\* / 5\* / boutiques hotels )**

*vol pension*

- bezoek aan de weinig bekende archeologische sites van Alaça Hüyük en Hattusas
- het feeëriek landschap van héél Cappadocië
- het alevitische Hacibektas
- (facultatieve ballonvaart)
- O: Ontbijt M:middagmaal A: avondmaal. [i](#)

## **Dag 1: Brussel - Istanbul – Nevsehir (Kayseri) - Urgüp**

A

Samenkomst op de luchthaven voor de vlucht naar Nevsehir. Transfer naar Urgüp, onze uitvalsbasis voor de komende vijf dagen.

Avondmaal en overnachting in ons hotel 4\* or 5\*-charme boutique. [i](#)

## **Dag 2: Göreme - Ortahisar - Zelve - Urgüp**

O-M-A

Doorheen een betoverend landschap brengt de bus ons van de ene vallei naar de andere. Telkens maken we een korte wandeling doorheen het grillige erosielandschap. In de vallei van Zelve woonden tot in de jaren 50 van de vorige eeuw moslims en Grieks-orthodoxen naast elkaar. De politiek en aardbevingen hebben een einde gesteld die vreedzame samenleving. In de vallei van Göreme liggen rotskerkjies en grotkloosters met hun refters, keukens en begraafplaatsen in hoefijzervorm bij elkaar. In de Karanlık Kilise ( de donkere kerk) zijn de fresco's magnifiek bewaard.

Avondmaal en overnachting in ons hotel 4\* or 5\*-charme boutique. [i](#)

### **Dag 3: Soganlivallei - Nigde - Urgüp**

O-M-A

Ver van het toeristisch geweld toont de bijna verlaten Soganli vallei ons het nog authentieke Cappadocië. In Nigde, bezoeken we het Eski Gümüs-klooster met zijn bijzondere fresco's. Ook dit klooster is uitgehouwen in de tufstenen rotsen en verborgen voor het oog van eventuele plundersers. Op de ommuurde binnenplaats herkennen we monnikscellen, begraafplaatsen en een kerk met enkele prachtig bewaard gebleven fresco's. [i](#)

### **Dag 4: Saratli - Ihlara - Urgüp**

O-M-A

In Cappadocië zijn meer dan 40 ondergrondse steden. Ze werden gebruikt als depot en schuilplaats tijdens de invallen van Perzen en Arabieren. Elke stad bevat verschillende tunnels, een ventilatieschacht voor luchtverversing, meerdere kamers, opslagplaatsen, regenputten... . De ingangen werden met een molensteen afgesloten. Wij brengen vandaag een bezoek aan de ondergrondse stad van Saratli. Verder naar de Ihlara

canyon voor een rustige wandeling in een kloof langs een idyllisch kabbelend beekje.

Avondmaal en overnachting in hotel 4\* or 5\*-charme boutique.

[i](#)

## **Dag 5: Hacibektas - Avanos - Urgüp**

O-M-A

Na het ontbijt genieten we van tijd om te wandelen in Pasabag en te bezoeken Avanos. Opgravingen tonen aan dat het aan de rivier Kizilirmak gelegen Avanos kan bogen op een lange geschiedenis die terug gaat tot in de bronstijd. Avanos staat al gekend als pottenbakkersregio sinds de tijd van de Hittieten.

Daarna rijden we naar het alevitische bedevaartsoord Hacibektas. De stad is genoemd naar de 13de- eeuwse mysticus Haci Bektas Veli, die wordt gezien als de grondlegger van de Bektashi orde. Het alevitisme, bektashisme en soefisme zien Ali als de deur naar de mystieke kennis en esoterische interpretatie van de islam, zoals aan hem wordt uitgevoerd door Mohammed : Esedullah-Asadullah (Leeuw van God). Ongeveer een kwart van de Turkse bevolking is aleviet. Het alevitisme is een stroming binnen de sjiietische islam . De nadruk ligt veel minder op wetten en regels, maar des te meer op respect voor andere mensen ongeacht geloof, ras, herkomst en geslacht. We bezichtigen het mausoleum, bezoeken het museum en leren de zachte kant van de Islam kennen in het Mausoleum van Haci Bektaş Veli. [i](#)

10 de Muharrem, De dag van Ashura: Huseyn bin Ali, Klein Zoon van Mohamet, werd vermoord in Kerbela.

Avondmaal en overnachting in hotel 4\* or 5\*-charme boutique.

[i](#)

## **Dag 6: Ürgüp-Kayseri - Kültepe - Yozgat**

O-M-A

Naar Kayseri, het vroegere Caesarea. We bezoeken de stad en de ruïneheuvel Kültepe ( of Kanesh) waar de kleitabletten gevonden zijn die het archeologisch bewijs vormen van de bloeiende handel tussen Assyrische kooplieden en de Hettieten.

Kültepe (Turks: Asheuvel) is een modern dorpje gelegen bij de ruïnes van de stad Kaneš of Kanesh (Hettitisch: Neša, later ook Anisa), in de provincie Kayseri in Turkije. De dichtstbijzijnde stad is Kayseri, ongeveer 20 km naar het zuidwesten. Kültepe ligt in de vlakte van Kayseri, die in het zuiden begrensd wordt door het vulkanische massief Erciyes Dağı. De opgravingen bevinden zich bij het gehucht Karahöyük en rond 20 km ten zuiden van de rivier Kızılırmak.

Figurine van een tweekoppige godheid uit de Vroege Bronstijd

In de bovenstad van Kültepe gevonden bronzen dolk van Anitta met vergroting van het spijkerschrift en Gouden voorwerpen uit het kārūm.

Verder naar Yozgat or Çorum.

Avondmaal en overnachting in hotel 4\* or 5\*-charme boutique.

[i](#)

## **Dag 7: Yozgat(Çorum)-Alaç Hüyük - Hattusas - Yazilikaya - Ankara**

O-M-A

In Alacahöyük bezoeken we de koningsgraven van de Hatti.

Doorreis naar Hattusas, de ruïne van de oude Hettitische hoofdstad ten tijde van koning Hattusili is tevens de oudst bekende ommuurde stad. De opgravingen in Hattusas toeverden, naast een schat aan informatie, enkele archeologische pareltjes tevoorschijn waaronder het koninklijk archief van zo'n 10.000 tabletten in Akkadisch spijkerschrift. De indrukwekkendste overblijfselen zijn echter de

verdedigingswerken met de stadspoorten. Een 3 km lange processieweg verbond Hattusas met het prachtig gedecoreerde rotsheiligdom Yazilkaya.

Daarna zijn wij in Alacahöyük.

Alacahöyük is een belangrijke archeologische vindplaats in Centraal-Turkije die bewoning vanaf 5500 tot 600 v.Chr. vertoont. De ruïneheuvel ligt op 36 km ten noorden van Bogazkale en 52 km ten zuiden van Çorum. De meest roerende vondsten zijn in het museum in Ankara ondergebracht, maar de plaats heeft zelf ook een klein museum. Het was een belangrijke stad onder de Hattiërs en daarna hun opvolgers de Hittiteten. Avondmaal en overnachting in hotel 4\* or 5\*-charme boutique in Ankara. [i](#)

## Dag 8: Ankara

O-M-A

De hele voormiddag brengen we door in Het Museum van Anatolische Beschavingen.

Het biedt een staalkaart van de vele beschavingen die ooit op de landbrug tussen Europa en Azië hebben gebloeid. Onze speciale aandacht gaat naar de unieke Hettietenafdeling. Alles is opgegraven na 1923, de stichting van de Turkse republiek. Niks kwam in Parijs, Londen noch Berlijn terecht. Wandeling in de nauwe middeleeuws aandoende straatjes van de ommuurde citadel.

[Anatolian Civilizations Museum, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara, Turkey \(transanatolie.com\)](#)

Nadien bezoek aan het monumentale mausoleum van Atatürk, de vader des vaderlands en aan de tempel van Augustus en Rome.

Avondmaal en overnachting in hotel 4\* or 5\*-charme boutique. [i](#)

## Dag 9: Ankara - Brussel

0

Transfer naar de luchthaven van Ankara en terugvlucht naar Brussel-Europa.

Proef onderweg baklava en neem afscheid van een andere culturele rondreis van Transanatolie Tour. [i](#)

## Prijzen

- [Tour Prijslijst van TransAnatolie: Reisproducten \(Tours, Rondreizen, Groepsreizen, Vakanties\) van TransAnatolie Tour in Turkije](#)
- Of stuur a.u.b. een e-mail voor de speciale voorwaarden en prijzen. [i](#)

## Opmerkingen

- Vertrekdatum kan aangepast worden voor besloten groepen
- Er is een speciale prijs voor besloten groepen van meer dan 23 personen, voor leden van culturele verenigingen, voor studenten, leraren, personen met een handicap en hun begeleiders. [i](#)

## Facultatieve uitstappen

- Ontdekking van Cappadocië in een luchtballon
- Draaiende Derwisch Dansen [i](#)

## Inbegrepen

- 9 dagen 8 overnachtingen vol pension in 4\* (of 5\*) charming hotels, volgens de steden.
- Diner de eerste avond en ontbijt op de laatste dag.
- Middagmalen in de restaurants met specialiteiten 7 dagen.
- Transport in Turkije.
- Ingangsgeld van bezochte musea op het programma.
- Diner met folkloristische show in Cappadocië.

- Dienst van een Nederlandstalige reisleader, universitair geschoolde gids. [i](#)

## **Niet inbegrepen**

- Drank in hotels en in restaurants,
- Facultatieve excursies, drinkgeld
- Vervoer in Europa ,
- Retour vliegtickets Europa/Turkije,
- Luchthavenbelasting,
- Verzekeringen. [i](#)

Vertreksdagen kunnen georganiseerd worden (volgens de vraag van de speciale groepen) [i](#)

## **TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.**

[i](#)

## **TransAnatolie TA6501: Culturele rondreis 10d9n vol pension: Van-Akdamar- Diyarbakır-Mardin-Urfa- Nemrut Dağ-Sézaré- Cappadoce: logies in 4\* hotels en boetiekhotels.**

*Deze prachtige, exclusieve rondreis voert ons via de oude en nieuwe beschavingen:*

***We gaan van Van Meer om Vanmonster en Ah Tamara Eiland te vinden, tot Ahlat aan Van Meer om de seldjourke Prinsen en prinsessen laten te wakker woorden van hun eevig slaapen in hun seldjourke mosaleums en tomben, tot Mardin om dit schilderachtig stad te ontdekken, tot Diyarbakır, tot Daarülzaferan Klooster om het terug van syriache populatie der Turkije, tot Harran-Urfa om te zien Abraham-Sarah-Isaak-Ismael, om te lezen de stukken van Oude Testament geschrijven in Harran door Abraham, tot Nemrut Dag, land van Antiokos 1erste, vrend van oostelik en weestelijk goden en godinen op zijn tumulus, een van 8ste Wereld Wonderen, tot Soganlı Vallei met Taşkın Paşa-Cemil-Sinassos-Mustafapaşa-Ürgüp-Göreme-Uçhisar-Ortahisar, tot underground stad van Saratlı, tot Karavanserais van Agzıkarahan, tot Aksaray met zijn Turkse Pizze Toren. In Acemhöyük –Yeşilova ten zuiden van Zout Meer wachten eerste geschrijven weten van onze wereld ons om ons te spreken door de wereld van Epopée Gilgameche met het verhaal van Memet, anatolische Siciffe.***

- O: Ontbijt M:middagmaal A: avondmaal. [i](#)

## **Dag 1: Aankomst Van**

O

Aankomst Van Airport. Ontvangst en vervolgens transfer naar het Hotel Ramada (4\* ) met welkomstcocktail, diner en overnachting. [i](#)

## **Dag 2: Van (100 km)**

O-M-A



Na het ontbijt stoppen we bij Van Kasteel. Dit oude Van stond op de plaats waar ooit – 3000 jaar geleden – de Urarteesse stad Tushpa bloeide, maar Van werd uiteindelijk vernietigd tijdens de WOI, toen hier ettelijke gevechten plaatsvonden om er een Armeense staat te vestigen

We maken een uitstapje naar de bekende burcht Çavuştepe, gelegen op een heuvelrug 28 km ten zuiden van Van. Deze burcht is een goed voorbeeld van het bouwkundig meesterschap van de Urartubeschaving. Er zijn twee burchten te weten: de bovenburcht en de benedenburcht. Boven liggen de resten van een tempel en beneden bevinden zich de ruïnes van een paleis, een tempelcomplex, vorstengraven en een groot levensmiddelendepot met 30 voorraadvaten, waarop de maatverdeling in spijkerschrift nog te zien is. Dit complex zou de burcht "Sardurihurda" zijn geweest van koning Sargon II uit de 8ste eeuw v.Chr.

We varen daarna naar het eiland Akdamar, dat midden in het Meer van Van ligt. We zien er de uit rode zandsteen opgetrokken Heilige Kruiskoepel Kerk in Armeense stijl. Het eiland Akdamar, dat nu onbewoond is, vormde 1000 jaar geleden een religieus centrum en was ook gedurende een aantal eeuwen de zetel van de Armeense patriarch. De Heilige Kruiskoepel Kerk is in het bijzonder bekend om de sculpturen die zich tegen de buitenmuren bevinden. Hoofdzakelijk zijn er afbeeldingen uit het oude testament aangebracht zoals: Samson, David, Adam en Eva, Christus op de troon, Maria met het Christuskind en het offer van Abraham. Omdat er ook reliëfs zijn van de Abbassidenkalief Muktadir, laat het gebouw een wonderlijke vermenging zien van christelijke en islamitische kunst. In de loop van de eeuwen is de kerk meerdere malen uitgebreid, onder meer met een noordelijke kapel, een groot voorportaal en een klokkentoren.

Vandaag bestaat de lunch uit een gezellige picknick bij restaurant Deniz in Gevaş. Aan het eind van de dag stoppen we

ook nog, om de Seldsjoekse necropolis te bezoeken en de schoonheid van een Turkse prinses te bewonderen. Tenslotte rijden we voor het diner en de overnachting terug naar ons hotel (4\* of 5\*) in Van. [i](#)

## **Dag 3: Van-Tatvan-Bitlis-Silvan-Tigris-Hassuni-Diyarbakir Mardin(451km)**

O-M-A

Na het ontbijt verlaten we Van voor een bijzonder afwisselende dag met diverse hoogtepunten. We rijden ten zuiden van het ge zowel hun

Turks-Koerdische en Armeense motieven alsook hun Perzische motieven. Van Meer over de Kuskunkıranpas (2234 m) naar Tatvan, een afstand van zo'n 145 km. Daarna volgen we de vallei van de Bitlis-rivier. Bitlis is de stad van de Turkse tabak. Onderweg stoppen we op wereldberoemde Malabadi Brug over de Batman rivier, een zijrivier van de Tigris. De brug werd gebouwd ten tijde van de Artukiden in de 13e eeuw.

De lunch is in Silvan-Tigranokerta, gesticht in de tijd van de Assyriërs en bezocht door Alexander de Grote. Deze plaats kwam tot bloei onder Tigran de Grote, een Armeense koning. Silvan werd door de Byzantijnen ook wel Martyropolis genoemd vanwege de aanwezigheid van 40 graftomben van christelijke martelaren, die werden vermoord ten tijde van de 2de Schappur van het Perzische Rijk. Constantijn de Grote liet de Burcht van Silvan restaureren en gebruikte het als militair garnizoen. Tijdens de Eerste Wereld Oorlog stond Mustafa Kemal Atatürk in Silvan aan de leiding van de strijd tegen de Russische legers. De steden Muş en Bitlis kwamen hierdoor opnieuw in Turkse handen.

Transanatolie in Silvan2007 met Devrim Çamkerten als Gids

Na de lunch in aanwezigheid van de burgemeester van Silvan brengen we een bezoek aan de Selahattin Eyyoubi Moské, de Gebroken Minaret, de Kerk van Kildan, het Museum van Atatürk, de Grotten van Temtemburg, Hamido, de ongeveer 300 troglodietische huizen, het Kasteel van Hassuni en diverse fonteinen en waterraderen. Vanuit het oogpunt van monumentenzorg subsidieert de Europese Unie de restauratie van bezienswaardigheden in deze plaats. Ook is er gelegenheid, om kennis te maken met de lokale bevolking.

Bij onze aankomst in Diyarbakır bezoeken we de stadswallen. Ze hebben een lengte van 5,5 km, zijn gemaakt van zwart basaltsteen in de vorm van een vis en stammen uit de Romeinse tijd. Hier in Diyarbakır kunnen we ook foto's maken van de Tigris Delta en de brug over de Tigris. Het is vanaf hier, dat de Tigris bevaarbaar is, aanvankelijk alleen voor keleks vloten uit opgeblazen dierehuiden).

Lunch in Silvan, het Byzantijnse Martyropolis omwille van de relieken van christelijke martelaren omgebracht door de Sassanieden. Het is ook de plek ook van waaruit in WO I de Turken o.l.v. commandant Kemal(Atatürk) , de oprukkende Russen eventjes achteruitdreven en Bitlis en Mus konden ontzetten. Na de lunch bezoek aan Silvan waar met Europees geld werk gemaakt wordt van de restauratie van heel wat gebouwen, fonteinen , waterraderen, kerken en moskeeën . Bij onze aankomst in Diyarbakır bezoeken we de 5,5 km lange Romeinse bazalten stadswallen en de tuinen van Hevsel, allemaal delen van een UNESCO -cultuurlandschap.

een Brusselaar op de Tigris met Transanatolie.

Diner en overnachting in een charme hotel 4\* in Mardin. [i](#)

## **Dag 4: Mardin – Harran – Urfa**

O-M-A

Na het ontbijt staat de stad Mardin met zijn typisch Arabische karakter, nauwe steile straatjes en gedecoreerde witte woningen op ons programma. Volgens Arnold Toynbee, de bekende Engelse historicus, was het rond 1950 de mooiste stad ter wereld. Van op het dak van de Sultan İsa Bey Medrese (1385) hebben we een prachtig uitzicht over de stad en de Mesopotamische laagvlakte. Na het bezoek aan de Grote Moskee vertrekken we naar het Deir-az-Zafaran-klooster verstoppt tussen wijngaarden en tuinen in een onherbergzaam landschap. De meeste Syrisch-orthodoxe patriarchen zijn hier begraven. Tot 1933 was het klooster ook de zetel van de patriarch, die nu in Damascus zetelt. Na de lunch vertrek naar het bijbelse Harran vanwaar aartsvader Abraham naar Kanaän vertrok. Het is de warmste plek van Turkije, maar ook een van de meest schilderachtige dorpen door zijn lemen goed isolerende bijenkorf woningen. Diner en overnachting in Urfa Hilton. [i](#)

## **Dag 5: Urfa, Unesco werelderfgoed – Urfa Archeologische Museum- Göbeklitepe-Atatürk Stuwdam- Kâhta**

O-M-A

We bezoeken Urfa waar de geschiedenis al bij Abraham begint. Het Archeologisch museum vertelt ons meer over het vervolg.

Lunch in Gol, bekend voor zijn de Mesopotamische specialiteiten. In de namiddag uitgebreid bezoek aan Göbeklitepe, 15 km van Urfa, de archeologische sensatie van het laatste kwarteeuw, misschien zelfs van het laatste millenium! Met zijn 11.500 jaar is het het oudst bekende tempelcomplex ter wereld. Dit stuk Unesco werelderfgoed heeft nog niet al zijn geheimen prijs gegeven. Wel circuleren er allerlei interessante hypothesen.

Na dit bezoek, rijden wij zo'n 100 km verder naar Adıyaman . We logeren in KAHTA aan de voet van NEMRUT DAGI, een boetiekhôtel. We zullen bezoeken de Nemrut Dag opgaan bij zonsondergang of bij zonsopgang, afhankelijk van de lokale omstandigheden. [i](#)

## **Dag 6: Kahta -Nemrut Dağ- Kahramanmaraş-Kayseri (407 km)**

O-M-A

Nog voor zonsopgang vertrekken we met minibussen naar het hoogtepunt van de reis: Nemrut Dağı. Op de reusachtige plateaus van de berg Nemrut (2150m) treffen we de Commageense godenhemel aan. De kolossale beelden kwamen er in opdracht van Antiochos I (69-36 v. Chr.). Aangezien Antiochos zichzelf als goddelijk beschouwde voegde hij ook zijn eigen beeltenis aan de rij toe. Antiochos I stamt via zijn vader Mithridates af van de Perzische koning Darius en via zijn moeder Laodike van Alexander de Grote. Zijn rijk, Commagene was een bufferstaatje tussen het gebied van Grieken, Romeinen en Perzen. Vandaar dat er goden uit beide culturen vereerd werden. De tumulus op deze berg is nog altijd 160 m hoog en heeft een doorsnede van 150 m.

Na de beklimming van de Nemrut smaakt het ontbijt ons des te meer. Verder naar Kahramanmaraş We bezoeken er de koperateliers en de kruidenmarkt. Dan vertrekken we naar Cappadocië via de hoogvlakte van het Antitaurus-gebergte .

Onderweg bezoeken we Kayseri, een economische hotspot, één van de zogenaamde Anatolische Tijgers . We bekijken er de Grote Moskee en de cilindervormige döner kümbet, een schoolvoorbeeld van een Seldjoeks mausoleum uit 1276. Diner en overnachting in Kayseri, hotel 4\*. [i](#)

## **Dag 7: Kayseri-Cappadocië (160 km)**

O-M-A

We hebben vandaag de hele dag de tijd om deze unieke streek te leren kennen. Onder invloed van de weerelementen als wind, regen en temperatuursverschillen is in de loop der tijden een uniek tufstenen erosielandschap ontstaan, dat er met de zogenaamde feeënschoorstenen, rotskegels en rotspunten uitziet als een maanlandschap. Natuurlijk brengen we een bezoek aan het Openluchtmuseum van Göreme met de rotskerken en hun prachtige fresco's. We bewonderen ook Duivelsvallei en Uçhisarmaandlandschap. Daarna volgt een heerlijk diner met folkloristische dansavond. Overnachting in ons hotel 4\*-5\*. [i](#)

## **Dag 8: Kayseri-Cappadocië**

O-M-A

Na het ontbijtbuffet brengen we een bezoek naar de oude huizen van Ürgüp en verder gaan we doorheen de Rozen Vallei, de Vallei van Kamelen, de Vallei van de Maagd Maria.

Nadien ontdekken we verschillende oude ambachten: Tapijtenknoperij, nomadische kultuurvoorwerpen, een onyxatelier,

We eten vanmiddag 'Cömlek Kebab', alweer een streekspecialiteit, met een prachtig zicht op de Kizilirmak Rivier.

In de namiddag bezoeken we het vroegere Sinassos heet nu Mustafapasa, het getuigt van wat in de Griekse geschiedenisboeken bekend staat.. We rijden verder naar Soganli, de vulkanen Erciyes en Hasandag verliezen ons daarbij nooit uit het oog..

Avondmaal en overnachting in ons hotel 4\* or 5\*-charme boutique. [i](#)

## Dag 9: Cappadocië-Peristrema Vallei – Ihlara-Guzelyurt – Hasan Dag

O-M-A

Na het ontbijt weg naar Caravanserai Ağzıkarakan Agzıkarakah van de weg van de Zijde welkomen u door zijn kamellen, muildieren.

In Cappadocië zijn meer dan 40 ondergrondse steden. Ze werden gebruikt als depot en schuilplaats tijdens de invallen van Perzen en Arabieren. Elke stad bevat verschillende tunnels, een ventilatieschacht voor luchtverversing, meerdere kamers, opslagplaatsen, regenputten... . De ingangen werden met een molensteen afgesloten. Wij brengen vandaag een bezoek aan de ondergrondse stad van Saratli.

Alevit wijnproef bij bewoners van de Ondergrondse stad van Saratli.

Het alevitisme, bektashisme en soefisme zien Ali als de deur naar de mystieke kennis en esoterische interpretatie van de islam, zoals aan hem wordt uitgevoerd door Mohammed: Esedullah-Asadullah (Leeuw van God). Ongeveer een kwart van de Turkse bevolking is aleviet. Het alevitisme is een stroming binnen de sjiietische islam, zachte kant van de Islam . De nadruk ligt veel minder op wetten en regels, maar des te meer op respect voor andere mensen ongeacht geloof, ras, herkomst en geslacht.

10 de Muharrem, De dag van Ashura: Huseyn bin Ali, Klein Zoon van Mohamet, werd vermoord in Kerbela.

Lunc in Peristreme Vallei -Canyon.

Verder naar de Ihlara canyon voor een rustige wandeling in een kloof langsheen een idyllisch kabbelend beekje; Selime-Belisirma-Ihlara met zijn primitieve rotskerken van de eerste deel van Christendom. [i](#)

## Dag 10: Terugreis Cappadocie-Europe

Helaas komt vandaag een einde aan een bijzondere reis en nemen we het vliegtuig terug naar huis, na het ontbijt en de Turkse Baklava met pistaches. [i](#)

## Prijzen

- [Tour Prijslijst van TransAnatolie: Reisproducten \(Tours, Rondreizen, Groepsreizen, Vakanties\) van TransAnatolie Tour in Turkije](#)
- Of stuur a.u.b. een e-mail voor de speciale voorwaarden en prijzen. [i](#)

## Opmerkingen

- Vertrekdatum kan aangepast worden voor besloten groepen
- Er is een speciale prijs voor besloten groepen van meer dan 23 personen, voor leden van culturele verenigingen, voor studenten, leraren, personen met een handicap en hun begeleiders.
- Stuur a.u.b. een e-mail om de speciale voorwaarden en prijzen te kennen.
- Een gratis plaats voor gesloten groepen van meer dan 23 personen voor de prestaties in Turkije. [i](#)

## Facultatieve uitstappen

- Ontdekking van Cappadocië in een luchtballon
- Draaiende Derwisch Dansen [i](#)

## Inbegrepen

- 10 dagen 9 overnachtingen vol pension in 4\* (of 5\*) charming hotels, volgens de steden.
- Diner de eerste avond en ontbijt op de laatste dag.
- Middagmalen in de restaurants met specialiteiten 9 dagen.
- Transport in Turkije.
- Ingangsgeld van bezochte musea op het programma.



- Diner met folkloristische show
- Dienst van een Nederlandstalige reisleader, universitair geschoolde gids. [i](#)

## **Niet inbegrepen**

- Drank in hotels en in restaurants,
- Facultatieve excursies, drinkgeld
- Vervoer in Europa ,
- Retour vliegtickets Europa/Turkije,
- Luchthavenbelasting,
- Verzekeringen. [i](#)

Vertrekdagen kunnen aangepast worden (volgens de vraag van de speciale groepen) [i](#)

## **TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.**

[i](#)

**TransAnatolie TA6101:  
Volledige Tour van Centraal-,  
Noord-, Oost- en Zuid -  
Turkije: Sumela-Mardin-  
Göbeklitepe-Zeugma-  
Antioche-Cappadocie:  
Culturele Turkije Rondreis: 15  
Dagen: volpension  
(4\* / 5\* / boutiques hotels)**

***Een culturele reis naar Anatolië, de Zwarte Zee, de Kaukasus, Oost-Turkije, Armeniërs, Seldsjoeken, Oemajaden en Arabieren, Perzen, Mesopotamiërs, Assyriërs, christenen van Cappadocië, Ottomanen, Hettieten, Turken...***

***Deze prachtige, exclusieve rondreis voert ons door zowat alle Klein-Aziatische beschavingslagen. Ze vertrekt van op de vruchtbare, groene Zwarte-Zeekust – om in het spoor van Marco Polo een stuk van de Zijderoute te volgen waarbij de Araratberg de hele omgeving domineert.***

***In de buurt van het Vanmeer wachten ons Armeens-jakobitische kloosters en liggen uitgestrekte begraafplaatsen van de Seldjoeken. In het meer zelf ligt het Akdamareiland met zijn unieke Armeense kerk. De witte Arabische stad Mardin is zowat de poort tot de Tur Abdin met het Darülzaferan -klooster als schier laatste getuige van een ooit bloeiende Syrisch-christelijke gemeenschap. Diyarbakir doet de hart van de Koerden sneller slaan. Harran en Urfa komen al voor in het Oude Testament. De opgravingen van Göbeklitepe leveren steeds meer kennis op van 's werelds alleroudste tempel- en cultuscomplex. Hét hoogtepunt van deze reis is ongetwijfeld de hoge Nemrut Dag waar koning Antiochos van Commagene zich tussen vele godenbeelden liet vereeuwigen. In Gaziantep zijn de mozaïeken te bewonderen die gered zijn van het stijgende water achter de gigantische stuwdammen op de Tigris. In het sprookjesachtige Cappadocië is het heerlijk wandelen door de prachtig geërodeerde tufsteenvalleien.***

*Laat u niet afschrikken door de opgeven afstanden. Immers, ook in Oost-Turkije is de wegeninfrastructuur uitstekend. In de meeste gevallen rijden we van stad tot stad op recent aangelegde snelwegen. In bergstreken zoals rond de Zwarte Zee of in de Taurus verkorten nieuwe tunnels de reistijd aanzienlijk .*

- O: Ontbijt M:middagmaal A: avondmaal. [i](#)

## **Dag 1: Aankomst Trabzon**

A

Aankomst Trabzon Airport. Ontvangst en vervolgens transfer naar het Hotel (4\*/ 5\*/boutiqu charme) met welkomstcocktail en vervolgens diner en de overnachting. [i](#)

## **Dag 2: Trabzon (110) km**

O-M-A

Na het ontbijt bezoeken we de belangrijkste bezienswaardigheid van Trabzon, het vroegere Trebizonde: de 13de-eeuwse Aya Sophia met de mooie mirakelfresco's en friezen.

Na lunch brengen we eerst een bezoek aan het Sümela rotsklooster gelegen op 1200 m. De laatste 250 m naar dit Unecomonument moeten te voet of per minibus worden afgelegd. Diner en overnachting in een 4\* hotel in Trabzon of Maçka. [i](#)

## **Dag 3: Trabzon-Gümüşhane-Bayburt-Erzurum (342 km)**

O-M-A

Na het ontbijt klimt de bus via Torul en Gümüşhane tot het op op 1600 m hoogte gelegen Bayburt. Lunch met zicht op de

snelstromende Çoruh. Onderweg bezoeken we ook nog de Karaca-grot, een kuuroord voor astma- en rheumapatiënten. Voorbij de Kop Geçidi -pas (2302 m)dalen we naar Erzurum een (1950 m) .

Aan het einde van de namiddag bezoeken we Karin, Erzurum.

Karin werd door de Seldjoeken het Land van de Romeinen genoemd. We zien de Grote Moskee met drie Kumbetten, de Medersa met de Tweelingenminaret en zijn fraaie oosterse kunstmotieven en turkooise faiencetegeltjes, gebouwd in opdracht van de dochter van de Seldjoekse Sultan, Alaeddin Kaykubat. Het is alsof men zich in Centraal Azië bevindt. We overnachten in ons Hotel 4\* of 5\* op de berg Palandöken. [i](#)

## **Dag 4: Erzurum-Ani-Kars (304 km)**

O-M-A

In de morgen vertrekken we na het ontbijt in oostelijke richting naar Ani. Net even buiten Pasinler en voor Horasan stappen we uit om de Çobandede Brug te bewonderen.

Deze mooie brug is ontworpen door Mimar Sinan, de Turkse Michelangelo, hoofdarchitect van de Schitterende Soliman en een vriend van Michel Angelo. Over ongeveer een afstand van 140 km volgen we de rivier Aras. Onderweg obsidiaan verzamelen we uit de obsidiaangroeven.

Lunch in een specialiteitenrestaurant in Kars, het decor van Orhan Pamuks Sneeuw. Enkele fotostops. later zijn we op weg naar Ani, rond het jaar 1000 de eerste Armeense hoofdstad. De vele religieuze gebouwen, paleizen en vestingwerken behoorden toen technisch en artistiek tot de meest geavanceerde bouwwerken ter wereld. Hoewel de bouwers terdege rekening hielden met aardbevingen betekende de grote beving van 1319 het definitieve einde van Ani, algemeen erkend als cultureel, religieus en nationaal erfgoed van de Armeniërs.

Diner en overnachting in Kars, hotel 4\*. [i](#)

## **Dag 5: Kars-Digor(Doğubayazit) (188km)**

O-M-A

Na een typisch Kaukasisch ontbijt zetten we de tocht verder naar Doğubayazit. Het landschap rond de en Kleine Ararat (3896 m)is ronduit indrukwekkend.

De naam Ararat komt enkele malen voor in het Oude Testament. De naam Ararat is een Grote (5165 m)

vertaling van het Akkadische woord Urartu. In Gen. 8:4 wordt gezegd, dat de Ark van Noach na de zondvloed strandde op de Berg van Ararat. In het boek Koningen lezen we verder hoe de moordenaars van de Assyrische koning Sanherib, de belegeraar van Jeruzalem, vluchtten naar Ararat. In het boek Jeremia, waar we lezen over het voorbereiden van veldtocht naar Babylon, wordt Ararat genoemd als één van de bondgenote van de Israëlieten.

In het steppelandschap leven in deze streek landschildpadden, arenden, patrijzen, valken, vossen, schapen en zelfs beren en groeien vele soorten bloemen en zeldzame planten.

Lunch in SIMER Hotel in Doğubayazit met een Koerdisch gastvrije ontvangst. In de namiddag staat het sprookjesachtige paleis van Ishak Pasja op het programma. De oude vesting werd in 1784 prachtig gerestaureerd en verfraaid tot een burchtpaleis met harem voor een Ottomaanse Emir. Het geheel doet denken aan een vertelling uit Duizend-en -een-nacht. Diner en overnachting in SIMER Hotel 3\*+ aan de voet van Ararat Berg en met uitzicht op de Ararat. [i](#)

## **Dag 6: Doğubayazit – Van (176 km)**

O-M-A

Na het ontbijt via de Tendurek pas (2644m) naar Van, gelegen aan het grootste meer van Turkije. Onderweg maken we een stop aan de Muradiye watervallen. Sinds onheuglijke tijden is om de stad gevochten door de Urartu, de Assyriërs (spijkerschrift!), de Meden, de Perzen (Xerxes), Alexander de Grote, Armeniërs, Byzantijnen, etc, etc. Bij aankomst in Van lunch in Hotel Ramada 4\*. In de namiddag de stad en zijn citadel bezoeken we. Na een dromerige zonsondergang gaan we naar ons hotel voor diner en overnachting. [i](#)

## Dag 7: Van (100 km)

O-M-A

Na het ontbijt stoppen we bij een tapijtknoperij. Voornamelijk de kelims van Van zijn uniek vanwege hun Turks-Koerdische en Armeens-Perzische motieven.

We maken een uitstapje naar de restanten van de burcht van Çavuştepe, op een heuvelrug 28 km ten zuiden van Van. Deze is een goed voorbeeld van het bouwkundig meesterschap van de Urartubeschaving.

"Ishpuini's zoon Minua opende dit dankzij de kracht van God Haldi. De naam is Minua-kanaal. Dankzij de grootheid van de god Haldi is Minua de machtige koning, de grote koning, de koning van de Bianili (Urartian) landen, de heer van de stad Tushpa. Minua zegt, deze inscriptie begint, wie deze vernietigt, wie dit ziet, wie tegen iemand anders zegt: "Ik heb dit kanaal geopend" zal worden door God Haldi, God Teisheba, God Shiuni en alle goden; van zonlicht worden verstoken."

Lunch is in Gevaş in Deniz Restaurant aan Van Meer met lokale specialiteiten. We nemen de boot naar het eiland Akdamar, 1000 jaar geleden een religieus centrum en enkele eeuwen lang de zetel van de Armeense patriarch. De Heilige Kruiskoepel Kerk is bijzonder om de buitensculpturen met vnl. afbeeldingen uit het oude testament.

Aan het eind van de dag stoppen we ook aan een Seldsjoekse necropool in Gevaş.

Diner en overnachting in hotel Ramada 4\* aan Vanmeer. [i](#)

## **Dag 8: Van-Tatvan-Silvan-Tigris– Diyarbakir (365km)**

O-M-A

Vandaag een zeer afwisselende dag. Door de Kuskunkırantunnel pas (2234 m) naar Tatvan met links van ons de SUPHAN, een uitgedoofde vulkaan van 4058 m. Daarna volgen we de vallei van de Bitlis. Bitlis is de stad van de Turkse tabak. Onderweg stoppen we aan de fotogenieke Malabadi Brug over de Batman, een zijrivier van de Tigris.

De lunch is in Silvan-Tigranokerta., het Martyropolis onder de Byzantijnen; de plek ook van waaruit in WO I de Turken o.l.v. commandant Kemal(Atatürk) , de oprukkende Russen eventjes achteruitdreven en Bitlis en Mus ontzetten. Na de lunch bezoek aan Silvan waar met Europees geld werk gemaakt wordt van de restauratie van heel wat gebouwen, fonteinen, waterraderen, kerken en moskeeën.

Bij onze aankomst in Diyarbakır bezoeken we de 5,5 km lange Romeinse bazalten stadswallen en de tuinen van Hevsel, allemaal delen van een UNESCO –cultuurlandschap.

een Brusselaar op de Tigris met Transanatolie.

Diner en overnachting in een charme hotel 4\* in Diyarbakır. [i](#)

## **Dag 9: Diyarbakır-Mardin-Deir-az- Zafaran-Harran-Urfa (385km)**

O-M-A

Na het ontbijt, staat de stad Mardin met zijn typisch Arabische karakter, nauwe steile straatjes en gedecoreerde witte

woningen op ons programma. Volgens Arnold Toynbee, de bekende Engelse historicus, was het rond 1950 de mooiste stad ter wereld. Van op het dak van de Sultan İsa Bey Medrese (1385) hebben we een prachtig uitzicht over de stad en de Mesopotamische laagvlakte. Na het bezoek aan de Grote Moskee vertrekken we naar Deir-az-Zafaran-gelegen tussen wijngaarden en tuinen in een onherbergzaam landschap. De meeste Syrisch-orthodoxe patriarchen zijn hier begraven. Tot 1933 was het klooster ook de zetel van de patriarch, die nu in Damascus zetelt.

Na de lunch vertrek naar het eveneens bijbelse Harran, de warmste plek van Turkije, maar ook een van de meest schilderachtige dorpen door zijn lemen goed isolerende bijenkorfwoningen.

Diner en overnachting in het HILTON hotel in Urfa, het antieke EDESSA. [i](#)

## **Dag 10: Urfa, Unesco werelderfgoed – Urfa Archeologische Museum- Göbeklitepe-Atatürk Stuwdam- Kâhta (147km)**

O-M-A

We bezoeken Urfa waar de geschiedenis al bij Abraham begint. Het Archeologisch museum vertelt ons meer over het vervolg.

Lunch in Gol, bekend voor zijn de Mesopotamische specialiteiten. In de namiddag uitgebreid bezoek aan Göbeklitepe, 15 km van Urfa, de archeologische sensatie van het laatste kwarteeuw, misschien zelfs van het laatste millenium! Met zijn 11.500 jaar is het het oudst bekende tempelcomplex ter wereld. Dit stuk Unesco werelderfgoed



heeft nog niet al zijn geheimen prijs gegeven. Wel circuleren er allerlei interessante hypothesen.

Na dit bezoek, rijden wij zo'n 100 km verder naar Adiyaman . We logeren in KAHTA aan de voet van NEMRUT DAGI, in een boetiekhôtel. We zullen de Nemrut Dag opgaan bij zonsondergang of bij zonsopgang, afhankelijk van de lokale omstandigheden. [i](#)

## **Dag 11: Kâhta-Nemrut Dağ–Kâhta-Nemrut Dağı, een van UNESCO's Werelderfgoed in Turkije-Gaziantep (186 km)**

O-M-A

We stappen over op minibussen. Het laatste stuk benaderen we te voet. Op twee reusachtige terrassen laat het hele Commageense pantheon zich versteend in kolossale beelden bewonderen.

Nu pas volgt ons laat ontbijt en gaat de reis verder naar de provinciehoofdstad Gaziantep. Door zijn ligging heeft deze stad een unieke culinaire traditie , een uitstekende keuken met diverse specialiteiten en desserts. Het mozaïekmuseum, een absolute must see, toont zo maar eventjes 1700 m<sup>2</sup> laat-antieke mozaïeken uit vnl. het onder water verdwenen Zeugma.

[The Museum of Zeugma \(Belkis\), Gaziantep \(transanatolie.com\)](http://transanatolie.com)

Diner en overnachting in Met Gold Hotel 4\*in Gaziantep. [i](#)

## **Dağ 12: Gaziantep-Antakya- Adana of Tarsus (393km)**

Na het ontbijt vertrek naar Antiochië aan de Orontes ( nu Antakya) werd gesticht een generaal van Alexander de Grote. De stad breidde zich snel uit en groeide uit tot de derde stad van het Romeinse Rijk.

Antakya is Turkijes meest kosmopolitische stad waar heel wat religies en denominaties naast en door elkaar leven. Hier werd voor het eerst over christenen gesproken. Paulus vertrok van hier op drie van zijn vier zendingsreizen. Nu maken de talrijke Syrische vluchtelingen, soennieten, Turkse alevieten en de Arabische christenen van deze stad een vreedzame staalkaart van het Midden-Oosten.

[Antakya Archaeological Museum \(transanatolie.com\)](http://transanatolie.com)

[Antakya Turkey Photo Gallery by Dick Osseman at pbase.com](http://pbase.com)

We bezoeken naast wat oosters-orthodoxe gebedsplaatsen zeker de Sint- Petruskerk, de allereerste kerk van christelijke wereld en het archeologische museum . De Levantijnse keuken met zijn lams- en rundsschotels zal ons verrassen. Als toetje is er künefe.

Diner en overnachting in Adana of in Tarsus. Hotel 4\* or 5\*. [i](#)

## **Dag13: Adana of Tarsus-Eskigümüşler Cappadocié, Unescowereldergergoed (276km)**

O-M-A

Eerste stop aan het huis van de apostel Paulus in Tarsus gevolgd door een korte wandeling

Waterreserv van Apostel Paulus.

Daarna steken we het Taurusgebergte vlotjes over met dank aan de moderne wegebouwers en tunnelmakers. In

Cappadocië bekijken we in Nigde de grote Seldjoekse moskee en het mausoleum van de prinsessen.

Het Eski Gümüs-klooster ligt verborgen uitgekapt in de tufstenen rotsen en verborgen voor het oog van eventuele plundersaars. Op de ommuurde binnenplaats herkennen we monnikscellen, begraafplaatsen en een kerk met enkele prachtig bewaard gebleven fresco's.

We overnachten vandaag in ons 4\* of 5\* charmehotel in Cappadocië. [i](#)

## **Dag 14: Cappadocië (80 km)**

O-M-A

Gelegenheid tot ochtendlijke ballonvaart. Na het ontbijt trekken we zoals alle andere groepen de hele dag uit voor een sightseeing tour , panoramische foto's en korte wandelingetjes in de vele valleien van dit sprookjesachtig landschap ontstaan door de lava en de tufsteen uit twee vulkanen en duizenden jaren verwerking door water, sneeuw, wind en regen .Natuurlijk komen we in de vallei van Göreme, we zien de Feeënschoorstenen, we eten in Uchisar; een heerlijk diner sluit deze reis af. Wie het wenst kan nog een folklore avond meepikken. [i](#)

## **Dag 15: Cappadocië Kayseri-Nevşehir-Europa**

Na het ontbijt buffet genieten we van vrije tijd in Cappadocië tot aan de transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht. Einde van een intens gevarieerde reis.

Proef onderweg baklava en neem afscheid van een andere culturele rondreis van Transanatolie Tour. [i](#)

## **Prijzen**

- [Tour Prijslijst van TransAnatolie: Reisproducten \(Tours, Rondreizen, Groepsreizen, Vakanties\) van TransAnatolie Tour in Turkije](#)
- Of stuur a.u.b. een e-mail voor de speciale voorwaarden en prijzen. [i](#)

## Opmerkingen

- Vertreksdatum kan veranderd worden voor gesloten groepen .
- Er is een speciale prijs voor gesloten groepen van meer dan 23 pax. Kortingen zijn eventueel mogelijk voor studenten, onderwijspersoneel, gehadicapten en hun begeleiders.
- Een FOC voor groepen van meer dan 23 pax. [i](#)

## Facultatieve uitstappen

- Cappadocië per luchtballon,
- Draaiende Derwisch Dansen [i](#)

## Inbegrepen

- 15 dagen 14 overnachtingen vol pension in 4\* (of 5\*) hotels of charmehotels..
- VP vanaf diner eerste avond tot ontbijt op de laatste dag.
- 13 middagmalen (meestal streekspecialiteiten)
- Transport in Turquie
- Ingangsgelden voor de vermelde plaatsen en musea
- Folkloristisch diner( laatste avond)
- Diensten van een Nederlandstalige universitaire gids. [i](#)

## Niet inbegrijpen

- Dranken in hotels en in restaurants.,
- Facultatieve excursies
- Drank aan tafel en de gebruikelijke fooien voor chauffeur en gids (richtprijs 3 à 5 euro pppd),
- Retour vliegtickets Europa/Turkije,
- Luchthavenbelasting

- Verzekeringen. [i](#)

Vertreksdagen kunnen georganiseerd worden (volgens de vraag van de speciale groepen) [i](#).

## **TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.**

[i](#)

# **TransAnatolie TA6102: Volledige Tour van Zwarte Zee, Noord-, Oost- Turkije: ARMENIERS – SELDJOEKEN – ANI –URARTIERS: Culturele Turkije Rondreis Trabzon – Erzurum – Ani - Ishak Pasha Paleis - 8d7n: volpension (4\* /5\* /boutiques hotels)**

*Volledige Tour van Zwarte Zee, Noord-, Oost- Turkije*

*Deze prachtige, exclusieve rondreis voert ons door zowat alle Klein-Aziatische beschavingslagen. Ze vertrekt van op de vruchtbare, groene Zwarte-Zeekust – om in het spoor van Marco Polo een stuk van de Zijderoute te volgen waarbij de Araratberg de hele omgeving domineert.*

*In de buurt van het Vanmeer wachten ons Armeens-jakobitische kloosters en liggen uitgestrekte begraafplaatsen van de Seldjoeken. In het meer zelf ligt het Akdamareiland met zijn unieke Armeense kerk.*

*In Oost-Turkije is de wegeninfrastructuur uitstekend. In de meeste gevallen rijden we van stad tot stad op recent aangelegde snelwegen. In bergstreken zoals rond de Zwarte Zee of in de Taurus verkorten nieuwe tunnels de reistijd aanzienlijk .*

- O: Ontbijt M:middagmaal A: avondmaal. [i](#)

## **Dag 1: Aankomst Trabzon**

A

Aankomst Trabzon Airport. Ontvangst en vervolgens transfer naar het Hotel (4\*/ 5\*/boutiqu charme) met welkomstcocktail en vervolgens diner en de overnachting. [i](#)

## **Dag 2: Trabzon (110 km)**

O-M-A

Na het ontbijt bezoeken we de belangrijkste bezienswaardigheid van Trabzon, het vroegere Trebizonde: de 13de-eeuwse Aya Sophia met de mooie mirakelfresco's en friezen.

Na lunch brengen we eerst een bezoek aan het Sümela rotsklooster gelegen op 1200 m. De laatste 250 m naar dit Unecomonument moeten te voet of per minibus worden afgelegd. Diner en overnachting in een 4\* hotel in Trabzon of Maçka. [i](#)

## **Dag 3: Trabzon-Gümüşhane-Bayburt-Erzurum (342 km)**

O-M-A

Na het ontbijt klimt de bus via Torul en Gümüşhane tot het op op 1600 m hoogte gelegen Bayburt. Lunch met zicht op de snelstromende Çoruh. Onderweg bezoeken we ook nog de Karaca-grot, een kuuroord voor astma- en reumapatiënten. Voorbij de Kop Geçidi -pas (2302 m)dalen we naar Erzurum een (1950 m) . Aan het einde van de namiddag bezoeken we Karin, Erzurum.

Karin werd door de Seldjoeken het Land van de Romeinen genoemd. We zien de Grote Moskee met drie Kumbetten, de Medersa met de Tweelingenminaret en zijn fraaie oosterse kunstmotieven en turkooise faiencetegeltjes, gebouwd in opdracht van de dochter van de Seldjoekse Sultan, Alaeddin Kaykubat. Het is alsof men zich in Centraal Azië bevindt. We overnachten in ons Hotel 4\* of 5\* op de berg Palandöken. [i](#)

## **Dag 4: Erzurum-Ani-Kars (304 km)**

O-M-A

In de morgen vertrekken we na het ontbijt in oostelijke richting naar Ani. Net even buiten Pasinler en voor Horasan stappen we uit om de Çobandede Brug te bewonderen.

Deze mooie brug is ontworpen door Mimar Sinan, de Turkse Michelangelo, hoofdarchitect van de Schitterende Soliman en een vriend van Michel Angelo. Over ongeveer een afstand van 140 km volgen we de rivier Aras. Onderweg obsidiaan verzamelen we uit de obsidiaangroeven.

Lunch in een specialiteitenrestaurant in Kars, het decor van Orhan Pamuks Sneeuw. Enkele fotostops.later zijn we op weg naar Ani, rond het jaar 1000 de eerste Armeense hoofdstad. De vele religieuze gebouwen, paleizen en vestingwerken behoorden toen technisch en artistiek tot de meest geavanceerde bouwwerken ter wereld. Hoewel de bouwers terdege rekening hielden met aardbevingen betekende de grote beving van 1319 het definitieve einde van Ani, algemeen

erkend als cultureel, religieus en nationaal erfgoed van de Armeniërs.

Diner en overnachting in Kars, hotel 4\*. [i](#)

- **Facultative Folk Caucasiches dansen in Kars.**

## **Dag 5: Kars-Digor (Doğubayazit) – (188 km)**

O-M-A

Na een typisch Kaukasisch ontbijt zetten we de tocht verder naar Doğubayazit. Het landschap rond de Grote (5165 m) en Kleine Ararat (3896 m) is ronduit indrukwekkend.

De naam Ararat komt enkele malen voor in het Oude Testament. De naam Ararat is een vertaling van het Akkadische woord Urartu. In Gen. 8:4 wordt gezegd, dat de Ark van Noach na de zondvloed strandde op de Berg van Ararat. In het boek Koningen lezen we verder hoe de moordenaars van de Assyrische koning Sanherib, de belegeraar van Jeruzalem, vluchtten naar Ararat. In het boek Jeremia, waar we lezen over het voorbereiden van veldtocht naar Babylon, wordt Ararat genoemd als één van de bondgenote van de Israëlieten.

In het steppelandschap leven in deze streek landschildpadden, arenden, patrijzen, valken, vossen, schapen en zelfs beren en groeien vele soorten bloemen en zeldzame planten.

Lunch in SIMER Hotel in Doğubayazit met een Koerdisch gastvrije ontvangst. In de namiddag staat het sprookjesachtige paleis van Ishak Pasja op het programma. De oude vesting werd in 1784 prachtig gerestaureerd en verfraaid tot een burchtpaleis met harem voor een Ottomaanse Emir. Het geheel doet denken aan een vertelling uit Duizend-en -een-nacht. Diner en overnachting in SIMER Hotel 3\*+ aan de voet van Ararat Berg en met uitzicht op de Ararat. [i](#)



## Dag 6: Doğubayazit – Van (176 km)

O-M-A

Na het ontbijt via de Tendurek pas (2644m) naar Van, gelegen aan het grootste meer van Turkije. Onderweg maken we een stop aan de Muradiye watervallen. Sinds onheuglijke tijden is om de stad gevochten door de Urartu, de Assyriërs (spijkerschrift!), de Meden, de Perzen (Xerxes), Alexander de Grote, Armeniërs, Byzantijnen, etc, etc. Bij aankomst in Van lunch in Hotel Ramada 4\*. In de namiddag de stad en zijn citadel bezoeken we. Na een dromerige zonsondergang gaan we naar ons hotel voor diner en overnachting. [i](#)

## Dag 7: Van (100 km)

O-M-A

Na het ontbijt stoppen we bij een tapijtknoperij. Voornamelijk de kelims van Van zijn uniek vanwege hun Turks-Koerdische en Armeens-Perzische motieven.

We maken een uitstapje naar de restanten van de burcht van Çavuştepe, op een heuvelrug 28 km ten zuiden van Van. Deze is een goed voorbeeld van het bouwkundig meesterschap van de Urartubeschaving.

"Ishpuini's zoon Minua opende dit dankzij de kracht van God Haldi. De naam is Minua-kanaal. Dankzij de grootheid van de god Haldi is Minua de machtige koning, de grote koning, de koning van de Bianili (Urartian) landen, de heer van de stad Tushpa. Minua zegt, deze inscriptie begint, wie deze vernietigt, wie dit ziet, wie tegen iemand anders zegt: "Ik heb dit kanaal geopend" zal worden door God Haldi, God Teisheba, God Shiuni en alle goden; van zonlicht worden verstoken."

Lunch is in Gevaş in Deniz Restaurant aan Van Meer met lokale specialiteiten. We nemen de boot naar het eiland Akdamar, 1000 jaar geleden een religieus centrum en enkele eeuwen lang de

zetel van de Armeense patriarch. De Heilige Kruiskoepel Kerk is bijzonder om de buitensculpturen met vnl. afbeeldingen uit het oude testament.

Aan het eind van de dag stoppen we ook aan een Seldsjoekse necropool in Gevaş.

Diner en overnachting in hotel Ramada 4\* aan Vanmeer. [i](#)

## Dag 8: Van-Europe

Na het ontbijt, naar gelegenheid van tijd bezoek van City Center en Transfer naar de luchthaven van VAN en terugvlucht naar Europe.

Proef onderweg baklava en neem afscheid van een andere culturele rondreis van Transanatolie Tour. [i](#)

## Prijs

- [Tour Prijslijst van TransAnatolie: Reisproducten \(Tours, Rondreizen, Groepsreizen, Vakanties\) van TransAnatolie Tour in Turkije](#)
- Of stuur a.u.b. een e-mail voor de speciale voorwaarden en prijzen. [i](#)

## Opmerkingen

- Vertrekdatum kan aangepast worden voor besloten groepen
- Er is een speciale prijs voor besloten groepen van meer dan 23 personen, voor leden van culturele verenigingen, voor studenten, leraren, personen met een handicap en hun begeleiders.
- Stuur a.u.b. een e-mail om de speciale voorwaarden en prijzen te kennen.
- Een gratis plaats voor gesloten groepen van meer dan 23 personen voor de prestaties in Turkije. [i](#)

## Facultatieve uitstappen

- Folk Caucasiches dansen in Kars. [i](#)

## In de prijs begrepen

- 8dagen/7nachten in vol pension vanaf avondmaal dag 1 t.e.m.ontbijt dag 8
- overnachting in 4\*-5\*-charme boutique hotel,
- vervoer in Turkije
- middagmalen in typische Turkse restaurants.
- toegangen aan de geprogrammeerde bezoeken
- diensten van een universitair gediplomeerde Frans-, Engels- of Nederlandstalige gids. [i](#)

## Niet inbegrepen

- vlucht Europa/Trabzon-
- vlucht Van/Europa
- Verzekeringen, luchthaventaksen
- Drank aan tafel en de gebruikelijke fooien voor chauffeur en gids ( richtprijs 3 à 5 euro pppd) [i](#)

## TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator

[i](#)

**TransAnatolie TA2109: TURKS MESOPOTAMIË -TURKIJE TUSSEN TIGRIS EN EUFRAAT: Culturele rondreis Turks Mesopotamie 8d7n:**

# volpension logies in 4\*-5\* en boetiekhotels

*Deze zeer gevarieerde, exclusieve rondreis voert ons doorheen alle beschavingslagen en prachtige landschappen van Oost-Turkije. We hebben het over Göbeklitepe en de Urartu-periode. We passeren het bijbelse Harran en Edessa (nu Urfa) , bakermat van de Syrisch-Orthodoxe Kerk. Het rijk van Commagene overleefde als bufferstaat tussen het Romeinse en Perzische Rijk . Paulus vertrok vanuit Antiochië op missie, ... . We eindigen in Cappadocië , hét uithangbord van de Turkse Toeristische Dienst. Bij ons museumbezoek komen we spijkerschrifttabletten en laatantieke mozaïeken tegen , we zien artefacten van Hettieten en Seldjoeken . Onderweg veel nomaden.*

- O: Ontbijt M:middagmaal A: avondmaal. [i](#)

## Dag 1: Europa-Diyarbakir

A

Aankomst Diyarbakir Airport. Ontvangst en vervolgens transfer naar het Hotel welkomstcocktail en vervolgens diner en de overnachting. [i](#)

## Dag 2: Diyarbakir-Mardin -Deir-az-Zafaran-Urfa (140km)

O-M-A

Na het ontbijt bezoeken we de 5,5 km lange Romeinse bazalten stadswallen en de tuinen van Hevsel, allebei maken ze deel uit van het UNESCO Werelderfgoed-cultuurlandschap.

In de 3e eeuw stichtten de Romeinen hier de kolonie Amida. Met het Romeinse bestuur kwam hier in de 3e eeuw het christendom en een bisschopszetel. Dit bleef zo onder de Byzantijnen tot de Arabische veroveringen.

Lunch in Diyarbakir. In de namiddag vertrekken we naar het witte Mardin met zijn typisch Arabisch karakter, nauwe steile straatjes en gedecoreerde woningen.

Volgens Arnold Toynbee, de bekende Engelse historicus, was Mardin rond 1950 de mooiste stad ter wereld. Van op het dak van de Sultan İsa Bey Medrese (1385) hebben we een prachtig uitzicht over de stad en de Mesopotamische laagvlakte. Na het bezoek aan de Grote Moskee vertrekken we naar Deir-az-Zafaran-gelegen tussen wijngaarden en tuinen in een onherbergzaam landschap. De meeste Syrisch-orthodoxe patriarchen zijn hier begraven. Tot 1933 was het klooster ook de zetel van de patriarch, die nu in Damascus zetelt. Diner en overnachting in het HILTON hotel in Urfa, het antieke Edessa. [i](#)

## **Dag 3: Urfa, Unesco werelderfgoed – Urfa Archeologische Museum-Harran- Göbeklitepe-Atatürk Stuwdam- Kâhta (147km)**

O-M-A

Na het ontbijt vertrek naar het eveneens bijbelse Harran, de warmste plek van Turkije, maar ook een van de meest schilderachtige dorpen door zijn lemen goed isolerende bijenkorf woningen.

We bezoeken Urfa waar de geschiedenis al bij Abraham begint. Het Archeologisch museum vertelt ons meer over het vervolg.

Lunch in Gol, bekend voor zijn de Mesopotamische specialiteiten. In de namiddag uitgebreid bezoek aan Göbeklitepe, 15 km van Urfa, de archeologische sensatie van

het laatste kwarteeuw, misschien zelfs van het laatste millennium! Met zijn 11.500 jaar is het het oudst bekende tempelcomplex ter wereld . Dit stuk Unesco werelderfgoed heeft nog niet al zijn geheimen prijs gegeven. Wel circuleren er allerlei interessante hypothesen.

Unesco Werelderfgoed

Na dit bezoek, rijden wij zo'n 100 km verder naar Adıyaman . We logeren in KAHTA aan de voet van NEMRUT DAGI, in hotel NEMRUT, een boetiekhôtel. We zullen de Nemrut Dag opgaan bij zonsondergang of bij zonsopgang, afhankelijk van de lokale omstandigheden. [i](#)

## **Dag 4: Kâhta -Nemrut Dağ – Kâhta-Nemrut Dağı, een van UNESCO's Werelderfgoed in Turkije –Gaziantep (186 km)**

O-M-A

We stappen over op minibussen. Het laatste stuk benaderen we te voet. Op twee reusachtige terrassen laat het hele Commageense pantheon zich versteend in kolossale beelden bewonderen. Nu pas volgt ons laat ontbijt en gaat de reis verder naar de provinciehoofdstad Gaziantep. Door zijn ligging heeft deze stad een unieke culinaire traditie , een uitstekende keuken met diverse specialiteiten en desserts. Het mozaïekmuseum, een absolute must see, toont zo maar eventjes 1700 m<sup>2</sup> laat- antieke mozaïeken uit vnl. het onder water verdwenen Zeugma.

[The Museum of Zeugma \(Belkis\), Gaziantep \(transanatolie.com\)](#)

Diner en overnachting in het MET GOLD Hotel 4\*in Gaziantep. [i](#)

## **Dag 5: Gaziantep-Antakya- Adana of Tarsus (393km)**

Antiochië aan de Orontes ( nu Antakya) werd gesticht een generaal van Alexander de Grote. De stad breidde zich snel uit en groeide uit tot de derde stad van het Romeinse Rijk.

Antakya is Turkijes meest kosmopolitische stad waar heel wat religies en denominaties naast en door elkaar leven. Hier werd voor het eerst over christenen gesproken. Paulus vertrok van hier op drie van zijn vier zendingsreizen. Nu maken de talrijke Syrische vluchtelingen, soennieten, Turkse alevieten en de Arabische christenen van deze stad een vreedzame staalkaart van het Midden-Oosten.

[Antakya Turkey Photo Gallery by Dick Osseman at pbase.com](#)

We bezoeken naast wat oosters-orthodoxe gebedsplaatsen zeker de Sint- Petruskerk, de allereerste kerk van christelijke wereld en het archeologische museum . De Levantijnse keuken met zijn lams- en rundsschotels zal ons verrassen. Als toetje is er künefe.

Diner en overnachting in Adana of in Tarsus. [i](#)

## **Dag 6: Adana of Tarsus-Eskigümüşler Cappadocié, Unescowerelderggoed (276 km)**

O-M-A

Waterput van Apostel Paulus

Eerste stop aan het huis van de apostel Paulus in Tarsus gevolgd door een korte wandeling door de stad. Daarna steken we het Taurusgebergte vlotjes over met dank aan de moderne wegebouwers en tunnelmakers. In Cappadocië bekijken we in Nigde de grote Seldjoekse moskee en het mausoleum van de prinsessen.

Het Eski Gümüs-klooster ligt uitgekapt in de tufstenen rotsen, verborgen voor het oog van eventuele plundersers. Op de ommuurde binnenplaats herkennen we monnikencellen, begraafplaatsen en een kerk met enkele prachtig bewaard gebleven fresco's. We overnachten vandaag in ons 4\* of 5\* charmehotel in Cappadocië. [i](#)

## **Dag 7: Cappadocië (80 KM)**

O-M-A

Gelegenheid tot ochtendlijke ballonvaart. Na het ontbijt trekken we zoals alle andere groepen de hele dag uit voor een sightseeing tour, panoramische foto's en korte wandelingetjes in de vele valleien van dit sprookjesachtig landschap ontstaan door de lava en de tufsteen uit twee vulkanen en duizenden jaren verwerking door water, sneeuw, wind en regen. Natuurlijk komen we in de vallei van Göreme, we zien de Feeënschoorstenen, we eten in Uçhisar; Een heerlijk diner sluit deze reis af. Wie het wenst kan nog een folklore avond meepikken. [i](#)

## **Dag 8: Cappadocië Kayseri-Nevşehir-Europa**

Na het ontbijt buffet genieten we van vrije tijd in Cappadocië tot aan de transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht. Einde van een intens gevarieerde reis.

Proef onderweg baklava en neem afscheid van een andere culturele rondreis van Transanatolie Tour. [i](#)

## **Prijzen**

- [Tour Prijslijst van TransAnatolie: Reisproducten \(Tours, Rondreizen, Groepsreizen, Vakanties\) van TransAnatolie Tour in Turkije](#)
- Of stuur a.u.b. een e-mail voor de speciale voorwaarden en prijzen. [i](#)



## Opmerkingen

- Vertreksdatum kan veranderd worden voor gesloten groepen .
- Er is een speciale prijs voor gesloten groepen van meer dan 22 pax. Kortingen zijn eventueel mogelijk voor studenten, onderwijspersoneel, reizigers met een beperking en hun begeleiders.
- Stuur a.u.b. een e-mail voor de speciale voorwaarden en prijzen.
- Eén FOC voor groepen van meer dan 23 pax. [i](#)

## Facultatieve uitstappen

- Cappadocië per luchtballon
- Draaiende Derwisch Dansen. [i](#)

## Inbegrepen

- 8 dagen /7 overnachtingen in 4\* (of 5\*) hotels of charmehotels.
- VP Van af diner eerste avond tot ontbijt op de laatste dag.
- 6 middagmalen ( meestal streekspecialiteiten)
- Transport in Turkije
- Ingangsgelden voor de vermelde plaatsen en musea
- Folkloristisch diner( laatste avond)
- Diensten van een Nederlandstalige universitaire gids. [i](#)

## Niet inbegrijpen

- Dranken in hotels en in restaurants,
- Facultatieve excursies
- Drank aan tafel en de gebruikelijke fooien voor chauffeur en gids ( richtprijs 3 à 5 euro pppd)
- Retour vliegtickets Europa/Turkije,
- Luchthavenbelasting
- Verzekeringen. [i](#)

Vertrekdagen kunnen georganiseerd worden (volgens de vraag van de speciale groepen) [i](#).

## **TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.**

[i](#)

# **TransAnatolie TA3804: DE CAPPADOCIE TALISMEN OP DE ZIJDE ROUTE: Trekking en cultuur 8d7n: wandelen en culturele ontdekkingen: logie in hotels 4\*-5\* vol pension**

- O: Ontbijt M:middagmaal A: avondmaal. [i](#)

## **Dag 1: Europa-Kayseri Aankomst in Kayseri of Nevşehir**

A

Diner en overnachting in ons 4 \* -5\* hotels. [i](#)

## **Dag 2: Ürgüp-Ortahisar-Zelve**

Ontbijt in het hotel, wandelen en culturele ontdekkingen. Begin van de wandeling. Vertrek vanuit Ortahisar naar Kizilcukur Valley en Gulludere.

Bezoek aan de rotskerk "Three Crosses". Lunch, daarna bezoek aan de holbewonershuizen. Wandel door de Zelve-vallei met zijn prachtige sprookjesachtige schoorstenen.

Diner en overnachting in ons 4 \* -5\* hotels. [i](#)

## **Dag 3: Zelve-Göreme**

Wandelen en ontdekkingen, lokale culturen.

In de ochtend, vroege ontdekking van het maan- en magische landschap van Cappadocië door de Mongolphiere (+ - 1 uur) (optioneel).

Na het ontbijt wandelt u door de vallei naar het dorp Uchisar, waar u een prachtig panorama van Cappadocië heeft. De vallei van de duiven.

Vervolgens Göreme, de Vallei van Duizend-en-een Kerken; bezoek aan het openluchtmuseum met zijn rotskerken.

Na een middagwandeling in het dorp Çat bij Nevşehir en het ontdekken van de Çat-vallei; spectaculaire pigonniers met meerdere verdiepingen en ongelooflijke natuurlijke rotssculpturen van vreemde wezens, bezoek aan het Open Paleis met het oudste kloostercomplex en de rotsachtige paddenstoelen zichtbaar, het kloostercomplex van St. John, perfect geschilderd. Lokale lunch. Diner en overnachting in ons hotel.

Na een middagwandeling in het dorp Çat bij Nevşehir en het ontdekken van de Çat-vallei; spectaculaire pigonniers met meerdere verdiepingen en ongelooflijke natuurlijke rotssculpturen van vreemde wezens, bezoek aan het Open Paleis met het oudste kloostercomplex en de rotsachtige paddenstoelen zichtbaar, het kloostercomplex van St. John, perfect geschilderd. Lokale lunch. Diner en overnachting in ons hotel. [i](#)

## **Dag 4: Gomedede-Ayvalı-Kavak , Pancarlık-Mustafa Paşa-Cemil-Taşkın- Soğanlı**

Na het ontbijt wandelt u naar de prachtige vallei van Gomède.

Bezoek aan de rotskerken. Lunch in de vallei van Gomède.  
Loop door de dorpen Ayvalı, Bahceli, Kavak.

Lokale ambachten.

Diner en overnachting in ons 4 \* hotel. [i](#)

## **Dag 5: Cappadocië -Meer van Narlı- Güzelyurt-Mont de Hasan-Vallei van Peristréma-Selime-Yaprakhisar- Aksaray**

Na het ontbijt vertrekken we naar het Meer van Nar-Granada voor foto's en bezoek van Gelveri, een oude Grieks-Turkse woning. Beschouwing van de Creeus-huizen in de vulkanische rotsen, de bewondering van de Vallei van het Klooster, de Kerken.

Daarna wandelen we langs de Melendiz Uluirmak-rivier, 13 km van het dorp Ihlara naar het dorp Yaprakhisar-Selime, waarbij we onderweg ook de vroege kerken in Syrische stijl bezoeken. Lunch aan de rand van de Uluirmak-rivier die de Mamasin-dam voedt. Foto's van de Selimiye-kathedraal, de Turbé Tombeau Séldjoukide.

In Aksaray, de 2e grote cultuurstad van het Seltsjoekse Rijk: de monumentale poort en de mimbar van de Grote Moskee-Ulu, de Medérsa Zinciriye, zal de toren van Pizze-Eğri Minare.

Diner en overnachting in Aksaray hotel 4 \*-5\*. [i](#)

## **Dag 6: Aksaray, Acemhöyük, de ondergrondse stad Saratlı, Caravanserai, Obsidian stop, Cappadocië**

Na een bezoek aan het Archeologisch Museum van Aksaray, vertrek naar het oude Acemhöyük-Pruşhanta, de voormalige hoofdstad van het Hettitische rijk waar het leger van Alexander de Grote zijn kamp had opgeslagen tijdens de grote mars van Alexander de Grote naar Issos, waar ze twee grote mogendheden van de wereld hadden ontmoet : Alexander de Grote en Darius 3.

In Acemhöyük bezoeken we de paleizen van Sarıkaya, Hatıplar, de archeologische vindplaats van 2000 voor Christus. wiens rijkdom wordt tentoongesteld in het Archeologisch Museum van Aksaray.

Contact met de bevolking en dorpscultuur, lokale lunch.

Namiddag bezoek aan de Ondergrondse Stad Saratlı, stop je bij de Caravanserais, Obsidian aan de Zijderoute,

Diner en overnachting in Cappadocië. [i](#)

## **Jour 8: Kayseri/Nevşehir-Europa.**

Na het ontbijt vrije tijd tot transfertijd. [i](#)

## **Prijzen**

- [Tour Prijslijst van TransAnatolie: Reisproducten \(Tours, Rondreizen, Groepsreizen, Vakanties\) van TransAnatolie Tour in Turkije](#)
- Of stuur a.u.b. een e-mail voor de speciale voorwaarden en prijzen. [i](#)

## **Opmerkingen**

- Vertrekdatum kan aangepast worden voor besloten groepen
- Er is een speciale prijs voor besloten groepen van meer dan 23 personen, voor leden van culturele verenigingen, voor studenten, leraren, personen met een handicap en hun begeleiders. [i](#)

## In de prijzen zijn inbegrepen

- 8 dagen / 7 nachten volpension met diner op de eerste avond en ontbijt op de laatste dag
- Hotels: overal 4\*-5\* hotels
- Transport in Turkije: norm van het Ministerie van Toerisme en Cultuur, TURSAB
- Lunches in restaurants die gespecialiseerd zijn in de Turkse keuken, een van de beste ter wereld.
- Toegangsprijzen voor geplande bezoeken
- Tijdens het verblijf in Cappadocië een Turkse avond met volksdansen
- De service van een universitair docentengids.
- Tips voor hotel- en restaurantpersoneel. [i](#)

## In de prijzen zijn niet inbegrepen

- Vliegtuig heen en terug / Europa / Kayseri / Nevşehir / Europa
- Verzekering,
- luchthavenbelasting
- Drankjes en fooien voor de chauffeur en gids
- Optionele excursies
  - Dansen van de wervelende derwischen
  - Ontdekking van Cappadocië in een heteluchtballon. [i](#)

Alle rechten zijn voorbehouden aan TransAnatolie Tour-Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.. [i](#)

**TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.**

i

[Discover the Homeland of Civilizations - Turkey: Explore Turkey with TransAnatolie Tour](#)