

TransAnatolie TA0703: West-Turkije en Cappadocië

Culturele rondreis vol pension

9d8n: Sagalassos - Antiochië ad Pisidiam - mausoleum van Mevlana – Cappadocië - het Museum van de Anatolische beschavingen

logies in 4-5* hotels en boetiekhotels, volpension*
O: Ontbijt M:middagmaal A: avondmaal. [i](#)

Inhoud

TransAnatolie TA0703: West-Turkije en Cappadocië Culturele rondreis vol pension 9d8n: Sagalassos - Antiochië ad Pisidiam - mausoleum van Mevlana – Cappadocië - het Museum van de Anatolische beschavingen	1
Dag 1: Brussel –Istanbul – Antalya	2
Dag 2: Antalya-Sagalassos-Burdur- Isparta (220km).....	2
Dag 3: Isparta - Antiochië ad Pisidiam- naar Konya (300 km)	3
Dag 4: Konya-Sultanhanı-Saratlı naar Cappadocië (240 km)	4
5e dag: Cappadocië.....	5

6e dag: Cappadocië, de Heilige Land van Christendom volgens de Openbaring van Sint Jan.....	6
Dag 7: Cappadocië naar Hacibektaş-Kayseri- Ankara (400 km)	7
Dag 8: Ankara	7
Dag 9: Ankara – Istanbul - Brussel	8
Prijzen.....	8
Opmerkingen.....	9
Facultatieve uitstappen	9
Inbegrepen	9
Niet inbegrepen	9
TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.....	10

Dag 1: Brussel –Istanbul – Antalya

A

Transfer naar hotel en (voor de liefhebbers) met de bus naar het centrum voor een avondlijke verkenning van Antalya(= wandeling vanaf Cümhuriyet Meydani via de oude haven en de Poort van Hadrianus naar de Büyükşehir Belediyesi .

Diner en overnachting in Antalya. [i](#)

Dag 2: Antalya-Sagalassos-Burdur-Isparta (220km)

O-M-A

We blijven echter een hele dag in Sagalassos. We krijgen gespecialiseerde uitleg

bij de indrukwekkende restanten van pronkfonteinen, markten, thermen, publieke gebouwen en woonhuizen, bibliotheek, theaters, enz. Tussendoor lunch in het nabije Aglasun.

In de namiddag bekijken we in het museum van Burdur de topstukken die de Sagalassoscampagnes al hebben opgeleverd.

Diner en overnachting in Isparta. [i](#)

Dag 3: Isparta - Antiochië ad Pisidiam-naar Konya (300 km)

O-M-A

Na het ontbijt vertrekt naar Yalvaç- Antiochië ad Pisidiam; (4e eeuw v.Chr. – 8e eeuw n.Chr.) Het was de hoofdstad van de Romeinse en Byzantijnse provincie Pisidië.

De bouwwerken verliepen in de jaren 281 – 261 v.Chr, dus ook na de dood van Seleucus. De stad had een strategisch belang omdat zij aan de grens met Phrygië.

De Romeinen bouwden er een tempel ter ere van keizer Augustus; dit werd het Augusteum genoemd.

De apostel Paulus kwam aan in deze stad in de 1e eeuw n.Chr, zoals in de Handelingen der apostelen beschreven is. Er was tijdelijk een christengemeente.

Vanaf de 4e eeuw, met het Edict van Milaan, liet keizer Constantijn I het christendom toe in het Romeinse Rijk, ook in Antiochië ad Pisidiam. De Sint-Pauluskerk werd gebouwd boven op de synagoge van Antiochië. Aan het eind van de 4e eeuw was Antiochië ad Pisidium een bisdom; in de 5e eeuw een aartsbisdom. De Byzantijnen bouwden nog andere kerken in de stad.

Lunch onderweg.

Namiddag bezoek van Eşrefoğlu mooie houten Moskee aan Beyşehir zoetwatermeer.

[Eşrefoglu Mosque \(La Mosquée d'Esrefoglu \), Beyşehir, Konya \(transanatolie.com\)](http://transanatolie.com)

[esrefoglu-camii.pps \(live.com\)](http://esrefoglu-camii.pps (live.com))

Eşrefoğlu Moskee is de enige houten moskee waar diverse decoratieve technieken van steen, baksteen, keramiek en schilderij samen werden gebruikt. Het is nog steeds een raadsel hoe de houten delen van de moskee, gebouwd in 1299 door Eşrefoğlu Suleyman Bey in 1297-1299, gedurende meer dan 700 jaar intact gebleven zijn. Eşrefoğlu moskee is bekend als de grootste moskee op houten pijlers.

Diner en overnachting in Konya, hotel 4*.[i](#)

Dag 4: Konya-Sultanhanı-Saratlı naar Cappadocië (240 km)

Na het ontbijt, breng een bezoek aan de historisch stad Konya.

Konya dateert uit de periode van de Hettieten en is ook de thuisbasis van de beroemde wervelende Derwisjen en de Seldjoekse-cultuur. De dansende Derwisjen is een waar spektakel om te zien. De witte kleding die zij dragen tijdens de dans symboliseren hun reinheid.

In Konya kom je meer te weten over de dichter en mysticus Rumi-het soefisme, ook wel Melvana genoemd in het Turks. De doctrine van Mevlana wordt gekenmerkt door onbegrensde tolerantie, positiviteit, goedheid, gulheid en bewustzijn door liefde. Voor Mevlana en zijn volgelingen hadden alle religies een kern van waarheid in zich. Hij keek op dezelfde wijze naar Joden, Moslims en Christenen, en zijn vredelievende en tolerante leer hebben mensen van allerlei geloven aangesproken. Naast het spirituele aspect had Mevlana ook oog de sociale aspecten van de maatschappij waarvan hij deel uit

maakte. Hij bevorderde sociale gelijkheid en intellectuele vrijheid.

Breng een bezoek aan het Melvana Museum en het imposante mausoleum. Maak ook een stop bij de Alaeddin moskee, Karatay Medresesi Museum, Ince Minare Museum, dese zijn uitstekend voorbeelden van de Turkse-Seldjoekse architectuur.

Middagmaal is in Sultanhanı, dichtbij van Karavanseraï van Sultanhanı van de Zijde weg welkome u door zijn kamellen, muildieren.

In Cappadocië zijn meer dan 40 ondergrondse steden. Ze werden gebruikt als depot en schuilplaats tijdens de invallen van Perzen en Arabieren. Elke stad bevat verschillende tunnels, een ventilatieschacht voor luchtverversing, meerdere kamers, opslagplaatsen, regenputten... . De ingangen werden met een molensteen afgesloten. Wij brengen vandaag een bezoek aan de ondergrondse stad van Saratli. Verder naar de Ihlara canyon-Peristrema Vallei; in de Melendiz Canyon voor een rustige wandeling in een kloof langs een idyllisch kabbelend beekje met zijn primitieve rotskerken van de eerste deel van Christendom.

Avondmaal en overnachting in Cappadocië. [i](#)

5e dag: Cappadocië

O-M-A

Na het ontbijtbuffet brengen we een bezoek naar de oude huizen van Ürgüp en verder gaan we doorheen de Rozen Vallei, de Vallei van Kamelen, de Vallei van de Maagd Maria, onder andere de Vallei van Zelve-Paşabag, In de vallei van Zelve woonden tot in de jaren 50 van de vorige eeuw moslims en Grieks-orthodoxen naast elkaar. De politiek en aardbevingen hebben een einde gesteld die vreedzame samenleving, nadien ontdekken we verschillende oude ambachten:

Tapijtenknoperij, nomadische kultuurvoorwerpen, een onyxatelier.

We eten vanmiddag 'Cömlek Kebab', alweer een streekspecialiteit, met een prachtig zicht op de Kizilirmak Rivier. In de namiddag bezoeken we Het vroegere Sinassos heet nu Mustafapasa, het getuigt van wat in de Griekse geschiedenisboeken bekend staat .. We rijden verder naar Soganli, de vulkanen Erciyes en Hasandag verliezen ons daarbij nooit uit het oog..

Avondmaal en overnachting in ons hotel 4* or 5*-charme boutique. [i](#)

6e dag: Cappadocië, de Heilige Land van Christendom volgens de Openbaring van Sint Jan

O-M-A

Doorheen een betoverend landschap brengt de bus ons van de ene vallei naar de andere. Telkens maken we een korte wandeling doorheen het grillige erosielandschap

Wandeltochten tot Ortahisar, tot Uçhisar door een aantal valleien met prachtig geërodeerde tufsteenformaties.

Middagmaal in het hotel of in typische local restaurant.

In de namiddag bezoeken we het vallei van Göreme, het openluchtmuseum omgeven door kerken. In de late namiddag kunnen we de primitief christelijk kunst en de Byzantijnse fresco's bewonderen in verschillende kerken, In de vallei van Göreme liggen rotskerkjies en grotkloosters met hun refters, keukens en begraafplaatsen in hoefijzervorm bij elkaar. In de Karanlık Kilise (de donkere kerk) zijn de fresco's magnifiek bewaard facultatief.

Daarna volgt een heerlijk diner met folkloristische dansavond. Overnachting in ons hotel 4*,5* charme. [i](#)

Dag 7: Cappadocië naar Hacibektaş-Kayseri- Ankara (400 km)

Na het ontbijt rijden we naar het alevitische bedevaartsoord Hacibektas. De stad is genoemd naar de 13de- eeuwse mysticus Haci Bektas Veli, die wordt gezien als de grondlegger van de Bektashi orde. Het alevitisme, bektashisme en soefisme zien Ali als de deur naar de mystieke kennis en esoterische interpretatie van de islam, zoals aan hem wordt uitgevoerd door Mohammed : Esedullah-Asadullah (Leeuw van God). Ongeveer een kwart van de Turkse bevolking is aleviet. Het alevitisme is een stroming binnen de sjiietische islam . De nadruk ligt veel minder op wetten en regels, maar des te meer op respect voor andere mensen ongeacht geloof, ras, herkomst en geslacht. We bezichtigen het mausoleum, bezoeken het museum en leren de zachte kant van de Islam kennen in het Mausoleum van Haci Bektaş Veli. [i](#)

10 de Muharrem, De dag van Ashura: Huseyn bin Ali, Klein Zoon van Mohamet, werd vermoord in Kerbela.

Onderweg bezoeken we Kayseri, een economische hotspot, één van de zogenaamde Anatolische Tijgers . Na de lunch bekijken we in Kayseri de Grote Moskee en de cilindervormige döner kümbet, een schoolvoorbeeld van een Seldjoeks mausoleum uit 1276. Diner en overnachting in Ankarahotel 4*. [i](#)

Dag 8: Ankara

Na het ontbijtbuffet leidt onze gids ons voor een bezoek aan het Museum van Anatolische Beschavingen, prijswinnaar museum van de Wereldmusea in 1995.

[Le Musée des Civilisations Anatoliennes, Ankara, Anatolie, L'Asie Mineure, Turquie \(transanatolie.com\)](#)

[Anatolian Civilizations Museum, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara, Turkey \(transanatolie.com\)](http://transanatolie.com)

In het Museum van de Anatolische beschavingen Museum zien we een heel interessant spijkerschriftbrief van een Hititische vrouw geschrijft aan haar man die in buitenland werkt, zij spreekt over haar schoon moeder.

We vervolgen onze reis met een bezoek in de Oude Ankara, aan de citadel, aan Konak Boyacizade, aan het Zenger Pacha etnografisch Museum, en daarna aan het Kruidenmarkt. Middagmaal in Hacibey, een traditioneel döner kebab restaurant.

Na de lunch bezoeken we het Mausoleum van Atatürk en dichtbij museum met zijn fotografie tentoonstelling, herinnering aan het belangrijkste momenten van zijn leven en van het stichting van het Republiek.

[Ataturk Museum: Mausoleum en het Museum van Atatürk \(transanatolie.com\)](http://transanatolie.com)

Avondmaal en overnachting in het hotel 4*.[i](#)

Dag 9: Ankara – Istanbul - Brussel

Ankara In de VM : stadsrondrit en enkele bezoeken (een moskee, de tempel van Augustus) , en vertrekt naar de luchthaven voor Ankara naar (Istanboel)-Brussel

Proef onderweg baklava en neem afscheid van een andere culturele rondreis van Transanatolie Tour. [i](#)

Prijzen

- [Tour Prijslijst van TransAnatolie: Reisproducten \(Tours, Rondreizen, Groepsreizen, Vakanties\) van TransAnatolie Tour in Turkije](#)
- Of stuur a.u.b. een e-mail voor de speciale voorwaarden en prijzen. [i](#)

Opmerkingen

- Vertrekdatum kan aangepast worden voor besloten groepen
- Er is een speciale prijs voor besloten groepen van meer dan 23 personen, voor leden van culturele verenigingen, voor studenten, leraren, personen met een handicap en hun begeleiders. [i](#)

Facultatieve uitstappen

- Ontdekking van Cappadocië in een luchtballon
- Draaiende Derwisch Dansen [i](#)

Inbegrepen

- 9 dagen 8 overnachtingen vol pension in 4* (of 5*) charming hotels, volgens de steden.
- Diner de eerste avond en ontbijt op de laatste dag.
- Middagmalen in de restaurants met specialiteiten 7 dagen.
- Transport in Turkije.
- Ingangsgeld van bezochte musea op het programma.
- Diner met folkloristische show in Cappadocië.
- Dienst van een Nederlandstalige reisleader, universitair geschoolde gids. [i](#)

Niet inbegrepen

- Drank in hotels en in restaurants,
- Facultatieve excursies, drinkgeld
- Vervoer in Europa ,
- Retour vliegtickets Europa/Turkije,
- Luchthavenbelasting,
- Verzekeringen.

Vertreksdagen kunnen georganiseerd worden (volgens de vraag van de speciale groepen)

TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator

i