

# **TransAnatolie TA6501: Culturele rondreis 10d9n vol pension: Van-Akdamar- Diyarbakır-Mardin-Urfa- Nemrut Dağ-Sézaré- Cappadoce: logies in 4\* hotels en boetiekhotels.**

*Deze prachtige, exclusieve rondreis voert ons via de oude en nieuwe beschavingen:*

*We gaan van Van Meer om Vanmonster en Ah Tamara Eiland te vinden, tot Ahlat aan Van Meer om de seldjourke Prinsen en prensessen laten te wakker worden van hun eevig slaapen in hun seldjourke mosaleums en tomben, tot Mardin om dit schilderachtig stad te ontdekken, tot Diyarbakır, tot Daarülzaferan Klooster om het terug van syriache populatie der Turkije, tot Harran-Urfa om te zien Abraham-Sarah-Isaak-Ismael, om te lezen de stukken van Oude Testament geschrijven in Harran door Abraham, tot Nemrut Dag, land van Antiokos 1erste, vrend van oostelik en weestelijk goden en godinen op zijn tumulus, een van 8ste Wereld Wonderen, tot Soganlı Vallei met Taşkın Paşa-Cemil-Sinassos-Mustafapaşa-Ürgüp-Göreme-Uçhisar-Ortahisar, tot underground stad van Saratlı, tot Karavanserais van Agzıkarahan, tot Aksaray met zijn Turkse Pizze Toren. In Acemhöyük –Yeşilova*

**ten zuiden van Zout Meer wachten eerste geschrijven weten van onze wereld ons om ons te spreken door de wereld van Epopée Gilgamiche met het verhaal van Memet, anatolische Siciffe.**

- O: Ontbijt M:middagmaal A: avondmaal. [i](#)

## Inhoud

TransAnatolie TA6501: Culturele rondreis 8d7n vol pension: Van-Akdamar-Diyarbakır-Mardin-Urfa-Nemrut Dağ-Sézaré- Cappadoce: logies in 4* hotels en boetiekhotels. ....	1
Dag 1: Aankomst Van.....	3
Dag 2: Van (100 km).....	3
Dag 3: Van-Tatvan-Bitlis-Silvan-Tigris-Hassuni-Diyarbakir Mardin(451km).....	4
Dag 4: Mardin – Harran – Urfa .....	6
Dag 5: Urfa, Unesco werelderfgoed –Urfa Archeologische Museum-Göbeklitepe-Atatürk Stuwdam- Kâhta .....	6
Dag 6: Kahta -Nemrut Dağ-Kahramanmaraş-Kayseri (407 km) .....	7
Dag 7: Kayseri-Cappadocië (160 km).....	8
Dag 8: Kayseri-Cappadocië.....	8
Dag 9: Cappadocië-Peristrema Vallei –Ihlara-Guzelyurt – Hasan Dag .....	9
Dag 10: Terugreis Cappadocie-Europe.....	10
Prijzen.....	10
Opmerkingen.....	10
Facultatieve uitstappen .....	11
Inbegrepen .....	11
Niet inbegrepen .....	11

## Dag 1: Aankomst Van

O

Aankomst Van Airport. Ontvangst en vervolgens transfer naar het Hotel Ramada (4\* ) met welkomstcocktail, diner en overnachting. [i](#)

## Dag 2: Van (100 km)

O-M-A

Na het ontbijt stoppen we bij Van Kasteel. Dit oude Van stond op de plaats waar ooit – 3000 jaar geleden – de Urarteesse stad Tushpa bloeide, maar Van werd uiteindelijk vernietigd tijdens de WOI, toen hier ettelijke gevechten plaatsvonden om er een Armeense staat te vestigen

We maken een uitstapje naar de bekende burcht Çavuştepe, gelegen op een heuvelrug 28 km ten zuiden van Van. Deze burcht is een goed voorbeeld van het bouwkundig meesterschap van de Urartubeschaving. Er zijn twee burchten te weten: de bovenburcht en de benedenburcht. Boven liggen de resten van een tempel en beneden bevinden zich de ruïnes van een paleis, een tempelcomplex, vorstengraven en een groot levensmiddelen depot met 30 voorraadvaten, waarop de maatverdeling in spijkerschrift nog te zien is. Dit complex zou de burcht "Sardurihurda" zijn geweest van koning Sargon II uit de 8ste eeuw v.Chr.

We varen daarna naar het eiland Akdamar, dat midden in het Meer van Van ligt. We zien er de uit rode zandsteen opgetrokken Heilige Kruiskoepel Kerk in Armeense stijl. Het eiland Akdamar, dat nu onbewoond is, vormde 1000 jaar geleden een religieus centrum en was ook gedurende een

aantal eeuwen de zetel van de Armeense patriarch. De Heilige Kruiskoepel Kerk is in het bijzonder bekend om de sculpturen die zich tegen de buitenmuren bevinden. Hoofdzakelijk zijn er afbeeldingen uit het oude testament aangebracht zoals: Samson, David, Adam en Eva, Christus op de troon, Maria met het Christuskind en het offer van Abraham. Omdat er ook reliëfs zijn van de Abbassidenkalief Muktedir, laat het gebouw een wonderlijke vermenging zien van christelijke en islamitische kunst. In de loop van de eeuwen is de kerk meerdere malen uitgebreid, onder meer met een noordelijke kapel, een groot voorportaal en een klokkentoren.

Vandaag bestaat de lunch uit een gezellige picknick bij restaurant Deniz in Gevaş. Aan het eind van de dag stoppen we ook nog, om de Seldsjoekse necropolis te bezoeken en de schoonheid van een Turkse prinses te bewonderen. Tenslotte rijden we voor het diner en de overnachting terug naar ons hotel (4\* of 5\*) in Van. [i](#)

## **Dag 3: Van-Tatvan-Bitlis-Silvan-Tigris-Hassuni-Diyarbakir Mardin(451km)**

O-M-A

Na het ontbijt verlaten we Van voor een bijzonder afwisselende dag met diverse hoogtepunten. We rijden ten zuiden van het ge zowel hun

Turks-Koerdische en Armeense motieven alsook hun Perzische motieven. Van Meer over de Kuskunkıranpas (2234 m) naar Tatvan, een afstand van zo'n 145 km. Daarna volgen we de vallei van de Bitlis-rivier. Bitlis is de stad van de Turkse tabak. Onderweg stoppen we op wereldberoemde Malabadi Brug over de Batman rivier, een zijrivier van de Tigris. De brug werd gebouwd ten tijde van de Artukiden in de 13e eeuw.

De lunch is in Silvan-Tigranokerta, gesticht in de tijd van de Assyriërs en bezocht door Alexander de Grote. Deze plaats

kwam tot bloei onder Tigran de Grote, een Armeense koning. Silvan werd door de Byzantijnen ook wel Martyropolis genoemd vanwege de aanwezigheid van 40 graftomben van christelijke martelaren, die werden vermoord ten tijde van de 2de Schappur van het Perzische Rijk. Constantijn de Grote liet de Burcht van Silvan restaureren en gebruikte het als militair garnizoen. Tijdens de Eerste Wereld Oorlog stond Mustafa Kemal Atatürk in Silvan aan de leiding van de strijd tegen de Russische legers. De steden Muş en Bitlis kwamen hierdoor opnieuw in Turkse handen.

Transanatolie in Silvan 2007 met Devrim Çamkerten als Gids

Na de lunch in aanwezigheid van de burgemeester van Silvan brengen we een bezoek aan de Selahattin Eyyoubi Moskee, de Gebroken Minaret, de Kerk van Kildan, het Museum van Atatürk, de Grotten van Temtemburg, Hamido, de ongeveer 300 troglodietische huizen, het Kasteel van Hassuni en diverse fonteinen en waterraderen. Vanuit het oogpunt van monumentenzorg subsidieert de Europese Unie de restauratie van bezienswaardigheden in deze plaats. Ook is er gelegenheid, om kennis te maken met de lokale bevolking.

Bij onze aankomst in Diyarbakır bezoeken we de stadswallen. Ze hebben een lengte van 5,5 km, zijn gemaakt van zwart basaltsteen in de vorm van een vis en stammen uit de Romeinse tijd. Hier in Diyarbakır kunnen we ook foto's maken van de Tigris Delta en de brug over de Tigris. Het is vanaf hier, dat de Tigris bevaarbaar is, aanvankelijk alleen voor keleks vloten uit opgeblazen dierehuiden).

Lunch in Silvan, het Byzantijnse Martyropolis omwille van de relieken van christelijke martelaren omgebracht door de Sassaniden. Het is ook de plek ook van waaruit in WO I de Turken o.l.v. commandant Kemal (Atatürk), de oprukkende Russen eventjes achteruitdreven en Bitlis en Mus konden ontzetten. Na de lunch bezoek aan Silvan waar met Europees

geld werk gemaakt wordt van de restauratie van heel wat gebouwen, fonteinen , waterraderen, kerken en moskeeën . Bij onze aankomst in Diyarbakır bezoeken we de 5,5 km lange Romeinse bazalten stadswallen en de tuinen van Heysel, allemaal delen van een UNESCO –cultuurlandschap.

een Brusselaar op de Tigris met Transanatolie.

Diner en overnachting in een charme hotel 4\* in Mardin. [i](#)

## **Dag 4: Mardin – Harran – Urfa**

O-M-A

Na het ontbijt staat de stad Mardin met zijn typisch Arabische karakter, nauwe steile straatjes en gedecoreerde witte woningen op ons programma. Volgens Arnold Toynbee, de bekende Engelse historicus , was het rond 1950 de mooiste stad ter wereld. Van op het dak van de Sultan İsa Bey Medrese (1385) hebben we een prachtig uitzicht over de stad en de Mesopotamische laagvlakte. Na het bezoek aan de Grote Moskee vertrekken we naar het Deir-az-Zafaran-klooster verstoep tussen wijngaarden en tuinen in een onherbergzaam landschap. De meeste Syrisch-orthodoxe patriarchen zijn hier begraven. Tot 1933 was het klooster ook de zetel van de patriarch, die nu in Damascus zetelt. Na de lunch vertrek naar het bijbelse Harran vanwaar aartsvader Abraham naar Kanaän vertrok. Het is de warmste plek van Turkije, maar ook een van de meest schilderachtige dorpen door zijn lemen goed isolerende bijenkorf woningen. Diner en overnachting in Urfa Hilton. [i](#)

## **Dag 5: Urfa, Unesco werelderfgoed – Urfa Archeologische Museum- Göbeklitepe-Atatürk Stuwdam- Kâhta**

O-M-A

We bezoeken Urfa waar de geschiedenis al bij Abraham begint. Het Archeologisch museum vertelt ons meer over het vervolg.

Lunch in Gol, bekend voor zijn de Mesopotamische specialiteiten. In de namiddag uitgebreid bezoek aan Göbeklitepe, 15 km van Urfa, de archeologische sensatie van het laatste kwarteeuw, misschien zelfs van het laatste millenium! Met zijn 11.500 jaar is het het oudst bekende tempelcomplex ter wereld. Dit stuk Unesco werelderfgoed heeft nog niet al zijn geheimen prijs gegeven. Wel circuleren er allerlei interessante hypothesen.

Na dit bezoek, rijden wij zo'n 100 km verder naar Adiyaman. We logeren in KAHTA aan de voet van NEMRUT DAGI, een boetiekhotel. We zullen bezoeken de Nemrut Dag opgaan bij zonsondergang of bij zonsopgang, afhankelijk van de lokale omstandigheden. [i](#)

## **Dag 6: Kahta -Nemrut Dağ- Kahramanmaraş-Kayseri (407 km)**

O-M-A

Nog voor zonsopgang vertrekken we met minibussen naar het hoogtepunt van de reis: Nemrut Dağı. Op de reusachtige plateaus van de berg Nemrut (2150m) treffen we de Commageense godenhemel aan. De kolossale beelden kwamen er in opdracht van Antiochos I (69-36 v. Chr.). Aangezien Antiochos zichzelf als goddelijk beschouwde voegde hij ook zijn eigen beeltenis aan de rij toe. Antiochos I stamt via zijn vader Mithridates af van de Perzische koning Darius en via zijn moeder Laodike van Alexander de Grote. Zijn rijk, Commagene was een bufferstaatje tussen het gebied van Grieken, Romeinen en Perzen. Vandaar dat er goden uit beide culturen vereerd werden. De tumulus op deze berg is nog altijd 160 m hoog en heeft een doorsnede van 150 m.

Na de beklimming van de Nemrut smaakt het ontbijt ons des te meer. Verder naar Karamanmaras We bezoeken er de koperateliers en de kruidenmarkt. Dan vertrekken we naar Cappadocië via de hoogvlakte van het Antitaurus-gebergte .

Onderweg bezoeken we Kayseri, een economische hotspot, één van de zogenaamde Anatolische Tijgers . We bekijken er de Grote Moskee en de cilindervormige döner kümbet, een schoolvoorbeeld van een Seldjoeks mausoleum uit 1276. Diner en overnachting in Kayseri, hotel 4\*. [i](#)

## **Dag 7: Kayseri-Cappadocië (160 km)**

O-M-A

We hebben vandaag de hele dag de tijd om deze unieke streek te leren kennen. Onder invloed van de weerelementen als wind, regen en temperatuursverschillen is in de loop der tijden een uniek tufstenen erosielandschap ontstaan, dat er met de zogenaamde feeënschoorstenen, rotskegels en rotspunten uitziet als een maanlandschap. Natuurlijk brengen we een bezoek aan het Openluchtmuseum van Göreme met de rotskerken en hun prachtige fresco's. We bewonderen ook Duivelsvallei en Uçhisarmaandlandschap. Daarna volgt een heerlijk diner met folkloristische dansavond. Overnachting in ons hotel 4\*-5\*. [i](#)

## **Dag 8: Kayseri-Cappadocië**

O-M-A

Na het ontbijtbuffet brengen we een bezoek naar de oude huizen van Ürgüp en verder gaan we doorheen de Rozen Vallei, de Vallei van Kamelen, de Vallei van de Maagd Maria.

Nadien ontdekken we verschillende oude ambachten: Tapijtenknoperij , nomadische kultuurvoorwerpen, een onyxatelier,

We eten vanmiddag 'Cömlek Kebab', alweer een streekspecialiteit, met een prachtig zicht op de Kizilirmak Rivier.

In de namiddag bezoeken we het vroegere Sinassos heet nu Mustafapasa, het getuigt van wat in de Griekse geschiedenisboeken bekend staat .. We rijden verder naar Soganli , de vulkanen Erciyes en Hasandag verliezen ons daarbij nooit uit het oog..

Avondmaal en overnachting in ons hotel 4\* or 5\*-charme boutique. [i](#)

## **Dag 9: Cappadocië-Peristrema Vallei – Ihlara-Guzelyurt – Hasan Dag**

O-M-A

Na het ontbijt weg naar Caravanserai Ağzıkarakan Agzıkarakah van de weg van de Zijde welkomen u door zijn kamellen, muildieren.

In Cappadocië zijn meer dan 40 ondergrondse steden. Ze werden gebruikt als depot en schuilplaats tijdens de invallen van Perzen en Arabieren. Elke stad bevat verschillende tunnels, een ventilatieschacht voor luchtverversing, meerdere kamers, opslagplaatsen, regenputten... . De ingangen werden met een molensteen afgesloten. Wij brengen vandaag een bezoek aan de ondergrondse stad van Saratli.

Alevit wijnproef bij bewoners van de Ondergrondse stad van Saratli.

Het alevitisme, bektashisme en soefisme zien Ali als de deur naar de mystieke kennis en esoterische interpretatie van de islam, zoals aan hem wordt uitgevoerd door Mohammed: Esedullah-Asadullah (Leeuw van God). Ongeveer een kwart van de Turkse bevolking is aleviet. Het alevitisme is een stroming binnen de sjiëtische islam, zachte kant van de Islam . De

nadruk ligt veel minder op wetten en regels, maar des te meer op respect voor andere mensen ongeacht geloof, ras, herkomst en geslacht.

10 de Muharrem, De dag van Ashura: Huseyn bin Ali, Klein Zoon van Mohamet, werd vermoord in Kerbela.

Lunc in Peristreme Vallei -Canyon.

Verder naar de Ihlara canyon voor een rustige wandeling in een kloof langsheen een idyllisch kabbelend beekje; Selime-Belisirma-Ihlara met zijn primitieve rotskerken van de eerste deel van Christendom. [i](#)

## Dag 10: Terugreis Cappadocie-Europe

Helaas komt vandaag een einde aan een bijzondere reis en nemen we het vliegtuig terug naar huis, na het ontbijt en de Turkse Baklava met pistaches. [i](#)

## Prijzen

- [Tour Prijslijst van TransAnatolie: Reisproducten \(Tours, Rondreizen, Groepsreizen, Vakanties\) van TransAnatolie Tour in Turkije](#)
- Of stuur a.u.b. een e-mail voor de speciale voorwaarden en prijzen. [i](#)

## Opmerkingen

- Vertrekdatum kan aangepast worden voor besloten groepen
- Er is een speciale prijs voor besloten groepen van meer dan 23 personen, voor leden van culturele verenigingen, voor studenten, leraren, personen met een handicap en hun begeleiders.
- Stuur a.u.b. een e-mail om de speciale voorwaarden en prijzen te kennen.
- Een gratis plaats voor gesloten groepen van meer dan 23 personen voor de prestaties in Turkije. [i](#)

## Facultatieve uitstappen

- Ontdekking van Cappadocië in een luchtballon
- Draaiende Derwisch Dansen [i](#)

## Inbegrepen

- 10 dagen 9 overnachtingen vol pension in 4\* (of 5\*) charming hotels, volgens de steden.
- Diner de eerste avond en ontbijt op de laatste dag.
- Middagmalen in de restaurants met specialiteiten 9 dagen.
- Transport in Turkije.
- Ingangsgeld van bezochte musea op het programma.
- Diner met folkloristische show
- Dienst van een Nederlandstalige reisleader, universitair geschoolde gids. [i](#)

## Niet inbegrepen

- Drank in hotels en in restaurants,
- Facultatieve excursies, drinkgeld
- Vervoer in Europa ,
- Retour vliegtickets Europa/Turkije,
- Luchthavenbelasting,
- Verzekeringen. [i](#)

Vertrekdagen kunnen aangepast worden (volgens de vraag van de speciale groepen) [i](#)

## TransAnatolie Tour: Multilingual Cultural Tour Provider and Operator.

[i](#)